

De Trefbode



*Maandblad van de
voortgezette Gereformeerde Kerk
Noordwolde en omgeving*

Oktober 2018

KERKDIENSTEN KOMENDE PERIODE

14 oktober 9.30 uur: ds A. van Harten- Tip, Smilde
19.00 uur: ds P. Rozeboom, Oldeboorn
1^e collecte: Jeugdwerk
ouderling: L. Mulder
diaken: K. van Drie
koster: A. Postma
verwelkomer: E. Klop

21 oktober 9.30 uur: ds K. Snijder, Diever
19.00 uur: Noordwolde Zingt
1^e collecte: Noordwolde zingt
ouderling: W. Dekker
diaken: A. Hilhorst
koster: A. Hilhorst
verwelkomer: H. Bouknegt

28 oktober 9.30 uur: dhr B. van Dijke, Buitenpost
19.00 uur: ds H. Scholing, Hoogeveen
1^e collecte: St. Mensenkinderen
ouderling: L. Nieuwland
diaken: A. de Jong
koster: J. van Drie
verwelkomer: M. van Soolingen

4 november

9.30 uur: dhr H. Wiersma,
Scharnegoutum

19.00 uur: dhr H. Lowijs, Noordseschut

1^e collecte: Bouw en Onderhoud

ouderling: L. Mulder

diaken: P. Dekker

koster: A. Postma

verwelkomer: P/J Dekker

De 2^e collecte is altijd bestemd voor de Kerk

Iedere zondagmorgen is er kindernevendienst voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

De diensten zijn te beluisteren via

www.kerkdienstgemist.nl -kerk Noordwolde.

Liturgie op: www.kerknoordwolde.nl –diensten (ppt)

Agenda

- 09 oktober: 19.00-20.00 Catechisatie Jongeren
- 09 oktober: 20.00-21.00 uur Bijbelonderricht Ouderen
- 15 oktober: 20.00 uur Gebedsgroep
- 17 oktober: 20.00 uur Gemeente Groei Groep
- 23 oktober: 19.00-20.00 Catechisatie Jongeren
- 23 oktober: 20.00-21.00 uur Bijbelonderricht Ouderen
- 31 oktober: 20.00 uur Gemeente Groei Groep
- 04 november: Koffiedrinken na de ochtenddienst

19.30 uur Zanggroep United in Christ oefent
wekelijks op donderdagavond.

Kopij Trefbode inleveren vóór 22 oktober bij:

Tjoukje Borger, Boschoordweg 26, 8392 MP Boijl

Of via E-mail: **trefbode@gmail.com**

Het volgende nummer van de Trefbode verschijnt op 4 november

De Trefbode verschijnt verder in 2018 op:

2 december (inleveren kopij 19 november)

Wie zijn er jarig deze periode



10 oktober N. Dassen Doldersumsestraat 20 8392 MR Boijl

12 oktober Julia van der Wijk Boijlerweg 4 8392 NH Boijl

17 oktober A. Dassen Doldersumsestraat 20 8392 MR Boijl

18 oktober M. Bouius IJkenweg 38 8391 TN Noordwolde

23 oktober W. Dekker Oosterseveldweg 16 8388 MB Oosterstreek

29 oktober S. Dassen Doldersumsestraat 20 8392 MR Boijl

31 oktober Lilian van der Kooij Bottemaheerd 20 9737 NE Groningen

**Allen van harte gefeliciteerd en
een gezegende dag toegewenst!**

Oefenen voor de eeuwigheid

Enige tijd geleden mocht ik voorgaan in een welkomstdienst met als thema “oefenen voor de eeuwigheid”.

De schriftlezing voor de overdenking kwam uit het Nieuwe Testament, Kolossenzen 3: 12-17, de Nieuwe Bijbel Vertaling.

Terwijl ik met de voorbereiding van die dienst bezig was moest ik denken aan de Tour de France. Maar ook aan een tripje dat mijn vrouw en ik een paar jaar geleden gemaakt hebben naar het plaatsje La Chaud. La Chaud ligt in de Provence, in Frankrijk.

Daar hebben wij genoten van de prachtige natuur, idyllische riviertjes, hoge bergen, diepe ravijnen, donkere tunneltjes en 's avond van de schitterende sterrenhemel.

Rondtoeren in Frankrijk en dan opeens een grote berg met een “kale kop”, de monsterberg in de Tour de France, de Mont Ventoux.

De Mont Ventoux is 1900 meter hoog, het is een klim van 25 kilometer om aan de top te komen. De eerste 20 km ben je omringd door bossen, maar de laatste 5 km zijn stijl en kaal. Wij hebben die berg ook beklommen - met de auto. Er zijn er ook die er met de fiets tegenop gaan. Maar wanneer je de Mont Ventoux met de fiets wilt beklimmen dan moet je goed geoefend zijn.

Wij moeten ook gaan oefenen met het oog op een leven met God. Maar dan niet alleen voor het hier en nu, maar ook voor wat je beloofd is en wat je te wachten staat: het eeuwige leven.

Wie niet oefent in een leven met God die glijdt heel gemakkelijk weg bij God en Jezus en loopt de kans het zicht op het eeuwige leven kwijt te raken.

De Mont Ventoux beklimmen dat doen vele mensen op de fiets, maar ik heb ook legio mannen en vrouwen af zien stappen. Niet genoeg geoefend. Moet ik denken aan een man van zo'n 55 jaar, op een Mountainbike met de kleinste versnelling erop, hevig transpirerend, snakkend naar adem in de branden zon, maar die wel centimeter voor centimeter de laatste 5 kilometer probeerde te halen.

Een leven met God vraagt om oefening, soms moet je tot het uiterste gaan. En wie daar mee bezig is, die heeft een belofte ontvangen die spijkerhard vast staat in Jezus Christus.

‘Laat daarom Christus woorden in al hun rijkdom in u wonen’ (Kolossenzen 3:16).

Bij het lezen van deze tekst viel mijn oog meteen op het woordje: “wonen”. En toen moest ik denken aan onze kleindochter Laura. Zij vroeg een tijdje geleden aan mij: “opa mag ik in de herfstvakantie bij oma en bij u komen logeren?”

Paulus gebruikt ook het woord wonen en dat is heel iets anders dan logeren. Logeren is tijdelijk want Laura gaat na een poosje weer terug naar haar vader en moeder en zusjes. Wonen is van veel langere duur. Het woord van Jezus wil niet bij je komen logeren, maar het wil altijd bij je wonen, het wil in je wonen, je hele leven hier op aarde en tot in eeuwigheid. Dat is voor ons allemaal, maar er gaat wel iets aan vooraf. Oefenen in een leven met God. Dat is van levensbelang voor het heden en de toekomst, het eeuwige leven. Oefenen, hoe ga je dat dan doen?

Catechisatie, in je Bijbel lezen voor jezelf of samen in de gemeente, bidden thuis of op een gebedskring, vrouwenvereniging enz.

Ik wens u allen een gezegende oefentijd.

Ds H. Scholing

NIEUWS VAN DE KERKENRAAD

Zaken uit de notulen van de kerkenraadsvergadering op donderdag 30 augustus 2018

Opening en gesprek nieuwe ambtsdragers

Om 18.45 uur opent de voorzitter het eerste gedeelte van de vergadering. Aanwezig zijn de nieuwe ambtsdragers W. Dekker en K. van Drie. Ds Scholing wil met hen, de voorzitter en scriba alvast een gesprek hebben voor de bevestigingsdienst van 2 september. De voorzitter heet ons van harte welkom en opent de vergadering met het lezen van het dagelijks woord uit 1 Timotheus 6 vers 12. Hierna gaan we hierover in gesprek. Daarna gaat de voorzitter voor in gebed en vraagt een zegen over de vergadering.

Dominee Scholing neemt hierna het woord over. Hij neemt de liturgie door voor 2 september. Daarna lezen we met elkaar het bevestigingsformulier en staan wat langer stil bij sommige onderwerpen. Het is mooi om dit zo met elkaar te doen, dan weet je op welke vragen je antwoord geeft. Nadat we het formulier behandeld hebben zijn inmiddels ook de andere kerkenraadsleden aangeschoven. We drinken met elkaar nog een kopje koffie en daarna verlaten de nieuwe ambtsdragers de vergadering.

Opening en bezinning

Nadat we nog een keer het dagelijks woord hebben gelezen en hierover met elkaar in gesprek zijn gegaan gaat de voorzitter voor in gebed.

Presentielijst-Onderling delen

De presentielijst wordt getekend. P. Dekker is met kennisgeving afwezig. Onderling is er het nodige al gedeeld, waarbij we mochten horen dat Peter en Judith vandaag verblijdt zijn met de geboorte van Rebekka.

Vaststellen van de agenda

De agenda wordt onveranderd vastgesteld.

Vaststelling notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vergadering op 5 juli worden onveranderd vastgesteld.

Pastoraat

S. van der Kooij is niet aanwezig, de plannen gaan naar de oktober vergadering. Hij stuurt vooraf al enige informatie toe zodat we dit vast door kunnen lezen.

Eredienst

We houden met elkaar het Censura Morem. Niemand heeft bezwaar om met elkaar het avondmaal te vieren.

De startzondag wordt door W. Dekker en N.Schelhaas mede in elkaar gezet.

Commissie van Beheer

Geen bijzonderheden te melden

Jeugd

E. Klop gaat komend seizoen weer catechisatie geven aan zowel de jeugd als ook de volwassen catechese.

Diaconie

De collecte tijdens het Heilig Avondmaal van 9 september gaat naar het project van Hilde van der Draai.

Actiepuntenlijst en ingekomen stukken

De stukken die hieronder vallen worden behandeld en waar nodig wordt actie ondernomen.

Gemeenteavond

De gemeenteavond zal waarschijnlijk gehouden worden in november.

vGKN

De synodevergadering in oktober zal in ieder geval bezocht worden door L. Mulder en A. de Jong.

De opbrengst van het vGKN kookboekje deel 2 gaat naar stichting Mensenkinderen. Dit project is door Noordwolde voorgesteld.

Rondvraag en mededelingen

De Noordermannen komen 15 september voor de eerste keer bij elkaar. Deze bijeenkomst wordt gehouden bij de forellenvijver van Willem Dekker.

Datum volgende vergadering

Voorgesteld wordt om 4 oktober weer te vergaderen.

Sluiting

L. Nieuwland sluit de avond af met gebed waarna de voorzitter ons allen wel thuis wenst.

André de Jong
scriba

Collecte opbrengsten van de maand augustus 2018

5 aug.	Evangelisatie	€ 57,20	Kerk € 45,95
12 aug.	Ev. Spokeplas	€ 34,20	Kerk € 34,10
19 aug.	Jeugdwerk	€ 94,70	Kerk € 83,55
26 aug.	St.Mensenkinderen	€ 130,63	Kerk € 93,22

Barbara Mulder, penningmeester.

Van Hart tot Hart

Woekeren met het evangelie

Sommige mensen denken, dat het vanzelf zo wordt, zoals God het heeft bedoeld op deze wereld. Ze denken, dat God zomaar een wereld van recht en vrede maakt.

Maar met de gelijkenis van de drie dienaren laat Jezus zien, dat het toch ook van de mensen afhangt.

God doet het niet zonder mensen.

Hoe zou jij iets van God weten, als niet anderen je over Hem verteld hadden? Hoe zou je iets van God kunnen merken, als er geen mensen zijn die iets van Hem laten merken?

De boodschap van het evangelie, dat God deze wereld lief heeft en dat wij bij Hem mogen horen, zomaar, omdat God, God is, kunnen we niet uit ons zelf ontdekken, maar die boodschap moet aan ons verteld worden. De verhalen over Jezus van Nazareth zijn er om van mond tot mond en van hart tot hart te gaan.

De mensen zijn Gods medewerkers en vertegenwoordigers op aarde. God wil van u, jou en mij gebruik maken om de wereld te maken, zoals Hij zich had voorgesteld. En soms, misschien is het je wel eens opgevallen, soms krijg je de kans om aan je omgeving iets duidelijk te maken van het evangelie.

God heeft aan zijn medewerkers het talent van het evangelie toevertrouwd om er mee aan de slag te gaan en om het door te geven.

Soms krijg je de kans om je omgeving zo te maken, als God zou willen.

Als je die kans gebruikt, al is het maar een klein beetje, dan is God daar blij mee. dat vindt hij prachtig.

Zulke medewerkers nodigt Hij uit voor zijn feest.

vriendelijke groeten,
Adri Hilhorst

JE HOUDT ZE NIET TEGEN !!

Zondag 23 september hadden we onze startzondag.

Er was een mooie opkomst met blijde gezichten.

Wat wil je ook als er in de voorbede een zegen voor je kind wordt gevraagd.

Trijntje en Gerrit mochten stralen, samen met hun zoon

Feike Mient.

Ook de boodschap aan ons was duidelijk, open je hart, net als Jezus, zodat de kinderen bij Hem kunnen komen.

Een hele mooie dienst die we in de praktijk kunnen brengen.

Na de dienst was er koffie drinken met wat lekkers dat door enkele gemeenteleden was gebakken. Onze hartelijke dank hiervoor.

Er was meer dan genoeg.

Daarna spelletjes, er werd driftig gesjoeld en gebouwd.

Alleen de buitenactiviteit viel letterlijk in het water.

Door de regen kon er niet buiten gebouwd worden met het bamboe-stieken.

Jammer, hoewel sommigen zich niets van het weer aantrokken.

Binnen in de hal is er even geprobeerd om een bouwwerkje te maken.

Toen was het alweer tijd voor de lunch.

Soep met kroketten en frikadellen. Het was allemaal dik voor elkaar.

Ik wil namens de kerkenraad iedereen hartelijk bedanken voor zijn of haar inzet en ook zeker de jeugd.

Het was een mooie start van het kerkelijk seizoen.

We danken onze Heer en voelen ons rijk gezegend met de liefde van Hem en elkaar.

Ik wens een ieder een gezegend kerkelijk jaar toe.

Met een broederlijke groet,

Willem Dekker



Beste gemeenteleden,

Hartelijk dank voor alle kaartjes, cadeau 's en gelukwensen die wij mochten ontvangen met de geboorte van onze dochter en zusje Rebekka.

Groeten Peter, Judith en Jonathan.

=====

Zangdienst / Noordwolde Zingt

Op zondagavond 21 oktober hebben we weer een Noordwolde-zingt avond. Dit keer wordt de zangdienst georganiseerd door Wijk C.

We hebben als thema: toekomstverwachting.

Eigenlijk gaan de meeste liederen die we zingen over wat we graag willen of verwachten. Maar naar de toekomst met de Heer zien we met verlangen uit. Het geeft vreugde om daarover te zingen en te denken.

Het is ook de bedoeling dat we van te voren samen eten, maar daar kan iedereen aan meedoen. Er wordt een lijst in de hal gehangen, waarop u/jij zich op kunt geven. Dat begint om half 6.

[M.h.gr.](#) Leonora Nieuwland

Trouwdag Lisette en Andre

Het was een prachtige dag in Groningen. Iedereen zag er heel mooi uit en de bruid en de bruidegom natuurlijk het mooist, evenals de 8 bruidsmeisjes.

Als verrassing waren Aki en Aiko in hun Japanse kimono gekleed. De ambtenaar van de burgerlijke stand was Lisettes moeder.

In de Martinikerk mochten Luna en Lisa de Bijbellezing doen: Romeinen 13:8. Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de gehele wet vervuld.

Filippenzen 4:6 en 7 Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Jezus Christus bewaren.

Spreuken 3:3 Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wint ze om je hals en schrijf ze in je hart.

Korintiërs 13: 4-7

Anne en Leonora hebben een lied gezongen:

Gods zegen toegebeden.

In voor en tegenspoed.

Zijn heil op al je wegen.

Bruidspaar het ga je goed.

Woont Hij in jullie woning.

Dan daalt Zijn goedheid neer.

Christus, de grote Koning.

Straalt er als jullie Heer.

De collecte voor kindertehuis Horeb in Brazilië heeft 264,59 euro opgebracht.

De kerkdienst was prachtig in de feestelijk versierde kerk met orgel, piano en dwarsfluit.

Het was de hele dag feest en een wondermooie dag.

Iedereen hartelijk bedankt!

Timóteo, 9 september 2018.

Hallo lieve mensen,

Bij deze wat informatie m.b.t. Carolaine. Carol woont sinds eind maart dit jaar niet meer bij mij op de sítio (het terrein van de zendingsbasis). Eerst heeft ze een



aantal weken bij familie van haar vriend ingewoond. Maar al snel heeft ze een eigen plekje gevonden waar ze d.m.v ondersteuning van de Gemeente Noordwolde haar intrek heeft kunnen nemen. Hier is ze zo blij mee. Ze woont klein maar is voldoende voor haar alleen. Het huis heeft 4 vertrekjes, de keuken, waar in een hoek de badkamer gebouwd is, een kleine kamer en een redelijke slaapkamer. Ze woont op loopafstand van haar werk, ze kan dat binnen 5 min. doen.

Wat doet Carol voor werk:

Carolaine heeft behalve middelbare school de cursus voor kapster gedaan wat ze ook goed kan en in de weekenden onder vrienden en kennissen uitoefend. Maar dit is een vak wat sinds half 2016 ontzettend te lijden heeft onder de crisis die over dit land gekomen is. Carol heeft een tijdlang op de donderdagen, vrijdagen en zaterdag bij een kapsalon gewerkt maar dit was onvoldoende om aan het opbouwen van een eigen bestaan te werken. Zodoende keek ze altijd uit naar een full-time baan. D.m.v een broeder uit onze gemeente is ze aan de baan gekomen waar ze nu werkt. Ze werkt in een redelijk grote supermarkt en Carolaine is verantwoordelijk voor alle bladgroente die alle dagen, twee keer per dag, aangevoerd wordt. De bladgroente is hier altijd “vers” iedere dag vanwege ons klimaat. Die maakt dat bladgroente snel verslapt.....

De groenteafdeling in deze supermarkt is redelijk groot en daarom dus ook de afdeling bladgroente. De bladgroent van de vorige dag moet ze 's morgens vroeg weghalen en de schappen schoonmaken.

Al snel komt de bladgroente aan en dan moet ze die weer in de schappen schikken.

Ook moet ze prijskaarten verzorgen of omwisselen. En daarnaast moeten bepaalde bladgroenten ook gesneden worden zodat klanten die vers gesneden kunnen kopen.

Ondertussen helpt ze vrijwillig ander personeel zoals vakvullers op de momenten dat het rustig voor haar is.

Haar werktijden zijn van 6.00u – 15.00u met één uur pauze tussen 12.00u en 13.00u. Maar ze mag pas 's middags naar huis als de bladgroente van de middag aangekomen is. Het gebeurt soms (vanwege transportproblemen) dat de groente pas om 16.00u of iets later aankomt. Gelukkig woont Carolaine vlakbij haar werk en zodoende kan ze wel om 15.00u naar huis. Als de bladgroente dan aankomt krijgt ze een telefoontje van iemand van de supermarkt en is ze er binnen een wip om de ochtendgroente voor de middaggroente te vervangen. Dus het is wel heel mooi dat ze zo dicht bij haar werk woont.

Carolaine en persoonlijk leven:

Carol gaat nog altijd naar de kerk, waar wij haar sinds ze bij ons is komen wonen, mee naar toe namen. Ze is stabiel in haar christelijk leven en draagt een positief getuigenis naar buiten toe. Dat is geweldig om te zien. Ook heeft ze ondertussen al dik 2 jaar verkering met een jongen die Eraldo heet. Dit is een serieuze relatie die vast en zeker op een trouwerij zal uitlopen. Zelf hebben zij en haar vriend het er over om volgend jaar te gaan trouwen maar dat zijn verlangens en we weten nog niet of die inderdaad volgend jaar ook uitvoerbaar zijn. Af en toe komen Carolaine en haar vriend thuis langs. Dat gebeurt niet iedere week maar dat heeft meer met de bustijden te maken die zeer onregelmatig zijn naar de plek waar wij wonen. Afgelopen week zijn ze beiden nog geweest. Haar vriend heeft deze maand vakantie. Ze kwamen halverwege de middag en zijn pas 's avonds laat weggegaan. Dan helpt ze mee met dingen hier in huis, gaat ze haar gang in de keuken, praat ze met de andere meiden die hier nog wonen, met mij en met personeel. Ze is een ontzettend gezellige meid.

Carolaine haar vriend werkt als security-man in het gebouw van ik weet niet hoe dat heet in Nederland..... het is waar mensen wiens werkcontract afgelopen is voor een bepaalde raad moet komen om de afwerkingen van het ontslag en alles wat daar bureaucratisch gezien bij komt kijken, afwerken. De bond is daar ook mee verbonden. En omdat daar soms nog al eens “moeilijke situaties” bij zijn die op geweld uit kunnen lopen, moet daar “bewaking” zijn. Eraldo heeft dan altijd een zwart pak aan, wit overhemd en is “licht” gewapend. Dit lijkt heel wat maar is een “normale baan” hier voor ons. Het salaris is dan ook gewoon een minimumsalaris wat hij verdient. Met bepaalde regelmaat ga ik zelf bij Carol op bezoek. In ieder geval één keer in de maand. Ik wil graag zien of ze zich inderdaad “goed redt” zo deze fase in haar leven. Ze heeft een tijd in Ipatinga gewoond samen met haar broer Lucas. Dus ze was niet écht alleen thuis. Nu woont ze alleen alhoewel haar huisje achter in de tuin staat bij de eigenaren wiens huis vóór op het stuk grond staat. Ze heeft een heel goed contact met deze mensen. Ze “denken” ook een beetje om haar. En dat is heel mooi natuurlijk. Naas haar staan nog 2 kleine huisjes waar in één een oude oma woont en in de andere een oudere vrouw die alleen is. Maar toch is het fijn om een oogje in het zeil te houden totdat ik het gevoel heb dat ze mijn bezoeken niet meer zo nodig heeft. Als ik daar langs ga is het meestal aan het eind van de dag, dan is zij thuis van haar werk en zet ze koffie en eten we samen brood en praten we bij. Is super gezellig. Tot zover de actuele info m.b.t Carolaine.

Lieve mensen, Gods rijke zegen toegewenst. Fijn om jullie weer wat op de hoogte te mogen brengen en ik vind het FANTASTISCH dat jullie zo betrokken blijven bij Carolaine. Echt heel geweldig.

Carolaine is het waard!!!

Horeb/Netty



Bericht van Open Doors

Als een jong gezin tot geloof komt

Ik verliet het huis met alleen wat kleding vertelt de 31 jarige Moussa uit Tsjaad (Afrika). Moussa kwam afgelopen december voor het eerst in aanraking met het evangelie. Dit is hem duur komen te staan. Moussa's familie stootte hem uit en scheidde hem van zijn vrouw en kinderen.

Eind vorig jaar ontving Moussa het N.T. in het Arabisch. Er ging een wereld voor hem open. Maar Moussa verliest niet alleen zijn gezin en zijn familie. Ook alles waarmee hij zijn inkomen verdiende, wordt van hem afgenomen.

Toch besluit hij zijn leven in dienst te stellen van de Here Jezus.

Mariam, zijn vrouw neemt in het geheim contact met hem op, om te zeggen dat ze meer wil weten over Moussa's nieuwe geloof. Haar broer is zo boos, dat hij haar arm breekt.

Moussa ondersteunt zijn vrouw en kinderen emotioneel en met geld voor medische zorg.

Moussa wil christenen in Nederland één ding in het bijzonder meegeven: Bid voor hen die mij vervolgen, dat God zelf hun harten verandert en hun ogen opent voor de Waarheid.

Gebed is de sleutel. Doet u mee?

[M.h.gr.](#) Leonora Nieuwland

De kerk hoort een veilige plaats te zijn. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook in de kerk, binnen kerkelijke relaties, komt misbruik voor.

Het Meldpunt is er in de eerste plaats voor slachtoffers van misbruik. Je kunt hier terecht als je informatie, ondersteuning, of advies nodig hebt.

Heb jij problemen of vragen rond seksueel misbruik in kerkelijke relaties? Neem contact met ons op, ook als je liever anoniem blijft.

Kijk op www.meldpuntmisbruik.nl
Mail naar info@meldpuntmisbruik.nl
Bel naar 06 810 801 17 (ma-vrij 9.00 – 17.00)

Vertrouwenspersoon voor Noordwolde: B. Mulder– Massier.



Kerk en Samenleving, radioprogramma

Elke zondagavond op Radio Weststellingwerf Centraal

Zendfrequenties:	Wolvega e.o.	105.0 Mhz.
	Noordwolde e.o.	107.4 Mhz.
	Kabel	104.1 Mhz.

19.00 – 20.00 uur Uitzending van de radio kerkdienst

20.00 – 21.00 uur “In de Korenschuur” (muziekprogramma)

Opname gebeurt in de ochtenddienst op dezelfde dag.

Herhaling op elke donderdagavond vanaf 20.00 uur.

Kerkgebouw Dwarsvaartweg 1, 8391 MH Noordwolde
Website: www.kerknoordwolde.nl
Telefoon: 0561 - 431812

**Voorzitter
Kerkenraad** L. Mulder, IJkenweg 6
8394 TA De Hoeve. tel. 0561-431182

**Vice
Voorzitter** Y.P. Dekker, Molenstraat 8
8391 AJ Noordwolde. tel. 0561-430551

**Secretaris
Kerkenraad** A. de Jong, IJSbaanweg 46
8391 HZ Noordwolde. tel. 0561-433726
e-mail: scriba.kerknoordwolde@gmail.com

postadres Dwarsvaartweg 1, 8391 MH Noordwolde

Pastoraal werker ds H. Scholing, tel. 0528-340550
ds.scholing@kpnmail.nl
dhr. S. van der Kooij, tel 050-2000105
famvanderkooij@gmail.com

**Coördinatie
kosters** A. Postma , Norgerweg 82
8433 LR Haulerwijk. tel. 0516-795100

**Voorzitter
Commissie Van Beheer
Secretaresse** J.A. van der Wijk, Boijlerweg 4
8392 NH Boijl. tel. 0561-431971
M. van Soolingen– de With
e-mail: cvbkerknoordwolde@outlook.com

Penningmeester B. Mulder-Massier, IJkenweg 6
8394 TA De Hoeve. tel 0561-431182; e-mail:
penningmeester.kerknoordwolde@gmail.com
Bank: Rabobank Noordwolde
IBAN nr: NL93 RABO 0310 2126 26
tnv Geref. Kerk, Noordwolde
(overmaking specificeren)
RSIN nr: 8022 21 932

**Redactie
Trefbode
E-mailkopij** Tj. Borger-Folkertsma, Boschoordweg 26
8392 MP Boijl. tel. 0561-421166
trefbode@gmail.com