

De Trefbode



*Maandblad van de
voortgezette Gereformeerde Kerk
Noordwolde en omgeving*

SEPTEMBER 2018

KERKDIENSTEN KOMENDE PERIODE

9 september	9.30 uur: ds W. Pastoor, Steenwijk
Heilig Avondmaal	19.00 uur: ds M. Sijtsma- van Oeveren, Kampen
	1 ^e collecte: Diaconie; doel zie elders
	ouderling: L. Mulder
	diaken: A. Hilhorst
	koster: A. Postma
	verwelkomer: E. Klop

16 september	9.30 uur: dhr H. Wiersma, Scharnegoutum
	19.00 uur: Noordwolde Zingt
	1 ^e collecte: Ned. Bijbelgenootschap
	ouderling: W. Dekker
	diaken: P. Dekker
	koster: A. Hilhorst
	verwelkomer: P/J Dekker

23 september	9.30 uur: dhr S. van der Kooi, Groningen
Startzondag	19.00 uur: geen dienst
	1 ^e collecte: St. Missão Horeb
	ouderling: L. Nieuwland
	diaken: K. van Drie
	koster: H. Bouknegt
	verwelkomer: H. Bouknegt

30 september

9.30 uur: ds A. van Harten- Tip,
Smilde

19.00 uur: ds W. Bandstra, Warns

1^e collecte: Ev. Radiokerkdiensten

ouderling: A. de Jong

diaken: A. Hilhorst

koster: A. Postma

verwelkomer: M. van Soolingen

7 oktober

Israëlzondag

11.00 uur: ds P. Hulshof, Jubbega

19.00 uur: ds P. Hulshof, Jubbega

1^e collecte: Christenen voor Israël

ouderling: E. Klop

diaken: P. Dekker

koster: H. Bouknegt

verwelkomer: P/J Dekker

De 2^e collecte is altijd bestemd voor de Kerk

Iedere zondagmorgen is er kindernevendienst voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

De diensten zijn te beluisteren via

www.kerkdienstgemist.nl -kerk Noordwolde.

Liturgie op: www.kerknoordwolde.nl –diensten (ppt)

Agenda

03 september: 20.00 uur Gebedsgroep

17 september: 20.00 uur Gebedsgroep

19 september: 20.00 uur Gemeente Groei Groep

23 september: Startzondag

25 september: 19.00-20.00 uur Catechisatie Jongeren

25 september: 20.00-21.00 uur Bijbelonderricht Ouderen

01 oktober: 20.00 uur Gebedsgroep

03 oktober: 20.00 uur Gemeente Groei Groep

07 oktober: Koffiedrinken na de ochtenddienst

19.30 uur Zanggroep United in Christ oefent wekelijks op donderdagavond.

Kopij Trefbode inleveren vóór 24 september bij:

Tjoukje Borger, Boschoordweg 26, 8392 MP Boijl

Of via E-mail: [**trefbode@gmail.com**](mailto:trefbode@gmail.com)

Het volgende nummer van de Trefbode verschijnt op 7 oktober

De Trefbode verschijnt verder in 2018 op:

4 november (inleveren kopij 22 oktober)

2 december (inleveren kopij 19 november)

Wie zijn er jarig deze periode



03 sept	A. de Jong	IJsbaanweg 46	8391 HZ	Noordwolde
05 sept	A. van der Wijk-de Vries	Steggerdaweiweg 84	8395 PN	Steggerda
15 sept	J. A. Mulder	Standerstraat 26	8471 GK	Wolvega
19 sept	B.J. Mulder-Massier	IJkenweg 6	8394 TA	De Hoeve
19 sept	A. Nieuwland	De Stelling 32	8391 MD	Noordwolde
20 sept	A. Dassen-Bruursema	Doldersumsestraat 20	8392 MR	Boijl
21 sept	A. F. Nieuwland	De Stelling 32	8391 MD	Noordwolde
29 sept	Marret M. van der Wijk	Boijlerweg 4	8392 NH	Boijl
29 sept	G. Bouius	Oldeberkoperweg 51	8389 TH	Zandhuizen
29 sept	J.A. van der Wijk	Boijlerweg 4	8392 NH	Boijl
01 okt	B. Veldhuizen-Kuiken	Lycklama Stins, Deken Mulderstraat 1 kamer 115	8472 AB	Wolvega

**Allen van harte gefeliciteerd en
een gezegende dag toegewenst!**

Nepnieuws

Je hoort het vaak in het nieuws: *“Pas op voor nepnieuws!”* Nepnieuws is het rondvertellen van iets dat niet waar is, meestal om daarmee een tegenstander zwart te maken. Bedrijven liegen over andere bedrijven, politici wakkeren praatjes aan over andere politici en Rusland schijnt zelfs negatieve berichten de wereld in te hebben geholpen over Amerikaanse presidentskandidaten. Tegenwoordig hoor je zoveel over dit zogenaamde nepnieuws, dat je je begint af te vragen of de berichten over nepnieuws op hun beurt ook niet nepnieuws kunnen zijn. Zo wordt de Russische bemoeienis inmiddels ook alweer in twijfel getrokken. Hoe erg is het gesteld met al dat nepnieuws? En is het nieuws van nu echt minder betrouwbaar dan het nieuws van vroeger? Dat laatste betwijfel ik.

Nepnieuws is namelijk van alle tijden. Zo heeft Adolf Hitler decenia geleden een Poolse aanval op een Duits radiostation verzonnen om het binnenvallen van Polen goed te praten. En werd honderden jaren geleden de middeleeuwse heksenjacht aangewakkerd door allemaal fabels over heksen. Er is zelfs 3000 jaar oud nepnieuws en dat vind je in de Bijbel. In die tijd krijgt een hoveling van Faraó, genaamd Potifar, een halve waarheid over zijn slaaf Jozef te horen: *“Die Hebreeuwse slaaf die jij in huis hebt gehaald, is mijn kamer binnengedrongen om zich met me te vermaken. En toen ik het op een schreeuwen zette, ging hij ervandoor en liet zijn kleding hier bij mij achter”* (Genesis 39:17 & 18). Veel van wat deze vrouw vertelt berust op waarheid. Ze had inderdaad geschreeuwd en Jozef vluchtte inderdaad voor haar weg. En inderdaad was iemand van plan om zich te vermaken met iemand anders. Alleen waren in haar verhaal de dader en het slachtoffer verwisseld.

Halve waarheden kunnen meer kwaad dan hele leugens, omdat ze zo dicht bij de waarheid komen. Een onomwonden leugen is zo ontmaskerd, maar halve waarheden kunnen zich nestelen in je achterhoofd voor een lange tijd. Zo lang, dat je gewend en zelfs gehecht bent geraakt aan dat stukje desinformatie.

Een leugen kan soms zo prettig voelen dat je hem niet meer kwijt wilt voor de waarheid. Daarom geldt voor ons allemaal: *“Pas op voor nepnieuws!”*

Geef onwaarheden niet de kans om zich te nestelen in je verstand. Onderzoek alles wat er gezegd wordt vanaf de kansel, door de speaker van de radio, wat er staat in boeken en zelfs wat je leest in de Trefbode. Wij zijn de volgelingen van een Persoon die zichzelf de Waarheid noemt; met niets minder dan de waarheid mogen wij ons tevreden stellen.

De meest schadelijke vorm van nepnieuws binnen de kerk is roddel. Roddel is meestal niet gebaseerd op leugens, maar op halve waarheden. Iets wat feitelijk gebeurd is, wordt een beetje aangedikt zodat het prettig in het gehoor ligt. En dan gaat het als een lopend vuurtje rond, want: *“De woorden van een lasteraar neemt men gulzig in zich op, als een lekkernij die de buik verzadigt”* (Spreuken 18:8). Maar hoe plezierig en samenbindend roddel ook lijkt, uiteindelijk is het in staat om hele kerk- en dorpsgemeenschappen uiteen te drijven. Daarom is het verstandig dat ook wij elkaar regelmatig houden aan wat in Spreuken 21: 23 staat: *“Wie zijn tong in toom houdt, bespaart zich in zijn leven allerlei ellende.”*

Diezelfde tong kunnen we beter gebruiken voor iets anders: het Goede Nieuws. Dit Nieuwsbericht is al bijna tweeduizend jaar actueel en wordt over de hele wereld in verschillende talen en vormen doorverteld. Met succes! Want vooral nu hebben mensen behoefte aan oprechtheid, eerlijkheid en waarheid. Ik hoop en bid dat er binnenkort niemand meer in Noordwolde en omstreken kan worden gevonden die dit Nieuws nog niet gehoord heeft.

Simon van der Kooij

NIEUWS VAN DE KERKENRAAD

Zaken uit de notulen van de kerkenraadsvergadering op donderdag 5 juli 2018.

Opening

De voorzitter heet ons van harte welkom en opent de vergadering met het lezen van het dagelijks woord uit spreuken 3 vers 11 en 12. Aanvullend leest hij nog een stukje uit Het Leven wat alvast iets meer verdieping geeft. Het doel is Gods wijsheid toepassen op het dagelijks leven en mensen normen en waarden te leren. Spreuken is een “lastig” boek en moeilijk. Hoe moet je dit lezen? Onderling hebben we hier weer goed over gesproken met daarbij zelfs de vraag of God ons straft. Hier hebben we geen duidelijk antwoord op en we besluiten uiteindelijk dat we het open laten zoals het in Spreuken geschreven staat. Daarna gaat de voorzitter voor in gebed en vraagt een zegen over de vergadering.

Presentielijst

De presentielijst wordt getekend. L. Nieuwland is met kennisgeving afwezig, alle andere kerkenraadsleden zijn de laatste vergadering wel aanwezig. Ook ds Scholing is aangeschoven. Onderling is er dit keer niets gedeeld.

Vaststellen van de agenda

De agenda wordt onveranderd vastgesteld.

Vaststelling notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vergadering op 14 juni 2018 worden onveranderd vastgesteld.

Pastoraat

V. van Vilsteren en J.A. Pruiksmā hebben het lidmaatschap voor onze kerk opgezegd.

Eredienst

Voor de startzondag op 23 september gaat de heer S. van der Kooij voor. Scriba zal hem melden dat hij voor de startzondag een aantal personen kan benaderen om deze dienst in elkaar te zetten.

Commissie van Beheer

Geen bijzonderheden te melden

Jeugd

P. Dekker meldt dat een aantal jeugdleden gevraagd zijn om met S. v.d. Kooij de opnamen van de kerkdiensten te optimaliseren.

Diaconie

Zijn bij elkaar geweest, alle post doorgenomen maar hebben niets bijzonders te melden voor de vergadering.

Actiepuntenlijst en ingekomen stukken

Er is niets binnengekomen wat onder dit punt behandeld moet worden.

Gemeenteavond

We willen medio oktober/november een gemeenteavond organiseren.

Rondvraag en mededelingen

Er zijn geen vragen of opmerkingen meer.

Datum volgende vergadering

Voorgesteld wordt om 30 augustus met het dagelijks bestuur te vergaderen.

Sluiting

P. Dekker sluit de avond af met gebed waarna de voorzitter ons allen wel thuis wenst.

A. de Jong, scriba

Verkorte notulen van de jaarlijkse gemeenteavond van de voortgezette Gereformeerde Kerk Noordwolde op donderdag 19 april 2018.

Aanwezig 32 personen.

Opening

De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering.

De voorzitter doet de opening met het lezen van het dagelijks woord vanaf de website van de kerk. Dit doen we al op de kerkenraadsvergaderingen en hij wilt dit ook op deze avond doen. De tekst van vandaag is uit Efeziërs 2 vers 14 en 15. Nadat het even stil blijft komt er toch een gesprek op gang over de tekst, met name over de vrede. Hierna volgt nog een kleine bezinning uit Het Leven.

Aansluitend zingen we met elkaar gezang 285 vers 1 en 4, Geef vrede Heer, geef vrede.

Daarna vraagt de voorzitter in gebed een zegen over de vergadering.

Vaststellen van de agenda

De agenda wordt grotendeels gevolgd

Notulen van de gemeente avond van 6 april 2017

De notulen van de vorige vergadering worden vastgesteld.

Commissie van Beheer

Naar aanleiding van het voorwoord van commissie van beheer wordt er een vraag gesteld over de geluidsinstallatie. De opnames van onze kerk zijn nog niet goed, met name de muziek en samenzang. De preek is wel goed te verstaan. CvB gaat er nog een keer naar kijken en onderzoeken of er nog een andere oplossing is.

Begroting 2018

De begroting wordt wederom aangenomen.

Verslag van de kascommissie

Er wordt verslag gedaan namens de kascommissie en de financiën zijn in orde bevonden. Alles ziet er keurig en verzorgd uit. Er wordt aan de kerkenraad en de gemeente gevraagd om de commissie van beheer en de penningmeester in het bijzonder decharge te verlenen. Deze wordt verleent en met applaus bevestigd. De voorzitter bedankt de kascommissie.

Verslag ledenadministratie

Er is een complete nieuwe set van de ledenlijsten te vinden in het postvakje.

Pauze

Er wordt nog een ronde koffie gedaan, daarna neemt de voorzitter het woord.

Er wordt gesproken over de opkomst tijdens de avonddiensten. He-las zijn deze vaak wat aan de lage kant. Hierover wordt gesproken door de gemeente. Algemeen wordt dan ook besloten om door te gaan met de avonddiensten en te kijken naar een andere invulling.

Rondvraag

Allereerst neemt de scriba nog even het woord. Hij geeft nogmaals aan dat we op zoek zijn naar ambtsdragers. We zijn hier nu met 32 leden bij elkaar en hij heeft maar 14 stembrieven binnen gekregen. Dit is jammer en vraagt nogmaals aan de leden om de briefjes in te leveren.

Sluiting

Voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng. Hij stelt voor om met elkaar nog het gemeentelied te zingen. Daarna wordt de avond afgesloten met gebed.

A. de Jong, Scriba.

Opmerking: Voor de gemeenteleden zijn de complete notulen al beschikbaar. Indien u deze wilt ontvangen dan kunt u dit aangeven bij de scriba. U ontvangt dan de notulen via de email.

Bericht vanuit de **ledenadministratie**.

Mevrouw V. van Vilsteren- Spijker (Wolvega) en de heer Pruiksmas (Noordwolde) hebben zich laten uitschrijven als lid van onze gemeente.

André Nieuwland heeft zich overlaten schrijven naar de protestantse wijkgemeente martinikerk in Groningen. We wensen hem daar Gods zegen toe.

A. de Jong



Collecte opbrengsten van de maanden juni en juli 2018

3 juni	Evangelisatie	€ 128,70	Kerk € 51,30
10 juni	Chr. V Israël	€ 113,10	Kerk € 87,35
17 juni	Diaconie	€ 187,05	Kerk € 128,70
24 juni	St. Mensenkinderen	€ 182,70	Kerk € 74,35
1 juli	Bouw- onderhoud	€ 94,20	Kerk € 73,75
8 juli	Open Doors	€ 94,20	Kerk € 58,10
15 juli	St. Missao Horeb	€ 175,90	Kerk € 70,70
22 juli	Ark Mission	€ 111,35	Kerk € 96,40
29 juli	Evangelisatie	€ 68,99	Kerk € 62,78

Barbara Mulder, penningmeester.

Van de diaconie

Avondmaal collecte

Hilde van der Draai

9 September is de avondmaal collecte bestemd voor het project waar Hilde van der Draai aan verbonden is. Dit moet een ieder aanspreken omdat zij bij ons wel bekend is.

Hilde van der Draai is onderwijspedagoge en wil haar kennis en vaardigheid inzetten om het christelijk onderwijs in Zuid-Soedan op de kaart te zetten. Zuid-Soedan is een jong land. Het is pas in 2010 erkend als een onafhankelijk land. Bijna alles is nog niet aanwezig. En direct na de onafhankelijkheid brak de burgeroorlog uit. Stammen staan tegenover stammen. Vluchtelingen vertrokken naar de buurlanden maar tegelijkertijd zijn er duizenden vluchtelingen uit het buurland Soedan.

Emmanuel Christian College (ECC)

Hilde is verbonden aan het ECC. Zij traint onderwijzers voor het christelijk basis onderwijs in Zuid-Soedan. Zowel op de driejarige opleiding die op de campus gegeven wordt, als de driejarige opleiding voor onderwijzers die nog geen diploma hebben.

Daarnaast traint de ECC leerkrachten binnen de kampen van de Soedanese vluchtelingen, ook daar is Hilde bij betrokken.

Daarmee krijgen de honderden kinderen in de kampen hun schoolopleiding.

Voor dit alles is geld nodig, dus de collecte wordt van harte aanbevolen.

Vriendelijke groeten,
Namens de diaconie,
Adri Hilhorst.

Gemeente Groei Groep.

Woensdag avond 19 september gaan we weer starten met de GGG.

Hierbij willen wij iedereen vragen om langs te komen. Praten over je geloof, over wat Jezus in je leven betekent, luisteren naar elkaar, hoe een ander er over denkt, elkaar respecteren als de ander er anders over denkt, bijbel getrouw blijven, zingen met elkaar.

En het belangrijkste groeien in je geloof!!!

We starten met koffie om 20.00 uur in de kerk.

Namens de GGG,
Adri Hilhorst

Noordwolde zingt.

De eerste “Noordwolde zingt met” staat gepland voor 2 september. Dan zingen wij over Geloof, Hoop en Liefde. Johannes de Vries doet de begeleiding op het kerkorgel.

Op 16 september is er een Noordwolde zingt over ... De Koning. Op deze avond zingen wij allemaal liederen over “Koning Jezus”.

Op 21 oktober wordt deze avond verzorgd door Leonora Nieuwland in samenwerking met de wijk C.

Hebt u ideeën of wilt u zelf eens voor de invulling zorgen? Laat het weten,

Luit Mulder.

Spokeplasdiensten 2018

Inmiddels ligt de zomer alweer bijna achter ons. Ook dit jaar zijn er drie openluchtdiensten geweest bij de Spokeplas. Al de drie keren konden bij de Spokeplas gehouden worden. Het was elke keer prachtig weer en lekker warm. De invulling was een beetje anders als de voorgaande keren.

Op de eerste Spokeplasdienst kwam de band Graceland. Zij vulden de hele dienst en 120 mensen genoten van de muziek.

De tweede dienst werd door de commissieleden ingevuld. Aan de hand van de vakantiebijbelgids werden een aantal stukjes met de bezoekers gelezen. Muziek en zang werd verzorgd door een gelegenheidsband.

De laatste was een grote uitdaging voor de voorganger ds Piet Rozeboom. De aanwezigen mochten briefjes inleveren met daarop een vraag. Er werden een heel aantal ingeleverd en deze werden door ds Piet beantwoord. Toen was de muzikale begeleiding in handen van “De Ontmoeting” uit Noordwolde.

De commissie is dankbaar dat ons deze mogelijkheid wordt geboden om zo diensten in de openlucht te houden. De commissie bedankt alle toegestoken handen en middelen die mee hielpen om alles op tijd klaar te hebben en na die tijd alles weer op de plaats te krijgen.

Luit Mulder



Signaal – Compressor – Geluid – Opname – Zang – Stereo – Kerkdienst – Microfoon – Zang – Kabel – Orgel – Schroef – Knoppen – Doorverbonden – Mengpaneel – Pluggen.

U zult wel denken, waar gaat dit stukje over? Bovenstaande woorden heb ik allemaal voorbij horen komen op maandag 23 juli toen we o.l.v. Simon van der Kooi de nieuwe geluidsinstallatie hebben geïnstalleerd. Samen met Peter, Jan Atze en de jeugd (Jorrit, Sjoerd en Tjeerd) is er heel wat gebeurd op die dag. Na de koffie zijn we in groepjes aan de slag gegaan. Zo zijn er o.a. kabels getrokken onder het podium door en vanaf het orgel naar beneden, er zijn 2 nieuwe microfoons geplaatst aan de zijkanten en de nieuwe geluidsinstallatie is geïnstalleerd. Er bleek aardig wat tijd in deze klus te gaan zitten en daarom zijn er broodjes gehaald en hebben we samen geluncht. Na de lunch moest het geluid natuurlijk ook nog worden getest. En dat vonden we allemaal leuk om te doen. Sjoerd bespeelde het orgel, Tjeerd stond op de preekstoel met een microfoon, Peter heette ons welkom achter de kathedraal en Jorrit en ik waren de gemeente die een lied moesten zingen. Simon heeft dit alles kritisch beluisterd en vervolgens de installatie (goed) ingesteld. Met, zo kan ik nu zeggen, een prima resultaat! Hier zijn we uiteraard erg blij mee! Tijdens de dienst hoeft er nu ook niet steeds te worden geschakeld als we gaan zingen met elkaar. Dit wordt nu automatisch geregeld. Lang leve de techniek. Ook voor de radiokerkdiensten zijn onze diensten nu fijner om naar te luisteren. Iets voor 3 uur hebben we alles opgeruimd en gingen we voldaan naar huis. Ik ben uiteraard blij met de geluidsverbetering, maar ik vond het ook heel erg leuk om deze dag met de jeugd op te trekken. Naast het klussen hebben we ook veel plezier gehad met elkaar. Ze noemen zichzelf trouwens niet meer jeugd, want tegenwoordig rijden ze allemaal auto. Maar dat even terzijde. Jongens, top dat jullie aan deze klus hebben meegewerkt!! En ook Simon nog bedankt voor je meedenken en hulp.

Namens de commissie van beheer,
Marrie



Nieuws van de vGKN

Cursus seizoen 2018-2019

In september hopen we weer van start te gaan met twee cursussen: in Assen met een cursus over **Het Oude Testament** en in Zevenhuizen met de cursus **Basics van de Bijbel**. De cursus over het Oude Testament behandelt de hoofdlijnen van de Bijbelboeken van het O.T. Uitgangspunt is het boekje “Het goede nieuws van het Oude Testament” geschreven door Jasper Klapwijk. Het doel is inzicht krijgen in de grote lijnen van de Bijbel zodat we de Bijbelgedeelten die we thuis of in de kerk lezen, beter kunnen plaatsen en kunnen begrijpen.

De cursus Basics van de Bijbel wordt gegeven a.d.h.v. het gelijknamige boekje van Jasper Klapwijk. Tijdens de cursus ontvangen we verdieping in verschillende basiselementen van het christelijk geloof zoals: geloof en bekering, christelijk leven, eindtijd, de kerk etc. Deze cursus is vorige jaar al van start gegaan, maar ook nieuwe deelnemers kunnen zonder problemen meedoen want voorkennis is niet noodzakelijk.

Van de deelnemers wordt gevraagd de lessen voor te bereiden en aangereikte gedeelten uit de Bijbel te lezen. Aan de hand van een power point presentatie vertelt de cursusleider over het onderwerp en geeft verdieping. Deze presentatie is na afloop van de cursusavond te downloaden via de website van de vGKN.

Wanneer en waar?

De cursus bestaat uit 10 of 11 lessen die zullen plaatsvinden vanaf september, onderbroken door een maand rust in december.

De cursus in Zevenhuizen wordt gegeven door ds. Douma op maandagavond van 19.30 tot 21.15 uur.

De cursus in Assen wordt gegeven door ds. Van Harten: in samenwerking met de GKV van Assen-Peelo (met ds. L.E. Leeftink), op elf dinsdagavonden, van 20:00 uur tot 21:45 uur.

De cursusavonden zijn verschillend van opzet: meer informatie over de avonden en over de kosten ontvangt u bij opgave.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden bij ds. Douma via email:

jj.douma@gmail.com (of telefonisch: 0594-795159) Bij ds. van Harten via email: avanhartentip@filternet.nl (of: 0592-412814).

Op de landelijke website van de voortgezette Gereformeerde kerken in Nederland: <http://www.vgkn.nl> vindt u actuele informatie.

Graag tot ziens,

ds. A. van Harten - Tip en ds. J.J. Douma – van der Molen

Aanvulling op bovenstaande:

Het zijn 10 mooie, opbouwende avonden.

Op 1, 15 en 29 oktober.

Op 12 en 26 november.

Op 28 januari.

Op 11 februari.

Op 4 en 18 maart.

Op 1 april.

Kosten 20 euro p.p. en 30 euro per echtpaar.

Het boekje van ds. Jasper Klapwijk kunt u al bestellen en kost € 17,50

Locatie: Lelie van Sharon

Veldstreek 15

9354 VA Zevenhuizen

m.h.gr. Leonora Nieuwland.

vG Kookboek

Soepen en andere voorgerechten

€5,00 p/st. -100% bestemd voor vGK-Noordwijk!

Tijdens de vorige synodevergadering is het vG-Kookboekje nieuwe stijl al geïntroduceerd. Inmiddels is het drukklaar. Tijdens de komende synode willen we het presenteren.

Het vG-Kookboekje wordt in eigen beheer samengesteld met verschillende recepten, ingeleverd door gemeenteleden van de vGkerken. In oktober verschijnt het eerste deel, daarna volgen de andere delen.

Wilt u ook in aanmerking komen voor deze serie kookboekjes dan kunt u dit aangeven bij de scriba. Dit kan per mail, via de intekenlijst op het prikbord of mondeling. Als u dit voor 6 september bij mij doet dan kunt u het eerste deel al in oktober ontvangen.

De gehele opbrengst gaat naar een evangelisatieproject van één van de kerken. In oktober zal dit zijn voor Noordwijk, dus nogmaals: van harte aanbevolen!

André de Jong
Scriba

40 pagina's



DANKBETUIGING.

Namens de kinderen, klein- en achterkleinkinderen van Sjoerdje de Vries-de Jager wil ik u en jou hartelijk bedanken voor het medeleven na toch wel het plotseling overlijden van onze mem en (oer) beppe.

In het bijzonder wil ik de naam van Ageeth de Vries noemen: dankjewel! Fijn dat je in de dienst hebt willen voorgaan.

Het deed ons goed dat zoveel mensen de rouwdienst (ik spreek liever over “dankdienst voor het leven”) bezochten, de vele kaarten die we kregen en de goede woorden die men tot ons sprak.

Mem was een vrouw die, na het overlijden van heit niet achter de geraniums ging zitten, maar toch er op uit ging om mensen te bezoeken. De verjaardagen van onze familie en alle andere activiteiten werden dan ook niet vergeten. Ook het kerkenwerk is ze altijd blijven doen.

Nu is er dan voor ons als kinderen een leeg plekje gekomen: je ouderlijk huis. Wij en anderen zullen haar missen.

Maar mem was een gelovige vrouw, en dat geeft ons troost. Verdere pijn en onderzoeken zijn haar hier bespaard gebleven. En daar zijn we dankbaar voor. Het is goed zo.

In de dienst hebben we het onderstaande lied, door sommigen geëmotioneerd en soms met tranen in de ogen gezongen en gespeeld. Een lied van hoop; een lied voor de toekomst. En dat mogen we weten!

De stad met paarlen poorten.

1. Lichtstad met uw paarlen poorten,
Wond're stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men op deez' aarde,
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

2. Heilig oord vol licht en glorie
Waar de boom des levens bloeit
En de stroom van levend water
Door de gouden godsstad vloeit.
3. Schoon tehuis voor moede pelgrims
Komend uit de zand-woestijn,
Waar zij rusten van hun werken
Bij de springende fontein.
4. Wat een vreugde zal dat wezen
Straks vereend te zijn met Hem
In die stad met paarlen poorten
In het nieuw Jeruzalem.

Koor: Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
Luist'ren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem.

Nogmaals dank. En... ga met God en Hij zal met je zijn.

Hartelijke groeten,
Johannes de Vries.

Zonsondergang aan zee

Ik loop in gedachten de zilveren weg
die mij voert naar de stralende kim.
Ik loop heel voorzichtig, met overleg
als een kleine, donkere schim.

Want de weg is maar smal en de zee zo wijd.
Voor je 't weet, glij je weg van het pad.
En de tocht duurt zo lang, wel een levenstijd
voor je komt in de zilveren stad.

Maar de zon reist te snel; als een gouden oog
verdwijnt ze nu achter de rand.
Het pad is verdwenen, mijn droom wiekt omhoog,
ik sta weer alleen op het strand.

Als ik eenmaal zal staan aan de glazen zee
met de gouden stad in 't verschiet,
laat mij aan Uw hand gaan, ga Gij met mij mee
want alleen Here kom ik er niet.

Enny Eiskes-Kooger
Uit de Elisabethbode

Leonora Nieuwland

Noordermannen,
Het winterseizoen staat op doorbreken en dan breken de Noordermannen uit!! Kom naar de eerste avond op zaterdag 15 september om 20.00 uur bij Willem Dekker, Oosterseveldweg.
De andere avonden zijn op zaterdag 13 oktober, 10 november en 8 december. Hou deze avonden alvast vrij.
Wij zien je graag met vrienden.
Willem en Luit.

De kerk hoort een veilige plaats te zijn. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook in de kerk, binnen kerkelijke relaties, komt misbruik voor.

Het Meldpunt is er in de eerste plaats voor slachtoffers van misbruik. Je kunt hier terecht als je informatie, ondersteuning, of advies nodig hebt.

Heb jij problemen of vragen rond seksueel misbruik in kerkelijke relaties? Neem contact met ons op, ook als je liever anoniem blijft.

Kijk op www.meldpuntmisbruik.nl
Mail naar info@meldpuntmisbruik.nl
Bel naar 06 810 801 17 (ma-vrij 9.00 – 17.00)

Vertrouwenspersoon voor Noordwolde: B. Mulder– Massier.



Kerk en Samenleving, radioprogramma

Elke zondagavond op Radio Weststellingwerf Centraal

Zendfrequenties:	Wolvega e.o.	105.0 Mhz.
	Noordwolde e.o.	107.4 Mhz.
	Kabel	104.1 Mhz.

19.00 – 20.00 uur Uitzending van de radio kerkdienst

20.00 – 21.00 uur “In de Korenschuur” (muziekprogramma)

Opname gebeurt in de ochtenddienst op dezelfde dag.

Herhaling op elke donderdagavond vanaf 20.00 uur.

Kerkgebouw Dwarsvaartweg 1, 8391 MH Noordwolde
Website: www.kerknoordwolde.nl
Telefoon: 0561 - 431812

Voorzitter L. Mulder, IJkenweg 6
Kerkenraad 8394 TA De Hoeve. tel. 0561-431182

Vice Y.P. Dekker, Molenstraat 8
Voorzitter 8391 AJ Noordwolde. tel. 0561-430551

Secretaris A. de Jong, IJSbaanweg 46
Kerkenraad 8391 HZ Noordwolde. tel. 0561-433726
e-mail: scriba.kerknoordwolde@gmail.com
postadres Dwarsvaartweg 1, 8391 MH Noordwolde

Pastoraal werker ds H. Scholing, tel. 0528-340550
ds.scholing@kpnmail.nl
dhr. S. van der Kooij, tel 050-2000105
famvanderkooij@gmail.com

Coördinatie A. Postma , Norgerweg 82
kosters 8433 LR Haulerwijk. tel. 0516-795100

Voorzitter J.A. van der Wijk, Boijlerweg 4
Commissie Van Beheer 8392 NH Boijl. tel. 0561-431971
Secretaresse M. van Soolingen– de With
e-mail: cvbkerknoordwolde@outlook.com

Penningmeester B. Mulder-Massier, IJkenweg 6
8394 TA De Hoeve. tel 0561-431182; e-mail:
penningmeester.kerknoordwolde@gmail.com
Bank: Rabobank Noordwolde
IBAN nr: NL93 RABO 0310 2126 26
tnv Geref. Kerk, Noordwolde
(overmaking specificeren)
RSIN nr: 8022 21 932

Redactie Tj. Borger-Folkertsma, Boschoordweg 26
Trefbode 8392 MP Boijl. tel. 0561-421166
E-mailkopij trefbode@gmail.com