

De Trefbode



*Maandblad van de
voortgezette Gereformeerde Kerk
Noordwolde en omgeving*

Juli/Augustus 2018

KERKDIENSTEN KOMENDE PERIODE

8 juli 11.00 uur: ds P. Hulshof, Jubbega
19.00 uur: ds K.J. Faber, Wolvega
1^e collecte: Open Doors
ouderling: E. Klop
diaken: A. Hilhorst
koster: H. Bouknegt
verwelkomer: H. Bouknegt

15 juli 9.30 uur: ds M. Sijtsma- van Oeveren
Kampen.
19.00 uur: ds P. Hulshof, Jubbega
1^e collecte: St. Missão Horeb
ouderling: L. Nieuwland
diaken: R. Borger
koster: A. Postma
verwelkomer: P/J Dekker

22 juli 9.30 uur: dhr M. Claus, Harkema
19.00 uur: dhr. R. Pasterkamp, Urk
1^e collecte: Ark Mission
ouderling: L. Mulder
diaken: A. Hilhorst
koster: A. Hilhorst
verwelkomer: E. Klop

29 juli 9.30 uur: dhr. W. Warnar, Heeg
19.00 uur: Spokeplasdienst
1^e collecte: Evangelisatie
ouderling: E. Klop
diaken: P. Dekker
koster: H. Bouknegt
verwelkomer: H. Bouknegt

5 augustus **11.00** uur: ds P. Hulshof, Jubbega
19.00 uur: Spokeplasdienst
1^e collecte: Evangelisatie
ouderling:
 diaken: A. de Jong
 koster: J. van Drie
verwelkomer: M. van Soolingen

12 augustus 9.30 uur: ds Kijzer, Burgum
19.00 uur: Spokeplasdienst
1^e collecte: Evangelisatie
ouderling: L. Mulder
 diaken:
 koster: A. Postma
verwelkomer: E. Klop

19 augustus 9.30 uur: kand. H. Kramer, Urk
19.00 uur: ds K. Snijder, Diever
1^e collecte: Jeugdwerk
ouderling: L. Nieuwland
 diaken: P. Dekker
 koster: H. Bouknegt
verwelkomer: P/J Dekker

26 augustus 9.30 uur: ds J. Huitema, Drachten
19.00 uur: dhr R. Pasterkamp, Urk
1^e collecte: Stichting Mensenkinderen
ouderling: E. Klop
 diaken: A. Hilhorst
 koster: A. Hilhorst
verwelkomer: H. Bouknegt

2 september	9.30 uur: dhr K. de Lange, Marknesse
Vorbereiding	19.00 uur: Noordwolde Zingt
Heilig Avondmaal	1 ^e collecte: Noordwolde Zingt
	ouderling:
	diaken: A. de Jong
	koster: J. van Drie
	verwelkomer: M. van Soolingen

De 2^e collecte is altijd bestemd voor de Kerk

Iedere zondagmorgen is er kindernevendienst voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

De diensten zijn te beluisteren via

www.kerkdienstgemist.nl -kerk Noordwolde.

Liturgie op: www.kerknoordwolde.nl –diensten (ppt)

Kopij Trefbode inleveren vóór 20 augustus bij:

Tjoukje Borger, Boschoordweg 26, 8392 MP Boijl

Of via E-mail: **trefbode@gmail.com**

Het volgende nummer van de Trefbode verschijnt op 2 september

De Trefbode verschijnt verder in 2018 op:

7 oktober (inleveren kopij 24 september)

4 november (inleveren kopij 22 oktober)

2 december (inleveren kopij 19 november)

Wie zijn er jarig deze periode



02 juli	D. Best	Molenstraat 26	8391 AJ Noordwolde
02 juli	R. Borger	Boschoordweg 26	8392 MP Boijl
11 juli	R.L. Mulder	Ariaweg 69	3816 HH Amersfoort
19 juli	E. Klop	Koemarkt 16	8391 HW Noordwolde
21 juli	ds H. Scholing	Valkenstede 31	7905 BP Hoogeveen
22 juli	J. de Jong	IJsbaanweg 46	8391 HZ Noordwolde
27 juli	Tj. Veldhuizen-Betten	Dr. Verdeniusstraat 61	8391 HB Noordwolde
31 juli	Y.P. Dekker	Molenstraat 8	8391 AJ Noordwolde
03 augustus	L.M. de Jong-Verzijl	IJsbaanweg 46	8391 HZ Noordwolde
07 augustus	Sjoerd van Drie	Meentheweg 7a	8391 VA Noordwolde
16 augustus	J. Komrij	De Stelling 60	8391 ME Noordwolde
18 augustus	S. Jansen	Nieuwstraat 30	8391 CG Noordwolde
20 augustus	K. van Drie-Visscher	Meentheweg 7a	8391 VA Noordwolde
21 augustus	L. Mulder	IJkenweg 6	8394 TA De Hoeve
21 augustus	M. Buvelot-Kiers	Schapendrift 15	8391 VB Noordwolde
29 augustus	G. Dijkstra-Bos	De Kwekerije 35	8391 LG Noordwolde

**Allen van harte gefeliciteerd en
een gezegende dag toegewenst!**

“Weg van de snelweg”

In de laatste meditatie voor de zomervakantie een overdenking met als thema “Weg van de snelweg”. Volgens mij was dat ook de titel van een TV programma waar hele mooie plekjes te vinden zijn, zowel in ons land alsook in het buitenland.

Maar dan niet in de drukke vakantieoorden, maar ergens achteraf, de rustige en idyllische plekjes waar je tot rust kunt komen.

De bijbel tekst komt uit het Oude testament, uit het boek Psalmen: ‘Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem; en Hij zal het maken’ Psalm 37:5 NBG!

Even op adem komen, want wij leven snel, vaak met overvolle agenda. Er gebeurt veel op één dag. Soms kun je het ’s avonds al niet meer op een rij krijgen. En dan kan de vraag naar boven komen: wat heb ik vandaag eigenlijk allemaal gedaan?

Wat heb ik beloofd en waar ben ik niet aan toe gekomen?

Hoe harder je door het leven “rijdt”, des te korter duren de ontmoetingen. Wees eerlijk, je hebt vaak vluchtige contacten en oppervlakkige gesprekken. Voor een diepgaand gesprek is nauwelijks tijd te vinden want de volgende afspraak staat alweer genoteerd in je agenda.

Rondom de zomerperiode zijn er meestal minder activiteiten, ook op het kerkelijke terrein.

Een periode van rust breekt aan, even op adem komen. Even parkeren, even niet meedoen aan dat snelle en drukke verkeer.

Een paar weken het gevoel: vandaag hoeft er niets en kan er daarom van alles.

Recreatie, op adem komen ergens op een rustig plekje, lekker genieten van even niets te hoeven doen, alleen maar genieten van de rust, de stilte, de natuur.

Letterlijk vertaald betekent het zoiets als: een nieuwe schepping worden. Dat kan op een luchtbed, in het bos, maar dat kan ook thuis. En zo maak je tijd vrij voor andere dingen.

Maak je ook tijd voor God?

Psalm 37 is een Psalm van David. Deze Psalm heeft wat weg van de Psalm met de omgekeerde cijfers, Psalm 73. Asaf en David zijn beide even weg van de “snelweg”. Niet omdat ze pech hadden, maar gewoon omdat God hen uit de “file” haalde.

Zo kan het ook met ons gaan.

Wanneer je dan aan de kant staat zie je al die gejaagde mensen om je heen. En dan denk je: wat hebben zij het toch druk.

Was ik, ben ik ook zo?

Wanneer je om je heen kijkt denk je weleens dat het leven van al die jakkerende, drukke mensen voorspoedig lijkt te verlopen met heel veel weelde en luxe. Maar laat je er niet door misleiden, neem die “snelweg” maar niet. Want straks sta je met volle handen, maar met een leeg hart voor God.

Veel mensen hebben een moeilijke weg te gaan in hun leven.

Problemen in het gezin, in de familie, op het werk, je maakt je zorgen om al die onrust in de wereld. David heeft een goede raad voor al die mensen: ‘Wentel uw weg op de Here’.

David beveelt ons aan om op de Here te vertrouwen. Hij vertelt ons in deze Psalm hoe en waar hij rust heeft gevonden: ‘Laat Hem besturen waken’. En heeft Jezus niet zelf gezegd: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven’?

En wanneer straks de rustperiode weer voorbij is, wanneer je de snelweg weer op moet?

Denk dan even terug aan David en Asaf, zij zorgen voor verkeersinformatie uit een betrouwbare bron!

ds. H. Scholing.

NIEUWS VAN DE KERKENRAAD

Zaken uit de notulen van de kerkenraadsvergadering op donderdag 14 juni 2018.

Opening

De voorzitter heet ons van harte welkom en opent de vergadering met het lezen van het dagelijks woord. Dit keer is het psalm 127 vers 1. Daarna gaat de voorzitter voor in gebed en vraagt een zegen over de vergadering. Tot slot zingen we nog met elkaar uit de evangelische liedbundel lied 246.

Presentielijst-Onderling delen

De presentielijst wordt getekend. Onderling wordt er dit keer weer een aantal zaken gedeeld waarin duidelijk wordt dat zowel de Geest en God blijft werken in de wereld en gemeenten.

Vaststellen van de agenda

De agenda wordt onveranderd vastgesteld.

Vaststelling notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vergadering op 3 mei 2018 worden onveranderd vastgesteld. De opmerkingen die zijn aangegeven zijn verwerkt.

Pastoraat

Er worden diverse onderwerpen aangaande de gemeente besproken.

Eredienst

De namen van de nieuwe ambtsdragers worden besproken.

Diverse personen hebben wederom bedankt voor de vacatures.

Censura Morem wordt gehouden voor de avondmaalsviering op 17 juni. Niemand heeft bezwaar om met elkaar het avondmaal te vieren.

Ds Kijzer gaat voor de laatste keer voor in Noordwolde op 12 augustus. Daarna stopt hij met het voorgaan in de diensten.

Commissie van Beheer

De overeenkomsten van ds Scholing en S. vd Kooij lopen over een paar maanden af. We zullen dit op de agenda zetten om hier over na te denken en daarna een voorstel geven aan de CVB.

Er wordt actie ondernomen om het geluid van de opnames te optimaliseren. Er zijn wel wat ideeën besproken met een mogelijke oplossing.

Jeugd

In de dienst van 24 juni wordt stilgestaan bij het feit dat Nienke IJspeert en Julia vd Wijk naar het voortgezet onderwijs gaan.

Diaconie

Nog niet bij elkaar geweest.

Actiepuntenlijst en ingekomen stukken

Er is momenteel veel te doen over de nieuwe wet rondom de privacy. Scriba volgt dit nog op afstand. Hij zal een opzetje maken wat voor onze kerk van toepassing kan zijn.

vGKN

22 september is er een cursusdag voor de vertrouwenspersonen. Deze dag wordt in onze kerk gehouden.

Rondvraag en mededelingen

Er zijn geen vragen of opmerkingen meer.

Datum volgende vergadering

Voorgesteld wordt om 5 juli met het dagelijks bestuur te vergaderen.

Sluiting

Ds Scholing sluit de avond af met gebed waarna de voorzitter ons allen wel thuis wenst.

A. de Jong, Scriba

Van Hart tot Hart

Voor veel mensen staat de vakantie op het punt van beginnen. Even helemaal niets doen en lekker tot rust te komen. In verschillende dagboekjes ben ik op zoek gegaan naar een passend stukje. Uiteindelijk vond ik op internet een kleine meditatie van ds Schuurman.

Met hartelijke groet, André de Jong

Rust (meditatie over Lukas 10:38-42)

Het gebeurde, toen zij onderweg waren, dat Hij in een dorp kwam. En een vrouw van wie de naam Martha was, ontving Hem in haar huis. En zij had een zuster die Maria heette, die ook aan de voeten van Jezus zat en naar Zijn woord luisterde. Maar Martha was druk bezig met bedienen. Nadat zij erbij was komen staan, zei zij: Heere, trekt U het Zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg toch tegen haar dat zij mij helpt. Jezus antwoordde en zei tegen haar: Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van haar zal worden afgenomen. (Lukas 10:38-42)

Tijdens de vakantie hoef je niet aan je werk te denken. De telefoon kan uit, de computer kan thuisblijven. Je leest boeken waar je anders niet aan toekomt. Vakantie hebben we nodig om uit te rusten. Om even te ontkomen aan een keurslijf. Even helemaal tijd voor onszelf of voor ons gezin. Even geen stress. In de vakantie kunnen we zelf bepalen waar we heengaan. We vinden dat belangrijk: dat we ons leven zelf kunnen bepalen. Dat we aan het roer staan van ons levensschip. In de vakantie kunnen we dat helemaal. We hoeven geen rekening te houden met wat ons werk van ons vraagt. Zowel de vakantietijd als ons dagelijks leven laten zien wie wij zijn. In de vakantietijd hoeven we alleen maar bezig te zijn met onze interesses. In ons dagelijks leven hebben we ook te maken met verplichtingen, met wat anderen van ons verwachten. Dat is ons leven: aan de ene kant kunnen we het zelf bepalen; onze vrijheid.

Aan de andere kant hebben we rekening te houden met anderen. Dat is onze verbondenheid. We kunnen niet zonder deze beide kanten van vrijheid en verbondenheid: We leven niet alleen. Ook in de vakantie niet. We willen ook ons leven zelf kunnen inrichten. Ook (misschien wel juist) in ons dagelijks leven.

In het bekende verhaal van Martha en Maria komen we ook deze vrijheid en verbondenheid tegen. Martha kiest voor haar verantwoordelijkheid. Haar eigen wens is even niet van belang. De Meester is op bezoek! Daarom gaat zij hard aan het werk om haar Here te bedienen. Maria heeft ontdekt dat de Here Jezus andere prioriteiten heeft. De maaltijd die Maria op zou dienen valt in het niet bij het Brood des levens. Wat zij kan geven weegt niet op tegen wat Christus geeft. Zij kan alleen ontvangen. Martha is nog niet aan dat aannemen van Christus toe. Zij wil eerst nog aanbieden. Maar wie niet doorheeft dat geloven betekent ontvangen en aannemen, denkt dat hij zelf hard moet werken.

Maria heeft het beter begrepen. Jezus is op weg naar Jeruzalem. Om Zijn leven te geven. Maria heeft ontdekt dat geloven ook betekent: tot rust komen bij de Here Jezus. Geloven bestaat uit ontvangen. Het ontvangen van Gods liefde. Van Gods vergeving. Zelf wie wij zijn, ontvangen wij van God: in Christus neemt Hij ons aan tot Zijn kinderen.

Vakantie is bedoeld om uit te rusten. Om de balans te vinden. Om even afstand te nemen van alle dagelijks drukte. Van het keurslijf. De tredmolen die maar draait. Tijdens zo'n rustperiode kunnen we de goede beslissingen nemen. Door die rust. Die rust kan ons eraan herinneren om ook in de dagelijkse drukte daar meer tijd voor te hebben: om na te denken, om oog te hebben voor de mensen om ons heen. Om te luisteren naar Gods stem. In een druk leven komt daar weinig van. Maar zo lopen we en God en onszelf voorbij. God heeft ons niet voor niets een rustdag gegeven.

Daarom heeft Maria beter gekozen.

Voor wij aan de slag gaan mogen we eerst van de Here ontvangen.

Agenda

- 02 juli : 20.00 uur Gebedsgroep
05 juli : 19.30 uur Vergadering kerkenraad
16 juli : 20.00 uur Gebedsgroep
05 augustus : Koffiedrinken na de ochtenddienst
06 augustus : 20.00 uur Gebedsgroep
20 augustus : 20.00 uur Gebedsgroep
02 september : Koffiedrinken na de ochtenddienst

19.30 uur Zanggroep United in Christ oefent
wekelijks op donderdagavond.

Spokeplasdiensten 2018.

In de zomer worden er weer drie Spokeplasdiensten gehouden.
Aan de invulling wordt nog gewerkt. Wij gaan proberen om iets
creatiever te zijn. Wel zal de boodschap hetzelfde zijn, n.l in de
openlucht Jezus bekend maken bij de aanwezigen.

De datums zijn 29 juli,
5 augustus
12 augustus,
de aanvang is om 19.00 uur.

Bij slecht weer wordt er uitgeweken naar het kerkgebouw aan de
Dwarsvaartweg, Hoofdstraat-Oost en de Dwarsvaartweg.

Wij hopen weer veel mensen te mogen ontmoeten.
Komt u ook?

De Spokeplascommissie

Gezellige Wijkavond.

Op 30 mei hebben we als wijk D, (de D van dankbaarheid volgens mevr. van der Pol) een heerlijke avond met elkaar gehad.

Een ieder die mee wilde doen kon zich opgeven, zodat er genoeg eten zou zijn voor iedereen. Want dat was de bedoeling, samen eten en elkaar ontmoeten rond de tafel.

Misschien vraagt u zich af, is dat nou zo bijzonder?

Wij vinden van wel en zo hebben we dat ook ervaren.

Je ontmoet elkaar anders op een andere plek en er is tijd en gelegenheid om je blijdschap en zorgen indien nodig met elkaar te delen.

De groep was niet zo groot deze keer, helaas moesten er een paar wegens gezondheidsredenen afzeggen.

We hopen dat jullie er de volgende keer wel bij zijn.

Het eten was door diverse mensen klaar gemaakt en met liefde, dat kon je proeven. Van stampot rauwe andijvie tot rijst met pilaf, verse fruit salade en lasagne, diverse soorten toetjes. Een overvloedige maaltijd.

We zaten op het terras van de Forellenvijver bij Willem en Alie.

Het weer werkte prima mee.

Er werd een opmerking gemaakt die me aan het denken zette, nl: dit gun je toch ieder gemeentelid.

Nou dat kan en mag.

Er hoeven alleen maar een paar personen te zijn die een oproep doen voor hun wijk, de rest gaat vanzelf, ieder neemt wat eten mee en dan is er in overvloed.

Onze plek mag gebruikt worden en ik weet dat er meer plekken zijn, dus neem een initiatief voor jou wijk Doe een oproep en geniet net als onze groep van het samen zijn als gemeente van onze Heer en Heiland.

Hartelijke groet en Gods zegen,
Willem en Alie namens wijk D.



Onzichtbare christenen in Azië.

Open Doors werkt in moslimlanden in Azië waar de kerk zo verborgen en geheim is, dat de meerderheid van de bevolking geen idee heeft van het bestaan ervan. Om veiligheidsredenen kunnen we zelden iets vertellen over deze christenen.

Vandaag ontmoet u een van hen, zodat u deze christenen niet vergeet.

Toch zijn ze er wel, zoals Rehanullah (natuurlijk niet zijn echte naam) en zijn gezin. Hij zegt: "we moeten waakzaam zijn. Als onze burens er achter komen, dat we in de Here Jezus geloven, zullen ze negatieve berichten over ons verspreiden. Er zijn meer christenen, ik heb contact met ze en steun ze zoveel ik kan. Meestal zwijgen we omdat we niet anders kunnen, maar van binnen klopt ons hart voor de Here Jezus. Elke dag lopen we het risico om opgepakt te worden. En elke dag zijn we er nog zekerder van dat we de Here Jezus moeten volgen."

Bidt u mee voor hen? Bidt dat de Here God hen beschermt.

Uit Open Doors Magazine
Leonora Nieuwland

Collecte opbrengsten van de maand mei 2018

6 mei	Bouw en onderhoud	€ 86,20	Kerk € 49,50
10 mei	Noordwolde Zingt	€ 63,30	Kerk € 54,72
13 mei	Moederdagproject	€ 382,34	Kerk € 129,70
20 mei	St. Missao Horeb	€ 169,85	Kerk € 92,85
27 mei	Open Doors	€ 205,40	Kerk € 75,85

Barbara Mulder, penningmeester

Ik zal er zijn

Wees niet bang zegt God de Vader
voor de dag die komen gaat
ook al lijkt het of de wereld
om je heen is dolgedraaid.
Dwars door alle zorg en pijn
wees niet bang: Ik zal er zijn!

Wees niet bang, zegt God de Zoon
voor het duister in je hart,
want voor jou gaf Ik mijn leven.
Ik vind jou de moeite waard.
Voel je je ook nog zo klein
wees niet bang: Ik zal er zijn!

Wees niet bang zegt God de Trooster
ook al voel je je alleen.
Stuiten telkens weer je tranen
op een hart van koude steen.
Dwars door 't dichtste mistgordijn
wees niet bang: Ik zal er zijn!

Tineke Tuinder - Krause
Uit: Elisabeth

Leonora Nieuwland

Noordermannen

In juni is er een soort van oprichtingssamenkomst geweest van de Noordermannen, afdeling Weststellingwerf.

Er waren weinig deelnemers maar wel veel afmeldingen van mannen die wel wilden maar deze avond helaas niet konden. Kortom de aanwezigen hebben zich gewarmd aan het kampvuur en hadden wat extra hamburgers.

Besloten is om in september te starten met de Noordermannen Weststellingwerf. Hieronder volgen de data voor de eerste vier avonden. Zet ze vast in de agenda zodat je ze niet hoeft te missen. Besloten is om het op de zaterdagavond te doen. Alles heeft voor- en nadelen. Een nadeel is dat de zaterdagavond een beetje eenzaam is voor de achterblijvende vrouw en eventuele dochter(s). Hier ligt gelijk een uitdaging om op dezelfde avond als vrouwen ook iets leuks te gaan doen (wel op een andere locatie). De avonden beginnen om 20.00 uur met een activiteit en daarna komt er een spreker die een bepaald (mannen)onderwerp gaat behandelen maar dit is geen éénrichtingsverkeer. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij actief deelnemen aan het gesprek. Wij sluiten af met een drankje en een hapje en rond 22.00 uur staat het ieder vrij om te gaan en te staan waar hij wil.

In verband met het wisselende weer in Nederland is besloten om de eerste avonden te houden bij Willem Dekker, Oosterseveldweg, Oosterstreek. Dus niet in de openlucht bij een kampvuur.

Wij hopen de mannen van 15 jaar en ouder te ontmoeten op: 15 september, 14 oktober, 11 november en 9 december.

Het schema voor 2019 volgt later.

De insteek is laagdrempelig met een duidelijke christelijk achtergrond waar je je vrienden mee naar toe kunt nemen. Juist ook die vrienden waar de drempel van de kerkdeur te hoog voor is. Dus denk na wie je uit gaat nodigen en mee gaat nemen.

Tot slot: Noordermannen is geen kerk of een geloofsrichting maar een beweging, de Noorderman gaat het avontuur aan met Jezus.

Kijk ook op www.noordermannen.nl, of vraag Willem Dekker of Luit Mulder.

Denk.....

Denk iets goeds
en denk iets lekkers
denk iets gek
of nog iets gekkers
denk iets aardigs
denk iets liefs
maar hoe dan ook

iets positiefs

Dit gedichtje kreeg ik na de crematie mee van mijn zus
Astrid Kunze-Boudewijn
en wil dit graag met u/jullie delen.

Ook de krachtige, treffende woorden over vergeving.

**“ Vergeving is,
net als liefde,
een onderschatte,
maar o zo
waardevolle
krachtbron”**

Met een hartelijke groet. Toedelo.

Anja Boudewijn.

Zoermermorgen in de bergen

Soms denk ik: God moet op de hoge bergen wonen,
tussen de wolken en de witte sneeuw;
elk van de toppen is één van de tronen
vanwaar Hij op ons neerziet, eeuw na eeuw.

De steile wanden dragen sporen van Zijn voeten,
de blauwe lucht omhult Hem als een kleed,
de donk're dennenbomen, die eerbiedig groeten,
staan als tot eindeloos gebed gereed.

Het snelle water, dat zich langs de rotsen kronkelt
of plots'ling ruisend naar beneden stort,
wordt vloeibaar goud wanneer het zonlicht erin fonkelt
waarmee Gods grote naam beschreven wordt.

Hier kan ik eindeloos de wijde stilte drinken:
't rumoer der wereld dringt niet tot mij door,
maar soms hoor ik van ver een kerkklok klinken,
dan is het of ik eng'len hoor.





**Wordt het meer dan praten?
Blijf er niet mee zitten**

De kerk hoort een veilige plaats te zijn. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook in de kerk, binnen kerkelijke relaties, komt misbruik voor.

Het Meldpunt is er in de eerste plaats voor slachtoffers van misbruik. Je kunt hier terecht als je informatie, ondersteuning, of advies nodig hebt.

Heb jij problemen of vragen rond seksueel misbruik in kerkelijke relaties? Neem contact met ons op, ook als je liever anoniem blijft.

Kijk op www.meldpuntmisbruik.nl
Mail naar info@meldpuntmisbruik.nl
Bel naar 06 810 801 17 (ma-vrij 9.00 – 17.00)

Vertrouwenspersoon voor Noordwolde: B. Mulder – Massier.



Kerk en Samenleving, radioprogramma

Elke zondagavond op Radio Weststellingwerf Centraal

Zendfrequenties:	Wolvega e.o.	105.0 Mhz.
	Noordwolde e.o.	107.4 Mhz.
	Kabel	104.1 Mhz.

19.00 – 20.00 uur Uitzending van de radio kerkdienst

20.00 – 21.00 uur “In de Korenschuur” (muziekprogramma)

Opname gebeurt in de ochtenddienst op dezelfde dag.

Herhaling op elke donderdagavond vanaf 20.00 uur.

Kerkgebouw Dwarsvaartweg 1, 8391 MH Noordwolde
Website: www.kerknoordwolde.nl
Telefoon: 0561 - 431812

Voorzitter Kerkenraad L. Mulder, IJkenweg 6
8394 TA De Hoeve. tel. 0561-431182

Vice Voorzitter Y.P. Dekker, Molenstraat 8
8391 AJ Noordwolde. tel. 0561-430551

Secretaris Kerkenraad A. de Jong, IJSbaanweg 46
8391 HZ Noordwolde. tel. 0561-433726
e-mail: scriba.kerknoordwolde@gmail.com

postadres Dwarsvaartweg 1, 8391 MH Noordwolde

Pastoraal werker ds H. Scholing, tel. 0528-340550
ds.scholing@kpnmail.nl
dhr. S. van der Kooij, tel 050-2000105
famvanderkooij@gmail.com

Coördinatie koster A. Postma , Norgerweg 82
8433 LR Haulerwijk. tel. 0516-795100

Voorzitter Commissie Van Beheer J.A. van der Wijk, Boijlerweg 4
8392 NH Boijl. tel. 0561-431971

Secretaresse M. van Soolingen– de With
e-mail: cvbkerknoordwolde@outlook.com

Penningmeester B. Mulder-Massier, IJkenweg 6
8394 TA De Hoeve. tel 0561-431182; e-mail:
penningmeester.kerknoordwolde@gmail.com
Bank: Rabobank Noordwolde
IBAN nr: NL93 RABO 0310 2126 26
tnv Geref. Kerk, Noordwolde
(overmaking specificeren)
RSIN nr: 8022 21 932

Redactie Trefbode Tj. Borger-Folkertsma, Boschoordweg 26
8392 MP Boijl. tel. 0561-421166

E-mailkopij trefbode@gmail.com