

De Trefbode



*Maandblad van de
voortgezette Gereformeerde Kerk
Noordwolde en omgeving*

Maand April 2018

KERKDIENSTEN KOMENDE PERIODE

8 april

9.30 uur: dhr M. Claus, Harkema

19.00 uur: ds P. Rozeboom, Oldeboom

1^o collecte: Missão Horeb

ouderling: A. de Jong

diaken: A. Hilhorst

koster: A. Hilhorst

verwelkomer: E. Klop

15 april

9.30 uur: ds K. Snijder, Diever

19.00 uur: Noordwolde Zingt met
Jubilate

1^o collecte: Open Doors

ouderling: L. Mulder

diaken: P. Dekker

koster: J. van Drie

verwelkomer: P/J Dekker

22 april

9.30 uur: ds J. Huitema, Drachten

19.00 uur: dhr H. Lowijs, Noordseschut

1^o collecte: Evang./ Radiokerkdiensten

ouderling: E. Klop

diaken: A. Hilhorst

koster: H. Bouknegt

verwelkomer: H. Bouknegt

29 april

9.30 uur: ds P. Wiekeraad, Uelsen

19.00 uur: ds P. Hulshof, Jubbega

1^e collecte: Jeugdwerk

ouderling: L. Nieuwland

diaken: R. Borger

koster: A. Postma

verwelkomer: M. van Soolingen

6 mei

9.30 uur: ds H. Scholing, Hoogeveen

19.00 uur: ds B. Bloemendal,

Frieschepalen

1^e collecte: Bouw en Onderhoud

ouderling: A. de Jong

diaken: P. Dekker

koster: A. Postma

verwelkomer: E. Klop

De 2^e collecte is altijd bestemd voor de Kerk

Iedere zondagmorgen is er kindernevendienst voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

De diensten zijn te beluisteren via

www.kerkdienstgemist.nl -kerk Noordwolde.

Liturgie op: www.kerknoordwolde.nl –diensten (ppt)

Agenda

- 04 april : 20.00 uur Gemeente Groei Groep in de kerk
09 april : 20.00 uur Gebedsgroep
14 april : 9.30 uur vGKN Synodevergadering in de kerk
16 april : 20.00 uur Gebedsgroep
19 april : 19.45 uur Gemeentevergadering
06 mei : Koffiedrinken na de ochtenddienst

19.30 uur Zanggroep United in Christ oefent
wekelijks op donderdagavond.

Kopij Trefbode inleveren vóór 23 april bij:

Tjoukje Borger, Boschoordweg 26, 8392 MP Boijl
Of via E-mail: **trefbode@gmail.com**

Het volgende nummer van de Trefbode verschijnt op 6 mei

De Trefbode verschijnt verder in 2018 op:

- 3 juni (inleveren kopij 22 mei)
1 juli (inleveren kopij 18 juni)
2 september (inleveren kopij 20 augustus)

Wie zijn er jarig deze periode



05 april	Carolien van der Kooij	Bottemaheerd 20	9737 NE	Groningen
06 april	E.L. Liewes	Boijlerweg 108	8392 NL	Boijl
09 april	R. Hilhorst	Boekelterweg 8	8392 TT	Boijl
17 april	J. Postma-Reinders	Norgerweg 82	8433 LR	Haulerwijk
18 april	J.A. Pruiksma	Nieuwstraat 33	8391 CE	Noordwolde
24 april	B. IJntema-Stellingwerff	v.Harinxmaplein 119	8931 DN	Leeuwarden
25 april	I. Ippel-Tilbertsma	Meulereed 1	8421 PP	Oldeberkoop
26 april	W. van der Berg	Oosterstreek 88	8388 NG	Oosterstreek
28 april	Simon van der Kooij	Bottemaheerd 20	9737 NE	Groningen
06 mei	T. Bouius-Hoekstra	Oldeberkoperweg 51	8389 TH	Zandhuizen

**Allen van harte gefeliciteerd en
een gezegende dag toegewenst!**

‘Ten slotte verscheen Jezus aan de elf terwijl ze aan het eten waren, en Hij verweet hun hun ongelooft en halsstarrigheid, omdat ze geen geloof hadden geschonken aan degenen die Hem hadden gezien nadat Hij uit de dood was opgewekt’.

Marcus 16:14

Jezus was na Zijn opstanding uit de dood aan enkele mensen verschenen. En wat mij daarbij opvalt is, dat Hij er geen groot spektakel van maakt, maar dat Hij Zich slechts in alle eenvoud bekend maakt aan enkele mensen. Jezus zoekt de publiciteit niet op. Hierna ontmoet Jezus zijn elf discipelen. Maar die ontmoeting wordt niet overheerst door vreugde en blijdschap. Er vallen harde, indringende woorden, want Jezus beschuldigt zijn discipelen van ongelooft. En dat maakt Hij hen bekend op een verwijtende toon. Jezus veroordeelt hen nog niet, maar het komt wel heel hard aan bij de discipelen.

Jezus vindt de elf ook koppig en halsstarrig, door te blijven denken dat Hij niet opgestaan is uit de dood. Dit ondanks dat de mensen gezegd hebben dat ze Jezus gezien en gesproken hebben. Het komt er dus op aan of je het gelooft of niet. Geloven in de opstanding van Jezus is het anker voor ons allemaal, voor heel ons christelijk denken en doen. Wanneer dat geloof niet aanwezig is in ons leven, is de rest van nul en generlei waarde.

Jezus waarschuwt de discipelen, maar ook ons. Niet met woorden die veroordelen, maar waarin zorg en liefde voor de mens naar voren komt. Jezus waarschuwt, want velen twijfelen dat Hij is opgestaan. Voor velen, in de tijd van Jezus, maar ook vandaag aan de dag, is dit een brug te ver. Die stap kunnen ze in hun geloofsleven niet maken. Daarom haken velen af. Zij hebben niet die standvastigheid en het diepe vertrouwen in deze unieke daad van God.

Heel het geloof in de opstandig is gebaseerd, denk ik, geloof ik, op dat ene fundament. Jezus is opgestaan uit de dood en daarmee wijst Hij ons de weg naar Zijn vader die de in de hemel woont. Houdt samen, als gemeente van onze Here Jezus Christus, vast aan de levende en de opgestane Here. Het is van levensbelang voor een ieder van ons, maar ook voor de gemeente van Jezus Christus.

Naar aanleiding van de meditatie schoot mij het volgende te binnen: Zoals sommigen van u misschien wel weten hebben wij enkele jaren geleden een kettingbotsing gehad in de buurt van Utrecht. Wij waren vanuit Arnemuiden op weg naar Genemuiden om de verjaardag van Jan Jaap, onze zoon, te gaan vieren. Door dat ongeluk is Foekje, vooral in het donker en bij nat weer, een beetje onzeker geworden tijdens het autorijden. Om te proberen haar een beetje meer zekerheid en vertrouwen te geven tijdens het autorijden, zijn wij naar Zandvoort geweest, naar de slipschool van Rob Slotemaker. Op een spekgladde baan met scherpe bochten mocht Foekje proberen de auto in bedwang te houden. Al corrigerend, luisterend naar de instructeur, kreeg zij langzamerhand steeds meer vertrouwen in de auto en de instructeur. En zo kon zij, na enige inspanning, oefening en bepaalde angsten, na een slip of een pirouette, de auto op koers houden en daardoor de goede kant op laten gaan.

Luisteren, vertrouwen, de goede weg houden, daar draait het ook om in ons geloofsleven. Ook wij raken in ons leven weleens in een “slip” of “pirouette”, raken de weg ook weleens kwijt. Maar in dergelijke situaties wil God er voor ons zijn. Met Zijn Woord, met Zijn Zoon, de opgewekte Jezus Christus. En Jezus zegt ook vandaag tegen ons allemaal: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’. Volg mij maar in je leven. Ik zal je de weg wijzen door het leven heen, de weg wijzen naar mijn Vader die in de hemel woont. Vertrouw daar maar op. Dat is niet altijd even eenvoudig. En toch, vertrouw maar op God, vraag en bidt in Jezus Naam.

ds H. Scholing

De jeugd van tegenwoordig

Deze maand hoop ik veertig te worden, en dan is het officieel: ik behoor dan niet meer tot de jeugd. Volgens sommigen ligt de overgangleeftijd lager - ik hoorde dat je vanaf je vierentwintigste al niet meer *cool* bent - maar nu is er geen twijfel meer mogelijk: ik ben niet meer de jongste. En dat vind ik niet zo erg.

Ouder worden heeft naast nadelen - die ik hier niet noem omdat ze algemeen bekend zijn - namelijk ook voordelen. Eén van de grootste voordelen is dat het steeds minder belangrijk voor je wordt wat mensen van je denken. Vroeger was ik nogal schuchter en verlegen. Zo herinner ik me nog de eerste keer dat ik iets mocht voorlezen in de kerkdienst. De dominee riep me naar voren en schoorvoetend kwam ik tussen de kerkbanken vandaan. Dat weet ik nog, want het enige waar ik naar keek waren mijn voeten. Even keek ik op, om daarna meteen mijn schoeisel te bestuderen; zo geschrokken was ik van alle blikken die op mij gericht waren. De dominee schijnt mij tussendoor iets gevraagd te hebben op dat moment, maar ik klapte bijna dicht. Inmiddels gaat het wat makkelijker: ik praat, zing en klap voor God op ieder podium en denk niet meer zo na over mezelf. Dansen voor God, zoals David dat deed voor de ark, durf ik nog niet zo goed. Maar als ik zestig ben, hoop ik ook die schaamte te hebben overwonnen!

Nog een voordeel van ouder worden is dat ik er diep van doordrongen ben dat ik zondig. Vroeger geloofde ik dat ook wel, maar het was geen doorleefde kennis. Ik dacht dat mijn zonde niet zo erg was, dat ik ondergemiddeld zondigde, dat ik me wel redelijk aan de regels hield. Inmiddels weet ik beter. Ik weet nu dat ik één van de ergste zondaren ben en dat is een groot voordeel. Door dat inzicht ben ik veel meer van Jezus gaan houden, die de straf voor al mijn slechtheid heeft gedragen. Iedere zondag verandert daardoor in een feest van genade. Een moment van opluchting en ontlasting.

Nee, ik zie er niet tegen op om ouder te worden. Tenminste, mits dat in gezondheid gebeurt. En dan nog iets: mits ik geen oude mopperpot zal worden. De uitdrukking “*wijsheid komt met de jaren*” is geen garantie. Sommige mensen worden met het verstrijken van de jaren een beetje minder wijs. Ze beginnen te denken dat hun manier van denken en leven het beste is en dat het sindsdien alleen maar bergafwaarts gaat met de wereld. Zo zei een oude man eens het volgende:

“Onze jeugd heeft tegenwoordig slechte manieren, minachting voor het gezag en geen eerbied voor ouderen. Jonge mensen spreken hun ouders tegen, houden hun mond niet in gezelschap en tiranniseren hun leraren.”

Weet u wie dat zei? De filosoof Socrates. Hij leefde rond 400 voor Christus en zei het over onze voorouders van 2400 jaar geleden. Het mopperen over de verdorvenheid van de jeugd is dus al zo oud als de beschaving. Het heeft helemaal geen Bijbelse grond. Bijbelschrijver Maleachi wijst juist op het belang dat het hart van de ouderen wordt teruggebracht naar het hart van de kinderen, en dat het hart van de kinderen wordt teruggebracht naar de ouderen (Maleachi 4:6). Laat de generaties tot elkaar komen, met elkaar omgaan, elkaar begrijpen. De kerk is bij uitstek geschikt om dat te doen.

Komende zondag even een gesprekje aanknopen met mensen uit een andere generatie? Ik hoop dat dit stukje tekst u daartoe kan bewegen. Jezus had qua generatie overigens een duidelijke voorkeur: Hij was bij de kinderen te vinden.

Simon van der Kooij

NIEUWS VAN DE KERKENRAAD

Zaken uit de notulen van de kerkenraadsvergadering op donderdag 1 maart 2018.

Opening

De voorzitter opent de vergadering met het lezen van het dagelijks woord. Dit is vandaag uit Jesaja 51 vers 6. Kijk omhoog naar de hemel, kijk naar de aarde beneden: al vervliegt de hemel als rook, al valt de aarde uiteen als een oud gewaad en sterven haar bewoners als muggen, de redding die ik breng, zal voor altijd blijven en mijn recht zal geen einde hebben. Met enige uitleg daarna met een andere vertaling komt het iets anders over. Een goed gesprek volgt waarbij ook wordt stilgestaan bij diverse bijbel vertalingen. Daarna gaat de voorzitter voor in gebed en vraagt een zegen over de vergadering.

Presentielijst - Onderling delen

De presentielijst wordt getekend. Het dagelijks bestuur is geheel aanwezig. Onderling wordt het nodige in privésfeer gedeeld.

Vaststellen van de agenda

De agenda wordt onveranderd vastgesteld.

Pastoraat

Geen bijzonderheden te melden.

Vaststelling notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vergadering op 8 februari 2018 worden vastgesteld zonder toevoegingen of wijzigingen.

Commissie van Beheer

Vanuit de CvB is het verzoek gekomen om op de volgende vergadering van 29 maart langs te komen om de jaarcijfers te bespreken. Indien alle cijfers goed zijn dan kan er op 19 april de jaarlijkse gemeentevond worden gehouden. De planning is krap maar wel mogelijk.

Jeugd

P. Dekker wil contact opnemen met N. Schelhaas om samen met hem en E. Klop om de tafel te gaan zitten voor de overdracht van de werkzaamheden.

Diaconie

Is nog niet bij elkaar geweest.

Eredienst

Er wordt Censura Morum gehouden onder de aanwezige ambtsdragers. Niemand heeft bezwaar om met elkaar het Avondmaal te vieren.

Dhr Fraanje zou eigenlijk voorgaan tijdens de viering, maar we zijn erop attent gemaakt dat hij geen dominee is. Hij heeft wel theologie gestudeerd en is pastoraal werker geweest. Op de preek was niets aan te merken, deze was goed en helder.

Scriba zal weer briefjes maken voor de zoektocht naar nieuwe ambtsdragers. We zoeken twee diakenen waarvan één voor het dagelijks bestuur. Tevens wordt er iemand gezocht voor jeugdoudering.

Gemeenteavond

De jaarlijkse gemeenteavond wordt op 19 april gehouden.

Rondvraag en mededelingen

Niemand heeft verder nog vragen.

Datum volgende vergadering

Voorgesteld wordt om 29 maart te vergaderen.

Sluiting

A. de Jong sluit de avond af met gebed waarna de voorzitter ons allen wel thuis wenst.

A. de Jong, scriba

UITNODIGING

**TOT HET BIJWONEN VAN DE JAARLIJKSE GEMEENTE-
VERGADERING WELKE GEHOUDEN WORDT OP D.V.
DONDERDAG 19 APRIL 2018 IN HET TREFPUNT.**

AANVANG 19.45 UUR.

Het jaarverslag, inclusief agenda, zal vanaf 8 april voor de leden klaar liggen in de consistorie.

Na de pauze willen we, als er verder niets besproken moet worden, nog even met elkaar gewoon napraten.

Namens de kerkenraad,

André de Jong
Scriba

Lieve mensen,

Wij willen jullie heel hartelijk bedanken voor het meeleven,
het gebed voor Anne, de bloemen en kaarten.
Het heeft ons erg goed gedaan.

Anne is inmiddels thuis en wordt elke dag een beetje sterker.
Hij heeft nog een lange weg te gaan en nog een operatie voor de
boeg maar we zien de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Met hartelijke groet,

Anne en Anneke Dassen.

Beste gemeenteleden,

Zoals u weet bestaat de kerkenraad vanaf vorig jaar uit een dagelijks bestuur, aangevuld met ambtsdragers die een taak vervullen maar vrijgesteld zijn van vergaderingen.

Zowel Eric van Drie en Nimda Schelhaas hebben hier, tot december vorig jaar, aan meegeholpen om dit vorm te geven. Echte grote problemen zijn we niet tegen gekomen en we merken dat we sneller op zaken in kunnen spelen. Dus ons voorstel is om hier voorlopig mee door te gaan.

Maar ook dit jaar zijn we weer op zoek naar ambtsdragers die deel uit willen maken van de kerkenraad. Alleen met ambtsdragers kunnen we de gemeente en de zondagse erediensten draaiend houden.

We hebben op dit moment nog twee vacatures om in te vullen en omdat Renze Borger dit jaar aftreedt zijn wij daarom ook op zoek naar drie ambtsdragers.

De functies die ingevuld moeten worden zijn:

Één ouderling (gewenst is om in het dagelijks bestuur mee te draaien)

Één diaken die deel uit wil maken van het dagelijks bestuur.

Één diaken met een taak, vrijgesteld van vergaderingen.

Één van deze functies zal de taak invullen als jeugdouderling of diaken.

Bij deze Trefbode ontvangt u weer een lijst met namen die u kunt invullen wie u voor welke functie geschikt vindt. Deze lijst kunt u inleveren bij een van de ambtsdragers of via de collectezak.

Het kan zijn dat u zelf, als gemeentelid, hiervoor in aanmerking wilt komen. U mag dit ook zelf aangeven bij het dagelijks bestuur via de scriba.

Namens de kerkenraad

André de Jong, scriba

De tunnel

Aan het einde van de tunnel, kijk,
daar wordt het langzaam licht.
Houd nu maar je moede ogen,
elke dag daarop gericht.
't Lijkt misschien wel of de hemel
en de zon niet meer bestaan.
Maar wanneer de uitgang opdoemt
werelden weer opengaan.

Aan het einde van de tunnel,
die je levensstrijd verbeeldt,
zul je zien dat God de zorgen
altijd met je heeft gedeeld.
Nu nog in jezelf gevangen
en door bange smart ontwricht,
kom je dan weer als herboren
in de schoonheid van het licht.

Tunnels kunnen nog zo smal zijn,
vol gevaar en eind'loos lang.
Er komt altijd weer een einde
aan zo'n troosteloze gang.
Kind, houd dit altijd voor ogen,
ook al ga je heel alleen:
Vader leidt je door het duister
van de diepste tunnel heen.

Uit: Elisabeth
Frits Deubel

Leonora Nieuwland



**Wordt het meer dan praten?
Blijf er niet mee zitten**

De kerk hoort een veilige plaats te zijn. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook in de kerk, binnen kerkelijke relaties, komt misbruik voor.

Het Meldpunt is er in de eerste plaats voor slachtoffers van misbruik. Je kunt hier terecht als je informatie, ondersteuning, of advies nodig hebt.

Heb jij problemen of vragen rond seksueel misbruik in kerkelijke relaties? Neem contact met ons op, ook als je liever anoniem blijft.

Kijk op www.meldpuntmisbruik.nl
Mail naar info@meldpuntmisbruik.nl
Bel naar 06 810 801 17 (ma-vrij 9.00 – 17.00)



Kerk en Samenleving, radioprogramma

Elke zondagavond op Radio Weststellingwerf Centraal

Zendfrequenties: Wolvega e.o. 105.0 Mhz.

Noordwolde e.o. 107.4 Mhz.

Kabel 104.1 Mhz.

19.00 – 20.00 uur Uitzending van de radio kerkdienst

20.00 – 21.00 uur “In de Korenschuur” (muziekprogramma)

Opname gebeurt in de ochtenddienst op dezelfde dag.

Herhaling op elke donderdagavond vanaf 20.00 uur.

Kerkgebouw Dwarsvaartweg 1, 8391 MH Noordwolde
Website: www.kerknoordwolde.nl
Telefoon: 0561 - 431812

Voorzitter Kerkenraad L. Mulder, IJkenweg 6
8394 TA De Hoeve. tel. 0561-431182

Vice Voorzitter Y.P. Dekker, Molenstraat 8
8391 AJ Noordwolde. tel. 0561-430551

Secretaris Kerkenraad A. de Jong, IJSbaanweg 46
8391 HZ Noordwolde. tel. 0561-433726
e-mail: scriba.kerknoordwolde@gmail.com

postadres Dwarsvaartweg 1, 8391 MH Noordwolde

Pastoraal werker ds H. Scholing, tel. 0528-340550
ds.scholing@kpnmail.nl
dhr. S. van der Kooij, tel 050-2000105
famvanderkooij@gmail.com

Coördinatie koster A. Postma , Norgerweg 82
8433 LR Haulerwijk. tel. 0516-795100

Voorzitter Commissie Van Beheer J.A. van der Wijk, Boijlerweg 4
8392 NH Boijl. tel. 0561-431971

Secretaresse M. van Soolingen– de With
e-mail: cvbkerknoordwolde@outlook.com

Penningmeester B. Mulder-Massier, IJkenweg 6
8394 TA De Hoeve. tel 0561-431182; e-mail:
penningmeester.kerknoordwolde@gmail.com
Bank: Rabobank Noordwolde
IBAN nr: NL93 RABO 0310 2126 26
tnv Geref. Kerk, Noordwolde
(overmaking specificeren)
RSIN nr: 8022 21 932

Redactie Trefbode Tj. Borger-Folkertsma, Boschoordweg 26
8392 MP Boijl. tel. 0561-421166

E-mailkopij trefbode@gmail.com