

De Trefbode



*Maandblad van de
voortgezette Gereformeerde Kerk
Noordwolde en omgeving*

MAART 2018

KERKDIENSTEN KOMENDE PERIODE

11 maart 9.30 uur: ds P. Hulshof, Jubbega
19.00 uur: ds J. Kijzer, Burgum
1e collecte: 3 x M
ouderling: L. Nieuwland
diaken: R. Borger
koster: A. Postma

14 maart 19.30 uur: ds A. van Harten- Tip, Smilde
Biddag 1e collecte: Diaconie
ouderling: E. Klop
diaken: P. Dekker
koster: H. Bouknegt

18 maart 9.30 uur: kand. W. Warnar, Heeg
19.00 uur: Noordwolde Zingt
1^e collecte: Noordwolde Zingt
ouderling: A. de Jong
diaken: A. Hilhorst
koster: A. Hilhorst
verwelkomer: P/J Dekker

25 maart 9.30 uur: dhr B. van Dijke, Buitenpost
19.00 uur: dhr R. Pasterkamp, Urk
1^e collecte: St. Mensenkinderen
ouderling: L. Mulder
diaken: R. Borger
koster: J. van Drie
verwelkomer: M. van Soolingen

30 maart	19.30 uur: ds J.H. van der Mark,
Goede Vrijdag	Wolvega
Heilig Avondmaal	1 ^e collecte: Diaconie
	ouderling: E. Klop
	diaken: P. Dekker
	koster: A. Postma

1 april	9.30 uur: ds J.J. Douma-van der Molen,
Pasen	Leek
	19.00 uur: ds L.A. van Baardewijk,
	Marknesse
	1 ^e collecte: Christenen voor Israël
	ouderling: L. Nieuwland
	diaken: R. Borger
	koster: H. Bouknecht
	verwelkomer: H. Bouknecht

De 2^e collecte is altijd bestemd voor de Kerk

Iedere zondagmorgen is er kindernevendienst voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

De diensten zijn te beluisteren via

www.kerkdienstgemist.nl -kerk Noordwolde.

Liturgie op: www.kerknoordwolde.nl—diensten (ppt)

Agenda

- 05 maart: 20.00 uur Gebedsgroep
- 07 maart: 20.00 uur Gemeente Groei Groep in de kerk
- 13 maart: 19-20 uur Catechisatie Jongeren
- 13 maart: 20-21 uur Catechisatie Volwassenen
- 19 maart: 20.00 uur Gebedsgroep
- 20 maart: 19-20 uur Catechisatie Jongeren
- 20 maart: 20-21 uur Catechisatie Volwassenen
- 21 maart: 20.00 uur Gemeente Groei Groep in de kerk
- 01 april: Koffiedrinken na de ochtenddienst

19.30 uur Zanggroep United in Christ oefent
wekelijks op donderdagavond.

Kopij Trefbode inleveren vóór 19 maart bij:

Tjoukje Borger, Boschoordweg 26, 8392 MP Boijl

Of via E-mail: **trefbode@gmail.com**

Het volgende nummer van de Trefbode verschijnt op 1 april

De Trefbode verschijnt verder in 2018 op:

6 mei (inleveren kopij 23 april)

3 juni (inleveren kopij 22 mei)

1 juli (inleveren kopij 18 juni)

Wie zijn er jarig deze periode



06 maart	J. de Vries	Kerkstraat 15	8471 CD Wolvega
13 maart	U. Tjeerdsma	Elsweg 36	8391 KB Noordwolde
16 maart	M. Jansen-Veldhuizen	Nieuwstraat 30	8391 CG Noordwolde
25 maart	Tjeerd Hilhorst	Boekelterweg 8	8392 TT Boijl
25 maart	J. Smit	Renbaanstraat 45	8391 BM Noordwolde
29 maart	Margot G. van Drie	Meentheweg 7a	8391 VA Noordwolde
30 maart	W. Smit	Renbaanstraat 45	8391 BM Noordwolde
30 maart	L. Nieuwland-Boessenkool	De Stelling 32	8391 MD Noordwolde
30 maart	M.C. Maat	Paaskamp 24	8391 JB Noordwolde
04 april	G. Gorter	Haenepolle 8	8391 KV Noordwolde

**Allen van harte gefeliciteerd en
een gezegende dag toegewenst!**

‘Ga uit uw land.....’

Lezen Genesis 12:1-9

Abram wordt geroepen door een stem die hem iets bijzonders te vertellen heeft: ‘Ga uit uw land.....’ En Abram gaat op weg, een onbekende toekomst tegemoet. Dat is heel bijzonder, want Abram gaat op weg, op een stem van iemand die hij nauwelijks kent. En die iemand wil schijnbaar iets met hem. Onderweg maakt Hij zich aan Abram bekend als: aangenaam, Ik ben de Here, uw God. En zo gaat Abram op zoek naar de Bron van zijn bestaan: God, de Bron van al het leven hier op aarde.

Ik heb “iets” met vader Abram, dat zal u misschien niet onbekend in de oren klinken. En dat “iets” is: geroepen zijn en gaan. Ik heb “iets” met Abram: dat op weg gaan met al de vragen die zich in mijn leven voor kunnen doen. Dat op stap gaan met de twijfel die je onderweg in je leven tegen kunt komen. En toch ga ik, net als Abram, en ik hoop samen met de gemeente van onze Here Jezus Christus, terug naar de Bron van mijn bestaan, waar wij samen uit mogen drinken.

Maar dan even een vraag aan u allemaal: waar is die bron dan te vinden? En het antwoordt op die vraag kan kort zijn: de Bijbel, waarin God zich aan de mens bekend heeft gemaakt. Dat is voor mij de Bron, waar ik, en velen met mij, dagelijks uit mogen drinken. En die bron is mij lief en dierbaar, daar leef ik uit met hart en ziel, met veel vreugde. En zo mogen wij weten dat God door Zijn Woord in ons midden is. Zo mogen wij dan ook samen op weg gaan, op zoek naar de oase van rust, waar je samen op adem kunt komen, waar je even bij kunt tanken. De Bron: God, en zijn Woord, waar je even op krachten kunt komen, even uit kunt blazen van je jachtige bestaan.

Maar God vraagt wel iets van ons allemaal: dagelijks met Hem en Zijn Woord aan de slag te gaan in je leven. En zo samen, in vertrouwen op God, op weg gaan. En zo worden wij allemaal geroepen om alles met elkaar te gaan delen: wanneer de een wanhopig is, of wanneer de ander het even niet ziet zitten, of een derde God even kwijt is in zijn leven. Dan mag je samen gaan schuilen bij God en Zijn Woord. En van daaruit mag je er zijn voor elkaar, waarin je dan ook de vreugdevolle momenten met elkaar kunt delen. En God alle lof en eer geven.

Maar dan ben ik nog niet uitgepraat, want er is nog een Bron te vinden: 'Ik zal de dorstige geven uit de Bron van het water des levens, om niet' (Openbaring 21:6). Dat is een uitnodiging aan ons allemaal om te komen en te gaan drinken. Maak je geen zorgen het is gratis, het kost je geen euro cent. Het kostbaarste wat er is, wordt zomaar aan ons gegeven: Jezus Christus, de Zoon van God.

Mag ik u een advies geven?

Ga maar op zoek naar de Bron, naar die plaats waar het kruis heeft gestaan. Waar Jezus geroepen heeft in de Naam van Zijn Vader: het is volbracht. En het aanbod van God in Jezus is nog steeds van kracht. En in Jezus is er een nieuw begin mogelijk, tussen God en de mens.

Terug naar de Bron. Dat is voor mij: God, Jezus en het Woord van God, de Bijbel. En die zijn niet los van elkaar te koop. Want in de Bijbel kun je lezen over God en Jezus. En uit die bron hoop ik de komende tijd samen met u uit te mogen drinken.

ds H. Scholing

Noordwolde zingt met

De komende Noordwolde zingt met..... is op 18 maart.

Deze avond zal verzorgd worden door Klazien van Drie en Johannes de Vries.

De Noordwolde zingt met..... van april is het uitgestelde optreden van Jubilate. De afgelopen keer kon het niet doorgaan i.v.m. ziekte van de dirigente. We hopen nu op meer gezondheid.

Uiteraard gaan we op beide avonden zelf ook heerlijk zingen ter eer van de opgestane Heer. Want Hem komt toe alle glorie.

Johannes de Vries zorgt voor de begeleiding op het kerkorgel.

Luit Mulder.

Sneeuwkllokjes

Het is weer zo ver: de eerste sneeuwkllokjes. Verbazingwekkende plantjes zijn dat. Je ziet ze het hele jaar niet en dan zijn ze er plotse-ling! Van de één op de andere dag verschijnen ze onaangekondigd, en dan niet verdeeld over netjes aangeharkte perkjes, maar op een kluitje in een onverzorgde voortuin of aan de kant van de weg. Ik blijf er toch even naar kijken; tenslotte is dat een opdracht van de Heer Jezus zelf.

Voor mij bewijzen deze bloemetjes keer op keer de eigenwijze veerkracht van de natuur. Als symbool voor Gods trouw en zorgzaamheid laten ze zich niet verjagen. De wereldproblemen kan hen niet naar beneden laten groeien of een jaartje laten overslaan. Wat wij ook doen en hoe we ons ook voelen: Sneeuwkllokjes komen naar boven en kondigen de lente aan. Daarop neemt ieder jaar de zon weer in kracht toe, trekt er een groene deken over het landschap en straalt de hele schepping opnieuw Gods goedheid en liefde uit.

Ieder jaar verschijnen diezelfde sneeuwkllokjes, rond dezelfde tijd, op dezelfde plaats. Wat een mooi beeld van Gods trouw. *“Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden, groot is Zijn trouw”* staat in Klaagliederen 3:23 en dat is heerlijk om hardop te zeggen. Zeker in onze jachtige maatschappij, waar altijd de nadruk op verandering ligt. Een mobiele telefoon is na één jaar al oud, een trui is na drie maanden al uit de mode, de krant van gisteren is een oude krant en een artikel op website is na een paar minuten niet meer interessant. De Bijbel, daarentegen, is al 4000 jaar actueel en dat zal niet veranderen. De Franse filosoof Voltaire dacht van wel: Hij voorspelde in zijn tijd dat de Bijbel binnen honderd jaar zou zijn verdwenen. Hij dacht dat de wereld werkelijk veranderd was en dat het geloof in God voor altijd tot het verleden zou behoren. Inmiddels weten we beter. Zijn gedachtegoed is zo goed als verdwenen en de Bijbel is nog steeds het meest verkochte, vertaalde en gelezen boek. De wereld na Voltaire is dezelfde wereld als vóór Voltaire.

Laten wij niet dezelfde fout maken: het lijkt alsof de wereld is veranderd, gesecculariseerd, maar dat is maar schijn. Van oost tot west zijn er mensen op zoek naar God. Nog steeds putten mensen troost uit het geloof en nog steeds verwachten die mensen de wederkomst van Jezus Christus. De kerk is niet verdwenen en zal niet verdwijnen. Jezus Zelf garandeerde dat, toen Hij zei dat *Hij Zijn kerk zou bouwen*.

In de afgelopen tijd heb ik veel met verschillende kerkleden gesproken over het verleden van de kerk in Noordwolde, en ook over haar toekomst. Daaruit heb ik inmiddels geconcludeerd dat God trouw is geweest in het verleden. En van de sneeuw klokjes leer ik, dat God ook trouw zal zijn in de toekomst. Als we maar niet - zoals de sneeuw klokjes - onze kopjes laten hangen.

Omdat al het wezenlijke gelijk blijft, hoeven we niet bang te zijn voor veranderingen; we ontkomen er bovendien toch niet aan. Ook voor ons gezin geldt dat. Onze jongste zoon van drie, Joas, wordt binnenkort vier en gaat dan net als zijn twee grote zussen naar de basisschool. Als ouders moeten we daar aan wennen omdat het wel wat stiller zal worden in huis. Vandaar dat mijn vrouw vanochtend tegen hem zei: *“Waarom word je nu al vier? We hadden toch afgesproken dat je niet zo snel groot zou worden?”* Joas antwoordde daarop: *“Dat moet wel mama, anders word ik nooit groot. Maar ik ben nu nog een kleine jongen hoor.”*

Hij heeft gelijk. Zo snel verandert de wereld niet.

Simon van der Kooij



NIEUWS VAN DE KERKENRAAD

Zaken uit de notulen van de kerkenraadsvergadering op donderdag 8 februari 2018.

Opening

Dominee Scholing is aanwezig op de vergadering en wordt welkom geheten. Hierna opent de voorzitter de vergadering met het lezen van het dagelijks woord. Dit is vandaag uit Daniël 3 vers 33. Na enige verdieping wat breed gaat dit keer komen we wederom tot een goed gesprek met elkaar. Daarna gaat de voorzitter voor in gebed en vraagt een zegen over de vergadering. Aansluitend zingen we met elkaar opwekking 525.

Presentielijst-Onderling delen

De presentielijst wordt getekend. Het dagelijks bestuur is geheel aanwezig. Van de ambtsdragers is L. Nieuwland aanwezig. Onderling wordt er weer het nodige in privésfeer gedeeld.

Vaststellen van de agenda

De agenda wordt onveranderd vastgesteld.

Pastoraat

L. Nieuwland maakt de afspraken voor dominee Scholing en gaat met hem mee tijdens het eerste bezoek. Deze bezoeken worden positief ervaren. Het is eerst een rondje kennismaken.

Vaststelling notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vergadering op 4 januari 2018 worden vastgesteld zonder toevoegingen of wijzigingen. Er worden nog wat vragen gesteld over deze notulen en die worden beantwoord of verduidelijkt.

Commissie van Beheer

De werkzaamheden van dominee Scholing worden door hem geëvalueerd. Het valt hem mee met de werkzaamheden in de gemeente en hij wil graag door met het pastoraat.

De samenwerking met L. Nieuwland verloopt prima en het contact is goed. Wij zijn hier blij mee en gaan graag akkoord met de doorgang van de werkzaamheden.

Jeugd

De vacature van jeugdouderling of diaken wordt met de volgende verkiezingen ingevuld.

Diaconie

Komen binnenkort weer bij elkaar. Verder geen bijzonderheden.

Actiepuntenlijst en ingekomen stukken

Er zijn geen stukken binnengekomen die onder dit punt behandeld moeten worden.

Eredienst

De afgelopen avondmaalsdienst wordt geëvalueerd, hier waren door diverse personen wat opmerkingen over gemaakt.

Gemeenteavond

De jaarlijkse gemeenteavond staat weer in maart/april op de planning. Er is nog geen datum genoemd. Wel willen we de avond houden op maandag.

Gezamenlijk Moderamen

Op 24 december 2018 is er weer een kerstzangdienst in de Duker.

Rondvraag en mededelingen

Er doen in totaal 15 personen mee aan de alphacursus in Wolvega. Vanuit Noordwolde organiseert N. Schelhaas dit.

Datum volgende vergadering

Voorgesteld wordt om 1 maart met het dagelijks bestuur te vergaderen.

Sluiting

P. Dekker sluit de avond af met gebed waarna de voorzitter ons allen wel thuis wenst.

A. de Jong, scriba

Van hart tot hart

En toen zij hoorden dat Hij leefde (...) geloofden zij het niet
(Marcus 16:11)

Voor de meest opmerkelijke dingen in ons leven is geloof nodig.
Een nieuwe school, een levenspartner – geloof, of beter:
vertrouwen, is hier onmisbaar.

Zo ook met het bijzondere van de opstanding.

Meteen op de eerste dag van de week wordt dat duidelijk.

Getuigenis botst op ongelooft.

De vrouwen worden op een beschamende manier weersproken.

Zal het licht van de opstanding dan toch overwonnen worden door
de duisternis van het schouderophalen?

De eerste mensen rondom Jezus geloofden aanvankelijk niet in wat
ze later als overwinnende boodschap de wereld in hebben gedragen.
Zo is het begonnen.

Het scheppende licht is toch sterker dan de tegenstribbelende
duisternis.

Zo is het gegaan.

En zo zal het wel blijven gaan: een afwisseling van geloof, aarzel-
ing en weer geloof.

In het kerkelijk leven kom je dat gewoon tegen.

Vertrouw maar op Gods genade, dan raak je niet beschaamd.

(ds. J. Winter)

Renze Borger.



Nieuws van de vGKN

Beste Gemeenteleden,

Op zaterdag 14 april is er weer een synodevergadering van de vGKN. Deze vergaderingen vinden op toerbeurt plaats bij de aangesloten kerken. Dit keer is Noordwolde de ontvangende kerk. Het is een openbare vergadering waarbij iedereen aanwezig mag zijn.

De agenda voor deze dag vindt u in deze Trefbode.

U bent ook allen van harte uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen. Vanuit onze kerk zijn een aantal afgevaardigden vanuit de kerkenraad die meepraten over de agendastukken.

Onze kerk is deze dag dus de ontvangende kerk.

We kunnen dit niet alleen door de kerkenraad of afgevaardigden laten organiseren. We hebben dus uw hulp nodig als gemeente. Zo zoeken we een aantal mensen die weer een overheerlijke cake willen bakken, want dat kunnen wij goed. We zoeken een paar mensen die op deze dag koffie willen schenken als de genodigden arriveren en gedurende de dag. Helaas zal er ook afgewassen moeten worden dus ook daarvoor zoeken we een aantal extra handen.

De lunch zal plaats vinden in de Duker. We bieden de gasten een broodje aan maar die moeten wel klaar gemaakt worden en ook daar is een extra handje welkom.

Mogen wij een beroep op u doen? Het mag ook een deel van de dag zijn. U kunt zich aanmelden bij de scriba en daarbij aangeven wat u wilt doen.

Hartelijke groet,

André
scriba.

Concept-agenda slotzitting van de synode van Assen op 14 april 2018 te Noordwolde

1. 9.30 uur: Opening door de ontvangende kerk van Noordwolde
2. Appèl nominaal
3. Vaststelling van de agenda
4. Wel en wee in de kerken; gebedspunten
5. Vaststelling van de notulen van de synodezitting d.d. 7-10-17 (zie pagina 3 vv)
6. Zaken naar aanleiding van de notulen, voor zover niet elders geagendeerd, waaronder:
 - a. Jaarboekje 2018/19
 - b. vacatures/benoemingen (zie pagina 10)
 - c. ruilrooster 2019 (zie pagina 10)
 - d. besluitenlijst (zie pagina 9)
7. Instructies uit de kerken (zie pagina 10)
8. Ingekomen en uitgegane post (zie pagina 11)
9. Verslagen (zie pagina 11 vv)
 - a. kerkvisitatoren
 - b. deputaten ad examina
 - c. zendingsdeputaten
 - d. deputaatschap voor de Media
 - e. deputaten kerkelijke samenwerking
 - f. commissie liturgische formulieren/kerkorde
 - g. contactpersonen COGG
 - h. afgevaardigden CIO
 - i. contactpersoon CIS
10. Financiën, waaronder:
 - a. licenties
 - b. mededelingen van de quaestor
 - c. Quotum
 - d. kascontrole
11. Voorstellen van de Cie Kerkorde: (zie pagina 18)
 - a. aanvulling Artikel 81 KO (gastleden)
 - b. vervangen 'classis' door 'synode'
 - c. wijziging Ubp Art.38 (synode contracta)

12. 30 uur: PAUZE

12. Kerk en Israël; CIS

13. Oecumene:

a. Deputaatschap kerkelijke samenwerking

b. COGG

c. CIO

d. NGK

e. CGK

f. GKv

g. PKN

h. Vijfkerkenoverleg

i. 'nat. synode'

j. herdenking Synode van Dordrecht 1618/1619

14. N.a.v. de toerustingsavond d.d.15-02-18

15. Meldpunt Misbruik

16. Zending en collecterooster

17. vGKNieuws

18. Eventuele mededelingen

19. Rondvraag

20. Vaststelling datum en plaats van de opening van de volgende synode.

Voorstel:

D.V zaterdag 6 oktober 2018 te Frieschepalen-Siegerswoude

21. Sluiting van de synode door de praeses van de synode.

Ds A. van Harten– Tip

Scriba.

Bericht van **Open Doors**

Lichtpuntjes

Elk jaar bij de lancering van de nieuwe ranglijst christenvervolging vragen journalisten of er nog lichtpuntjes zijn. Vervolging en radicalisering nemen toe en als gevolg daarvan het aantal slachtoffers. Gaat het dan nergens een beetje beter?

In sommige landen of regio's zijn lichtpuntjes en tegelijk zien we dat de geheime kerk groeit in landen waar vervolging is. Enkele jaren geleden stond ik op de grens tussen China en Noord-Korea. Het was avond en aan de Chinese kant was alles verlicht met neonverlichting. Aan de overkant totale duisternis, met slechts één lichtpuntje. Met een groepje mensen begonnen we te bidden voor Noord-Korea. En ik dacht: elk gebed is een nieuw lichtpuntje in het land.

Wij kunnen met onze gebeden lichtjes aansteken. God verleent er zijn kracht aan.

Naast gebed zijn er ook andere manieren om een lichtpuntje te zijn. Bijvoorbeeld door mensen bewust te maken van christenvervolging en daarmee meer gebed en steun mogelijk te maken.

Zo is er het verhaal van Esther uit Nigeria. Ze werd ontvoerd en is getraumatiseerd. Met hulp van Open Doors weet ze toch weer op te krabbelen en haar vervolgers te vergeven.

Noord-Korea is een duister land, maar voor God niet. Hij staat zijn kinderen bij en wij mogen daar met uw hulp voedsel kleding en medicijnen brengen.

Uit Open Doors Magazine
Ruud Kraan

Leonora Nieuwland

Pasen

Ik was gestorven, maar ik leef!
Want Christus leeft in mij.
Hij was het die mijn angst verdreef,
nu schijnt zijn zon in mij,
nu waait zijn adem door mij heen,
nu zing ik een nieuw lied:
ik ben in 't donker niet alleen,
de dood bedreigt mij niet.

't Is Pasen!

God heeft het laatste woord,
de duivel is gezwicht,
de dood is slechts een donk're poort
die voert naar eeuwig licht.
Nu zal 't van vreugd. naar vreugde gaan,
in droefheid zelfs nog blij:
'k ben tot nieuw leven opgestaan,
want Christus leeft in mij!

Uit: een vlinder van God
Nel Benschop

Leonora Nieuwland

Collecte opbrengst van januari 2018

7 jan.	Jeugdwerk	€ 81,90	Kerk € 57,20
14 jan.	St. Neemias	€ 110,80	Kerk € 76,47
21 jan.	Diaconie	€ 226,50	Kerk € 66,90
28 jan.	St.Missao Horeb	€ 124,10	Kerk € 80,50

Barbara Mulder, penningmeester

Het volgende gedicht kwam ik tegen; een gedicht voor ons allemaal.

Gemeente zijn

Een gemeente ben je,
als je God voorop stelt,
maar niet de taken vergeet uit te voeren.

Een gemeente ben je,
om te dienen in Gods naam.
Om te getuigen over Hem.

Een gemeente ben je,
om het woord te verspreiden.
over Hem die komt in Jezus naam.

Een gemeente ben je,
om er zelf van te groeien.
Om dan tot Gods plant te bloeien.

Een gemeente ben je,
om over Hem te zingen,
luisterend naar zijn dingen.

Een gemeente ben je,
een gemeente mag je zijn.
in Zijn eeuwige naam.

Een gemeente ben je,
een gemeente door God neergezet.
Zorg dat je op je gemeente let!

Johannes de Vries



**Wordt het meer dan praten?
Blijf er niet mee zitten**

De kerk hoort een veilige plaats te zijn. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook in de kerk, binnen kerkelijke relaties, komt misbruik voor.

Het Meldpunt is er in de eerste plaats voor slachtoffers van misbruik. Je kunt hier terecht als je informatie, ondersteuning, of advies nodig hebt.

Heb jij problemen of vragen rond seksueel misbruik in kerkelijke relaties? Neem contact met ons op, ook als je liever anoniem blijft.

Kijk op www.meldpuntmisbruik.nl
Mail naar info@meldpuntmisbruik.nl
Bel naar 06 810 801 17 (ma-vrij 9.00 – 17.00)



Kerk en Samenleving, radioprogramma

Elke zondagavond op Radio Weststellingwerf Centraal

Zendfrequenties: Wolvega e.o. 105.0 Mhz.

Noordwolde e.o. 107.4 Mhz.

Kabel 104.1 Mhz.

19.00 – 20.00 uur Uitzending van de radio kerkdienst

20.00 – 21.00 uur “In de Korenschuur” (muziekprogramma)

Opname gebeurt in de ochtenddienst op dezelfde dag.

Herhaling op elke donderdagavond vanaf 20.00 uur.

Kerkgebouw Dwarsvaartweg 1, 8391 MH Noordwolde
Website: www.kerknoordwolde.nl
Telefoon: 0561 - 431812

Voorzitter Kerkenraad L. Mulder, IJkenweg 6
8394 TA De Hoeve. tel. 0561-431182

Vice Voorzitter Y.P. Dekker, Molenstraat 8
8391 AJ Noordwolde. tel. 0561-430551

Secretaris Kerkenraad A. de Jong, IJSbaanweg 46
8391 HZ Noordwolde. tel. 0561-433726
e-mail: scriba.kerknoordwolde@gmail.com

postadres Dwarsvaartweg 1, 8391 MH Noordwolde

Pastoraal werker ds H. Scholing, tel. 0528-340550
ds.scholing@kpnmail.nl
dhr. S. van der Kooij, tel 050-2000105
famvanderkooij@gmail.com

Coördinatie koster A. Postma , Norgerweg 82
8433 LR Haulerwijk. tel. 0516-795100

Voorzitter Commissie Van Beheer Secretaresse J.A. van der Wijk, Boijlerweg 4
8392 NH Boijl. tel. 0561-431971
M. van Soolingen– de With
e-mail: cvbkerknoordwolde@outlook.com

Penningmeester B. Mulder-Massier, IJkenweg 6
8394 TA De Hoeve. tel 0561-431182; e-mail:
penningmeester.kerknoordwolde@gmail.com
Bank: Rabobank Noordwolde
IBAN nr: NL93 RABO 0310 2126 26
tnv Geref. Kerk, Noordwolde
(overmaking specificeren)
RSIN nr: 8022 21 932

Redactie Trefbode E-mailkopij Tj. Borger-Folkertsma, Boschoordweg 26
8392 MP Boijl. tel. 0561-421166
trefbode@gmail.com