

De Trefbode



*Maandblad van de
voortgezette Gereformeerde Kerk
Noordwolde en omgeving*

FEBRUARI 2018

KERKDIENSTEN KOMENDE PERIODE

11 februari 9.30 uur: dhr K. de Lange, Marknesse
19.00 uur: ds A.J. Fraanje, Drachten
1^e collecte: Open Doors
ouderling: A. de Jong
diaken: P. Dekker
koster: H. Bouknegt

18 februari 9.30 uur: ds J. Huitema, Drachten
19.00 uur: dhr S. van der Kooij,
Groningen
1^e collecte: Studie voor Israël
ouderling: L. Nieuwland
diaken: R. Borger
koster: A. Postma
verwelkomer: P/J Dekker

25 februari 9.30 uur: ds J.J. Douma-van der Molen
Leek.
19.00 uur: Noordwolde Zingt met:
Stil, Vollenhove
1^e collecte: Bouw en Onderhoud
ouderling: L. Mulder
diaken: P. Dekker
koster: J. van Drie
verwelkomer: H. Bouknegt

4 maart 9.30 uur: mevr. I. Baron, Veenhuizen
 19.00 uur: ds H. Scholing, Hoogeveen

1^e collecte: St. Neemias
ouderling: A. de Jong
 diaken: A. Hilhorst
 koster: A. Hilhorst
verwelkomer: M. van Soolingen



De 2^e collecte is altijd bestemd voor de Kerk

Iedere zondagmorgen is er kindernevendienst voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

De diensten zijn te beluisteren via
www.kerkdienstgemist.nl -kerk Noordwolde.
Liturgie op: www.kerknoordwolde.nl - diensten (ppt)

Agenda

- 05 februari: 19-20 uur Catechisatie Jongeren met S. v.d. Kooij
05 februari: 20-21 uur Catechisatie Volwassenen met S. v.d. Kooij
05 februari: 20.00 uur Gebedsgroep
07 februari: 20.00 uur Gemeente Groei Groep in de kerk
19 februari: 20.00 uur Gebedsgroep
21 februari: 20.00 uur Gemeente Groei Groep in de kerk
27 februari: 19-20 uur Catechisatie Jongeren met ds H. Scholing
27 februari: 20-21 uur Catechisatie Volwassenen met ds H. Scholing
04 maart: Koffiedrinken na de ochtenddienst

19.30 uur Zanggroep United in Christ oefent wekelijks
op donderdagavond.

Kopij Trefbode inleveren vóór 19 februari bij:

Tjoukje Borger, Boschoordweg 26, 8392 MP Boijl

Of via E-mail: **trefbode@gmail.com**

Het volgende nummer van de Trefbode verschijnt op 4 maart

De Trefbode verschijnt verder in 2018 op:

- 1 april (inleveren kopij 19 maart)
6 mei (inleveren kopij 23 april)
3 juni (inleveren kopij 22 mei)

Wie zijn er jarig deze periode



5 feb	D. IJspeert-Aalbers	Bovenstreek 12	8391 HN Noordwolde
10 feb	M. Corporaal-vd D.	Oosterstreek 117	8388 NC Oosterstreek
11 feb	A. Hilhorst-Snoek	Boekelterweg 8	8392 TT Boijl
11 feb	Fr. Snijder-Dijkstra	De Kwekerije 92	8391 LJ Noordwolde
18 feb	A. Veldhuizen	De Menning K. 219	
		Linth.Homanstraat 1	8384 ED Wilhelminaoord
18 feb	H.K. Storm Bakker	Boijlerweg 11	8392 NA Boijl
19 feb	C. Komrij-Vergunst	De Stelling 60	8391 ME Noordwolde
21 feb	Riemer Bouius	IJkenweg 38	8391 TN Noordwolde
22 feb	S.R. Bouius-Smiths	IJkenweg 38	8391 TN Noordwolde
23 feb	Elke C. Schelhaas	Boijlerweg 11	8392 NA Boijl
24 feb	G. Veldhuizen	Dr.Verdeniusstraat 61	8391 HB Noordwolde
25 feb	J.G. IJspeert	Bovenstreek 12	8391 HN Noordwolde
26 feb	Michel Smit	Renbaanstraat 45	8391 BM Noordwolde
26 feb	C. Best-Last	Molenstraat 26	8391 AJ Noordwolde

**Allen van harte gefeliciteerd en
een gezegende dag toegewenst!**

Ziet u de bui al hangen?

Er staan verhalen in de Bijbel, waarover je bijna nooit hoort preken. Zoals de geschiedenis van Elia en de wolkenloze lucht. Ingeklemd tussen twee hele bekende bijbelgedeelten, krijgt dit pareltje maar weinig aandacht. Misschien is hier net over gepreekt in Noordwolde, maar de kans is een stuk groter dat aandacht werd besteed aan het verhaal er vóór of het verhaal er na. Kent u die twee verhalen? In het eerste neemt Elia het op tegen honderden Baäl- en Asjera-priesters op de Karmel en in het tweede zien we een gedepriimeerde Elia vluchten voor Izebel om vervolgens door een engel te worden verzorgd. Wat daar tussenin gebeurde, wordt over het hoofd gezien; net als dat hele kleine wolkje aan de horizon.

Door het altijd over te slaan doen we het stukje onrecht aan en daarom pak ik het er even bij. Het is de moeite om het zelf door te lezen in 1 Koningen 18:41-46, maar in het kort gebeurt het volgende.

Ondanks dat het drie jaar niet geregend had, zei Elia tegen koning Achab dat hij voorbereidingen moest treffen voor de stortregens die met bakken naar beneden zouden komen. Aanleiding daartoe was er niet, want er was nog geen wolkje aan de lucht. Dus vroeg Elia aan zijn dienaar om de bergtop te beklimmen en te kijken of de lucht al betrok. Deze klom op, daalde daarna weer af naar Elia en zei: “Nee, de lucht is nog helder.” Toen mocht de dienaar nog een keer omhoog. En nog een keer. En nog een keer. Maar telkens was het antwoord hetzelfde: niets te zien. De woorden van de profeet leken zo leeg als de strakblauwe lucht. Na drie of vier keer had de dienaar dan ook kunnen concluderen dat het niets zou worden. Dat alles bij het oude zou blijven. Dat er geen hoop meer was voor Israël.

Toch ging hij keer op keer terug naar Elia. Hij wist dat Elia met geloofsoren de regen hoorde en met geloofsogen de lucht zag betrekken. Dus ging de dienaar nog een vijfde keer, en nog een zesde keer. Nog steeds zag hij helemaal niets.

Nederland is momenteel ook kurkdroog op kerkelijk vlak. Sinds 1966 wordt elke tien jaar een groot onderzoek gehouden, genaamd *God in Nederland*, en iedere keer komen de onderzoekers met rode cijfers. Al zes keer is aangetoond dat kerken krimpen, fuseren en verdwijnen. “Hoe God uit Nederland verdween” kopten de kranten in 2016. Echter: nieuwsredacties kijken niet met geloofsogen. En wat mij betreft hebben ze te vroeg conclusies getrokken.

Ik zal me overigens even voorstellen. Ik ben Simon van der Kooij en ben getrouwd met Carolien en gezegend met drie kinderen: Lili-an (10 jaar), Nova (6 jaar) en Joas (3 jaar). We wonen in Groningen waar Carolien studeert aan de Verloskunde Academie en vanwaar ik mijn werk als kerk-coach uitoefen. Dat laatste houdt in dat ik kerken adviseer en steun op het gebied van kinderwerk, jeugdwerk, communicatie, kerkdiensten en leiderschap. Het is een breed en uitdagend werkveld, maar dat maakt het ook erg leuk. Ook in Noordwolde mag ik sinds kort samen met jullie allemaal de schouders er onder zetten, waar ik enorm veel zin in heb.

De dienaar van Elia ging met lood in de schoenen voor de zevende keer naar de top van de Karmel. Een klein wolkje ter grootte van een hand. Sloffend ging de dienaar naar beneden en hij bracht verslag uit bij Elia. Elia veerde echter op en riep: “Rennen!” Het verdere verloop van het verhaal laat zich raden: ze hielden het niet droog.

Van deze geschiedenis leren we om met geloofsogen te kijken en met geloofsoren te luisteren. Wat, als de zevende editie van *God in Nederland* weer een opwaartse trend laat zien? Of wat dichter bij huis: wat als we in Kerk Noordwolde een paar mensen tot geloof zien komen en zien groeien in het geloof? Volgens mij is dat al een tijd aan het gebeuren. Wat zou dat betekenen? Ik zie de bui al hangen...

Hartelijke groet,
Simon van der Kooij

NIEUWS VAN DE KERKENRAAD

Zaken uit de notulen van de kerkenraadsvergadering op donderdag 4 januari 2018.

Opening

L. Mulder wil een opening doen naar aanleiding van het dagelijks woord op de website. Dit stelt hij ook voor om te gaan doen op de gemeentevond en eventueel de synodevergadering. Nadat het woord is gelezen dan komt de vervolgvraag: Wat zegt het je en/of wat doet het met je? Het gelezen woord is dit keer uit 1 Korintiërs 15 vers 57: maar laten we God danken die ons door Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft. Hierna volgt een rondje met daarbij de vraag hoe we dit beleven. Daarna gaat L. Mulder voor in gebed en vraagt een zegen over de vergadering.

Presentielijst-Onderling delen

De presentielijst wordt getekend. Het dagelijks bestuur is geheel aanwezig. Onderling wordt er weer het nodige gedeeld waarbij stil wordt gestaan bij de bijzondere kerstavondviering in het dorp. Omdat E. van Drie afscheid heeft genomen als ambtsdrager is de functie van voorzitter vacant. L. Mulder wordt gevraagd of hij deze functie wil aannemen. Dat wil hij doen, het dagelijks bestuur gaat hier mee akkoord.

Vaststellen van de agenda

De agenda wordt onveranderd vastgesteld.

Vaststelling notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vergadering op 7 december 2017 worden vastgesteld zonder toevoegingen of wijzigingen.

Pastoraat

Dominee Scholing bezoekt de mensen die zijn gepensioneerd en daarnaast gaat hij naar de oudere gemeenteleden die jarig zijn geweest. L. Nieuwland is de planner voor dominee Scholing.

Commissie van Beheer

Geen bijzonderheden te melden

Jeugd

De functie van jeugdouderling/diaken is momenteel nog vacant. Er wordt besproken hoe we dit gaan invullen.

Diaconie

Geen bijzonderheden te melden

Actiepuntenlijst en ingekomen stukken

Er zijn geen stukken binnengekomen die onder dit punt behandeld moeten worden.

Eredienst

In de dienst van 14 januari zal afscheid worden genomen van E. van Drie en N. Schelhaas als ambtsdragers. L. Mulder zal hen toespreken.

Op zondag 21 januari wordt de viering van het Heilig Avondmaal gehouden. Er zijn geen bezwaren om met elkaar het Avondmaal te vieren.

Gemeenteavond

De jaarlijkse gemeenteavond staat weer in maart/april op de planning.

vGKN

De uitnodiging voor de lezing van Selderhuis staat in de Trefbode geplaatst. Deze avond is voor iedereen toegankelijk, niet alleen voor ambtsdragers. We gaan dit ook nog twee keer van tevoren afkondigen en hopen dat het breed gedragen wordt in de gemeente.

De synodevergadering wordt in april gehouden in Noordwolde. Scriba zal de voorbereidingen opstarten.

Gezamenlijk Moderamen

De evaluatie van de openluchtdiensten is besproken en zijn verder geen vragen over.

Er waren positieve geluiden over de kerstavond die gehouden is door Buitengewoon Kerst. Wat we zelf gemist hebben is een kraam met daarbij informatie voor de mensen die hier meer over wilde weten of even wilde napraten. Dit is aangegeven bij de stichting voor de evaluatie. Een vervolgstap kan zijn om mensen nog uit te nodigen voor bijvoorbeeld de alphacursus.

Rondvraag en mededelingen

Geen bijzonderheden te melden

Datum volgende vergadering

Voorgesteld wordt om 8 februari met het dagelijks bestuur te vergaderen.

Sluiting

A. de Jong sluit de avond af met gebed waarna de voorzitter ons allen wel thuis wenst.

Scriba,

A. de Jong

Noordwolde zingt met ... Stil

Op zondag 25 februari om 19.00 uur komt Stil naar Noordwolde. Stil bestaat uit drie dames, stil van verwondering over God en wat Hij doet.

Op hun website www.stil3.nl kunt u het nodige lezen over hen.

De samenzang wordt begeleid door Johannes de Vries op het orgel.

Wilt u ook een keer zorg dragen voor de invulling van een zangavond? Ik hoor het graag,

Luit Mulder.

Van hart tot hart

We hebben een dagboek dat heet Dag in Dag uit.

Het betekent elke dag een tekst uit de Bijbel met een stukje uitleg er bij.

Het is goed om de dag zo te beginnen.

Het geeft rust en vrede, maar ook voor elke nieuwe dag goede moed.

Wat is het goed om "aan Jezus voeten te zitten" en naar Hem te luisteren.

Als je Jezus herkent en erkent als iemand die van God komt, dan heb je een helder zicht op wie Hij is. Dan wordt het licht in je leven.

Want dan komt Hijzelf, het Licht voor de wereld bij je binnen.

Hij verdrijft de duisternis van het kwaad. Dat is een duisternis waar wij niet tegen opgewassen zijn. Wij kunnen die duisternis niet uit ons leven verjagen. Jezus wel. Hij heeft dat laten zien, toen Hijzelf in het donker aan het kruis hing. Daar versloeg Hij de macht van de duisternis.

Wanneer het donker dreigt te worden in je leven, wanneer het kwaad zijn intrek probeert te nemen, zie op naar Jezus.

Dan hoef je niet bang te zijn, dat de duisternis jou overwint.

Als we dan horen van een jonge man uit Eritrea, die 13 jaar gevangen zat en is gemarteld om zijn geloof in deze Heiland en nu erg getraumatiseerd is, wilt u dan voor hem bidden, dat het kwaad niet overwint?

Wilt u blijven bidden en smeken tot God om verlossing voor iedereen die vervolgd wordt om zijn of haar geloof?

M.zr groet Leonora Nieuwland

Collecte opbrengst van december 2017

3 dec.	Evangelisatie kerst	€ 108,00	Kerk € 73,50
10 dec.	Noordwolde zingt	€ 129,87	Kerk € 56,15
17 dec.	Open Doors	€ 137,55	Kerk € 78,30
24 dec.	Jongeren	€ 114,00	Kerk € 51,70
25 dec.	Missao Horeb	€ 128,30	Kerk € 44,05
31 dec.	Bouw en onderhoud	€ 47,75	Kerk € 50,90

Hartelijk dank voor de giften die u als gemeente het afgelopen jaar aan onze doelen in het collecterooster heeft gegeven!

Laten we geven ter opbouw van Gods Koninkrijk!

Barbara Mulder, penningmeester.

Lieve broeders en zusters,

Blij en dankbaar ben ik dat ik u kan vertellen dat in het jaar 2017 € 569,00 is opgehaald voor de kinderen uit de sloppenwijken van Brazilië en naar 'Horeb' is overgemaakt.

€ 469,- j.l. en € 100,- op 26 oktober voor de bruiloft van Luuk. (Iets over Luuk).

Luuk kwam als baby bij Nettie met zijn zusje Carolaine van 3 jaar. Zwaar mishandelde kinderen. Van zijn verwondingen aan zijn hoofdje heeft hij ook blijvende schade overgehouden.

Beiden hadden kortgeleden een baan en woonden samen in een flatje. Ik ben er geweest. Ze waren zo trots en gelukkig. Helaas door de crisis verloren ze hun werk en werden met liefde weer opgevangen bij Netty.

Luuk is nu getrouwd en woont bij zijn schoonmoeder. Carolaine die al haar kapperdiploma's heeft gehaald, waarvoor nu geen werk meer is, gaat studeren aan de universiteit en blijft bij Netty, waar ze meewerkt als ondersteuning in het werk voor de kinderen.

Hoe oud en hoe zelfstandig al haar kinderen ook zijn, Netty houdt ook de kinderen die hun vleugels hebben uitgeslagen in het oog. Ze is al 3 x oma en deze moeders komen in de grote zomervakantie allemaal bij Netty logeren. Ook de kinderen die door de regering zijn verplaatst naar andere tehuizen komen logeren. Ook over deze kinderen probeert Netty controle te houden.

Na de zomervakantie, die nu aan de gang is, komen er weer 80 kinderen uit de dorpen Esplanada en Cava Grande. In Brazilië gaan de kinderen maar een dagdeel naar school. De ene helft in de ochtend en de andere helft in de middag. Deze 80 kinderen krijgen tussen de middag een gezonde maaltijd. Ze krijgen huiswerkbegeleiding, godsdienstles met verhalen en gaan elke dag onder de douche. Bernard brengt ze en haalt ze overal naar toe met de grote bus.

U kunt ze niet alleen door donatie helpen, maar ook met gebed om kracht, gezondheid en liefde voor Netty, Bernard, Susanne, de kinderen en alle vrijwilligers.

Ik wil u danken voor uw medewerking om deze donatie bij elkaar te krijgen en met dank aan Marrie en Angeliek die mij geweldig geholpen hebben.

Martha Buvelot.

Gods glimlach, de regenboog

Van bovenaf gezien
een glimlach
naar de mens
De hemel bekent kleur!
De hemel stelt niet teleur
als je maar omhoog wilt kijken
en niet gekromd in het aardse
blijft steken
Die boog is een teken;
van beneden af bekeken.

Burgum, januari 2018
Annet Kijzer



De kerk hoort een veilige plaats te zijn. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook in de kerk, binnen kerkelijke relaties, komt misbruik voor.

Het Meldpunt is er in de eerste plaats voor slachtoffers van misbruik. Je kunt hier terecht als je informatie, ondersteuning, of advies nodig hebt.

Heb jij problemen of vragen rond seksueel misbruik in kerkelijke relaties? Neem contact met ons op, ook als je liever anoniem blijft.

Kijk op www.meldpuntmisbruik.nl
Mail naar info@meldpuntmisbruik.nl
Bel naar 06 810 801 17 (maandag-vrijdag 9.00 – 17.00 uur)



Kerk en Samenleving, radioprogramma

Elke zondagavond op Radio Weststellingwerf Centraal

Zendfrequenties: Wolvega e.o. 105.0 Mhz.

Noordwolde e.o. 107.4 Mhz.

Kabel 104.1 Mhz.

19.00 – 20.00 uur Uitzending van de radio kerkdienst

20.00 – 21.00 uur “In de Korenschuur” (muziekprogramma)

Opname gebeurt in de ochtenddienst op dezelfde dag.

Herhaling op elke donderdagavond vanaf 20.00 uur.

Kerkgebouw Dwarsvaartweg 1, 8391 MH Noordwolde
Website: www.kerknoordwolde.nl
Telefoon: 0561 - 431812

Voorzitter Kerkenraad L. Mulder, IJkenweg 6
8394 TA De Hoeve. tel. 0561-431182

Vice Voorzitter Y.P. Dekker, Molenstraat 8
8391 AJ Noordwolde. tel. 0561-430551

Secretaris Kerkenraad A. de Jong, IJSbaanweg 46
8391 HZ Noordwolde. tel. 0561-433726
e-mail: scriba.kerknoordwolde@gmail.com

postadres Dwarsvaartweg 1, 8391 MH Noordwolde

Pastoraal werker ds H. Scholing, tel. 0528-340550
ds.scholing@kpnmail.nl
dhr. S. van der Kooij, tel 050-2000105
famvanderkooij@gmail.com

Coördinatie koster A. Postma , Norgerweg 82
8433 LR Haulerwijk. tel. 0516-795100

Voorzitter Commissie Van Beheer Secretaresse J.A. van der Wijk, Boijlerweg 4
8392 NH Boijl. tel. 0561-431971
M. van Soolingen– de With
e-mail: cvbkerknoordwolde@outlook.com

Penningmeester B. Mulder-Massier, IJkenweg 6
8394 TA De Hoeve. tel 0561-431182; e-mail:
penningmeester.kerknoordwolde@gmail.com
Bank: Rabobank Noordwolde
IBAN nr: NL93 RABO 0310 2126 26
tnv Geref. Kerk, Noordwolde
(overmaking specificeren)
RSIN nr: 8022 21 932

Redactie Trefbode E-mailkopij Tj. Borger-Folkertsma, Boschoordweg 26
8392 MP Boijl. tel. 0561-421166
trefbode@gmail.com