

De Trefbode



*Maandblad van de
voortgezette Gereformeerde Kerk
Noordwolde en omgeving*

JANUARI 2018

KERKDIENSTEN KOMENDE PERIODE

14 januari	9.30 uur: mevr I. Baron, Bakkeveen
Voorbereiding	19.00 uur: ds P. Hulshof, Jubbege
Heilig Avondmaal	1 ^e collecte: Stichting Neemias
	ouderling: L. Mulder
	diaken: P. Dekker
	koster: A. Hilhorst
	verwelkomer: E. Klop

21 januari	9.30 uur: ds M. Sijtsma- van Oeveren,
Heilig Avondmaal	Kampen
	19.00 uur: ds P. Rozeboom, Oldeboorn
	1 ^e collecte: Diaconie (doelcollecte)
	ouderling: A. de Jong
	diaken: A. Hilhorst
	koster: A. Postma / A. Hilhorst
	verwelkomer: P/J Dekker

28 januari	9.30 uur: dhr R. Pasterkamp, Urk
	19.00 uur: Noordwolde Zingt met:
	Anneke en Maud
	1 ^e collecte: Stichting Missão Horeb
	ouderling: L. Nieuwland
	diaken: R. Borger
	koster: J. van Drie
	verwelkomer: H. Bouknecht

4 februari

9.30 uur: dhr B. van Dijke, Buitenpost

19.00 uur: ds H. Scholing, Hoogeveen

1^e collecte: Stichting Mensenkinderen

ouderling: L. Mulder

diaken: P. Dekker

koster: A. Hilhorst

verwelkomer: M. van Soolingen

De 2^e collecte is altijd bestemd voor de Kerk

Iedere zondagmorgen is er kindernevendienst voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

De diensten zijn te beluisteren via

www.kerkdienstgemist.nl -kerk Noordwolde.

Liturgie op: www.kerknoordwolde.nl - diensten(ppt)

Agenda

- 09 januari : 19.00-20.00 uur Catechisatie Jongeren
09 januari : 20.00-21.00 uur Catechisatie Volwassenen
10 januari : 20.00 uur Gemeente Groei Groep in de kerk
15 januari : 20.00 uur Gebedsgroep
16 januari : 19.00-20.00 uur Catechisatie Jongeren
16 januari : 20.00-21.00 uur Catechisatie Volwassenen
23 januari : 18.30 uur Start Alphacursus Noordwolde/Wolvega
24 januari : 20.00 uur Gemeente Groei Groep in de kerk
04 februari : Koffiedrinken na de ochtenddienst

19.30 uur Zanggroep United in Christ oefent wekelijks op donderdagavond in de kerk.

Kopij Trefbode inleveren vóór 22 januari bij:

Tjoukje Borger, Boschoordweg 26, 8392 MP Boijl

Of via E-mail: **trefbode@gmail.com**

Het volgende nummer van de Trefbode verschijnt op 4 februari

De Trefbode verschijnt verder in 2018 op:

4 maart (inleveren kopij 19 februari)

1 april (inleveren kopij 19 maart)

6 mei (inleveren kopij 23 april)

Wie zijn er jarig deze periode



06 januari	E. van Drie	Meentheweg 7a	8391 VA Noordwolde
08 januari	Jesse van der Wijk	Boijlerweg 4	8392 NH Boijl
12 januari	J.G. van der Wijk	Steggerdaweg 84	8395 PN Steggerda
16 januari	J. Jansen	Nieuwstraat 30	8391 CG Noordwolde
19 januari	M. v.d. Wijk-v.Pagee	Boijlerweg 4	8392 NH Boijl
19 januari	J. Ophof	Hoofdstraat O 44	8391 AW Noordwolde
23 januari	J.J. van Soolingen	Renbaanstraat 98	8391 BS Noordwolde
27 januari	H. Hilhorst	Boekelterweg 8	8392 TT Boijl
28 januari	N. Sikkema-Roersma	De Kwekerije 84	8391 LH Noordwolde
04 februari	N. Schelhaas	Oosterseveldweg 45	8388 MB Oosterstreek

**Allen van harte gefeliciteerd en
een gezegende dag toegewenst!**

Van de voorzitter

Het is alweer ruim 5 jaar geleden dat Willem Dekker op stoep stond met de vraag of ik ouderling wilde worden. Ik had nog zo gehoopt dat ze me niet zouden vragen. Immers als je niet gevraagd wordt hoef je geen keus te maken.

Willem kwam onder het eten en had een lekker visje meegenomen. Maar ja die vraag wat moest ik daarmee?

Zondags “gewoon” naar de kerk gaan dat is nog wel te doen en wat klusjes langs de zijlijn ook. Maar dit voelde anders.

Verantwoordelijkheid dragen en daarover verantwoording afleggen aan de gemeente maar bovenal ook aan God dat is andere koek, zo voelde ik dat.

Na 3 weken heb de beslissing genomen om het wel te gaan doen.

En nu 5,5 jaar later is het tijd om te stoppen als ouderling. Ik ben me zeer welbewust dat ik niet alles goed heb gedaan en ook te kort ben geschoten, wilt u mij dat vergeven.

Er is voor en achter de “schermen” heel wat gepasseerd maar ik heb ervaren dat ik het werk niet alleen heb hoeven doen. Dat geeft een rust en daardoor kunnen zaken ook worden losgelaten en in Gods hand gelegd worden. Daarom kan ik u van harte meegeven dat als u gevraagd wordt als ambtsdrager; **doe het!** En u zult ervaren dat u het werk niet alleen hoeft te doen.

We hebben nu 2 pastoraal werkers in de gemeente waar ik vertrouwen in heb dat ze ons bij de hand kunnen nemen.

Mijn wens is dat u meegaat en meedoet. Bezoek zo vaak als u kan de kerkdiensten dat is mijns inziens de basis van het kerkzijn. Als dat verslapt heeft dat invloed op heel het gemeentezijn. Het is daarom ook niet voor niets dat de bijbel ons oproept om de samenkomsten bij te wonen.

Ook Nimda Schelhaas stopt als (jeugd) ouderling.

Het was fijn om met hem samen te werken. Met veel inzet heeft hij zijn taak vervuld. Ik heb vooral je optimisme bewonderd. Nimda bedankt dat ik met jouw in de kerkenraad mocht zitten.

Nu Nimda ook stopt als ouderling komen er lege plekken in de kerkenraad dat betekent dat er voor de overgebleven leden meer werk te doen is. U voelt wel aan dat zij dat niet alleen kunnen, daarom zal er vanuit de kerkenraad steeds meer een beroep op de gemeente gedaan worden. Laat ze niet in de steek en help hen waar u kunt.

Beste mensen wees trouw, houd moed, vertrouw op God, bid en doe het goede.

Psalm 27:7

Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven
Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou,
Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven?
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw.
Wacht op den HEER, godvruchte schaar, houd moed:
Hij is getrouw, de bron van alle goed;
Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer;
Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den HEER.

Hartelijke groet,
Eric van Drie

NIEUWS VAN DE KERKENRAAD

Zaken uit de notulen van de kerkenraadsvergadering op donderdag 7 december 2017.

Opening

De voorzitter heet een ieder welkom en leest uit Psalm 119 vers 97-105 wat gaat over: hoe lief heb ik Uw wet. Vervolgens een stukje van Max Lucado uit One God, One Life, One Plan. Daarna zingen we met elkaar gezang 117 vers 1 en 7. Aansluitend vraagt de voorzitter in gebed een zegen over deze vergadering.

Presentielijst-Onderling delen

De presentielijst wordt getekend. Het dagelijks bestuur is geheel aanwezig. J.A. van der Wijk is namens de commissie van beheer aanwezig.

Vaststellen van de agenda

De agenda wordt onveranderd vastgesteld.

Commissie van Beheer

J.A. van der Wijk doet namens de commissie verslag. De overeenkomsten van de pastorale werkers worden besproken. Op de achterzijde van de Trefbode worden de namen genoemd van de kerkelijk werkers samen met het telefoonnummer en mailadres.

In 2018 wil de CvB weer de actie kerkbalans gaan houden. Dit zal gebeuren via de postbakjes en de planning is om dit 21 januari te verspreiden. De inleverdatum zal zijn voor 11 februari.

Vaststelling notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vergadering op 2 november worden vastgesteld zonder toevoegingen of wijzigingen.

Pastoraat

De koffieochtend van 6 december is goed bezocht. Ds Scholing en zijn vrouw waren ook aanwezig en hebben deze ochtend als positief ervaren.

Jeugd

Met het vertrek van N. Schelhaas als ouderling is de taak van jeugd-ouderling vacant geworden.

Diaconie

Er is antwoord gekomen van de penningmeester over de collecte tijdens bid- en dankdag. Er zijn tijdens de diensten twee collectes, de eerste voor diaconie en de tweede voor de kerk.

De gezamenlijke actie voor de kerstpakketten ten behoeve van de voedselbank wordt door de diaconie ondersteunt.

Actiepuntenlijst en ingekomen stukken

De alphacursus gaat in januari 2018 van start en wordt samen met Wolvega georganiseerd.

De avonden worden gehouden in de Rank en de eerste keer is op 23 januari.

Mocht de groep te groot worden in Wolvega dan wordt er ook een avond in Noordwolde gehouden.

Eredienst

Het concept preekrooster wordt besproken, er moeten nog een paar diensten worden ingevuld.

Het concept wordt aangenomen en de dank wordt dit keer direct uitgesproken aan L. Mulder.

De ambten van ouderlingen N. Schelhaas en E. van Drie worden besproken. Ze zitten nu beide anderhalf jaar langer in de kerkenraad. De nieuwe opzet, met het dagelijks bestuur loopt nu een halfjaar en draait naar behoren. In overleg gaan ze per 31 december afscheid nemen als ouderling. Besloten wordt om tijdens de dienst op 14 januari 2018 hier bij stil te staan.

Gemeenteavond

De enquêtes die op de gemeenteavond van 16 november zijn uitgedeeld komen weer ingevuld terug bij de scriba. Hij zal dit nog uitwerken en rapporteren wat hieruit naar voren komt.

vGKN

De uitnodiging voor de lezing van Selderhuis wordt in de Trefbode geplaatst. Opgave kan bij de scriba, tevens wordt het nog een keer via de afkondigingen bekend gemaakt.

Datum volgende vergadering

Voorgesteld wordt om 4 januari met het dagelijks bestuur te vergaderen.

Sluiting

L. Mulder sluit de avond af met gebed waarna de voorzitter ons allen wel thuis wenst.

Scriba, A. de Jong.

Van de diaconie

Hallo gemeente van Noordwolde.

Op zondag 21 januari is er een collecte voor de diaconie, deze collecte wordt een doel collecte.

Er is een aanvraag voor een financiële bijdrage binnengekomen voor een gezin met nood.

Deze collecte willen wij van harte bij u aanbevelen.

We hopen op uw gift.

Namens de diaconie alvast bedankt,

P.Dekker

Beste gemeenteleden,

Per 1 november zijn dominee H. Scholing en de heer S. van der Kooij aangesteld als kerkelijk werkers binnen onze gemeente. Beiden zijn momenteel druk bezig om de taken vorm te geven.

Op de achterzijde van de Trefbode vind u alleen de mailadressen en telefoonnummers van ds Scholing en dhr van der Kooij. De aanvullende gegevens staan hieronder:

De contactgegevens van Ds. Scholing zijn:

Ds. H. Scholing
[Valkenstede 31](#)
[7905 BP Hoogeveen](#)
ds.scholing@kpnmail.nl
Tel 0528-340550

De contactgegevens van de heer van der Kooij zijn:

S. van der Kooij
[Bottemaheerd 20](#)
[9737 NE Groningen](#)
famvanderkooij@gmail.com
Tel 050-2000105

Namens de kerkenraad,
A. de Jong, scriba

Van Hart tot Hart

Gij maakt mij het pad des levens bekend; overvloed van vreugde is bij uw aangezicht, lieflijkheid is in uw rechterhand, voor eeuwig (Ps. 16: 11)

Het nieuwe jaar is net begonnen, maar als we de krant lezen of de televisie aanzetten, ziet de toekomst er niet altijd rooskleurig uit; ouders die nog kleine kinderen (of kleinkinderen) hebben, zullen zich vaak afvragen hoe de wereld er uit zal zien als zij groot zijn.

Toch kun je als christen het nieuwe jaar vol vertrouwen tegemoet gaan. Want je hebt immers een zorgende God, die de bron is van alles wat je hebt.

De mensen die je lief hebt, het brood in je broodtrommel, de kleren in je kast, alles heb je van God gekregen.

En die zorgende belooft dat Hij dit nieuwe jaar overal met je mee zal gaan. Meer nog, Hij zal zelfs voor je uit lopen en je door alle moeilijke dagen heen dragen.

Met zo'n God hoef je niet bang voor de toekomst te zijn.

Want wat er ook gaat gebeuren, God is er altijd. Hij zal je leren hoe je moet leven. Bij hem is blijdschap in overvloed.

Daarom kun je ook blij zijn en jubelen over het nieuwe jaar dat voor de deur staat.

(een stukje uit Dagboek voor de vrouw)

Hierbij wil ik een ieder een gezegend en gezond nieuw jaar wensen.

Hartelijke groeten,
Adri Hilhorst.

Collecte opbrengst van november 2017

1 nov.	Diaconie	€ 123,35	
5 nov.	St. Missao Horeb	€ 106,25	Kerk € 57,10
12 nov.	Diaconie	€ 170,55	Kerk € 41,60
19 nov.	Chr. voor. Israel	€ 96,60	Kerk € 71,60
26 nov.	Noordwolde Zingt	€ 73,70	Kerk € 58,75

Zou u eraan willen denken om uw VVB. van 2017 nog te betalen als u dat nog niet hebt gedaan?

Ook extra éénmalige giften worden van harte aanbevolen.

Hartelijk dank voor de giften die u als gemeente het afgelopen jaar aan onze doelen in het collecterooster heeft gegeven!

Barbara Mulder, penningmeester.

Actie Kerkbalans

Zoals iedereen weet zijn er op dit moment twee mensen werkzaam in onze gemeente voor het pastoraat en voor de gemeente-opbouw. Door de kosten die dit met zich meebrengt, kunnen we de begroting voor dit jaar niet rond krijgen. Daarom willen we dit voorjaar weer de Actie Kerkbalans opstarten, in de hoop het tekort op te kunnen vangen.

Iedereen ouder dan 18 jaar ontvangt op 21 januari informatie over de actie in zijn of haar postvakje.

Graag zouden we willen vragen het ingevulde formulier van de actie binnen twee weken weer in te leveren.

Met vriendelijke groet,

De commissie van beheer, J.A. van der Wijk.



Nieuws van de vGKN

Betreft: uitnodiging toerustingsavond ‘Ambt en kerkenraad: toen en nu’

Geachte broeders en zusters,

Tijdens de laatste synodebijeenkomst is gesproken over verschillende manieren waarop het ambtelijk werk in de gemeente kan worden vormgegeven. Tijdens dit gesprek kwamen veel vragen boven, zoals: hoe kan de kerkenraad nog op een goede manier functioneren, terwijl we steeds meer de tendens zien dat mensen huiverig zijn zich voor langere tijd te binden en inzet voor de kerk niet vanzelfsprekend is? Hoe ziet een kerkenraad er in de toekomst uit? Welke gevolgen heeft het om de kerkenraad op een andere manier te organiseren, bijvoorbeeld als een kleine stuurgroep met daar omheen een grotere kring van ambtsdragers die minder vaak vergaderen?

Aangezien er tijdens een synodevergadering maar enkele afgevaardigden van de kerken aanwezig zijn, leek het het moderamen van de vGKN beter om een aparte avond over dit onderwerp te organiseren. Zo kunnen niet alleen alle ambtsdragers, maar alle belangstellende gemeenteleden meedenken en toegerust worden over dit onderwerp, dat ons allen aangaat.

De opzet van de avond is als volgt: eerst wordt er een inleiding gehouden waarin wordt ingegaan op ontstaan en doel van huisbezoek en kerkenraadsvergaderingen. Vervolgens denken we na over de invulling ervan in onze tijd. Daarna is er ruimte voor vragen en gesprek.

De avond is gepland op D.V. 15 februari 2018 in het kerkgebouw van Harkema, Warmoltsstrjitte 61.

Inloop vanaf 19.45 uur, opening 20.00 uur.

Prof. dr. H.J. Selderhuis uit Hasselt is bereid gevonden om deze avond voor ons te spreken.

Graag willen we benadrukken dat deze avond voor alle gemeenteleden bedoeld is, zowel ambtsdragers als gemeenteleden.

Professor Selderhuis is een bijzonder boeiende spreker met veel kennis van zaken: hij weet de dingen heel helder (beslist niet ingewikkeld!) en met veel humor te verwoorden.

Kortom: wilt u een plezierige, verrijkende avond meemaken, wilt u iemand horen spreken die u veel kan vertellen over allerlei zaken die wij zo gewend zijn in de kerk - maar waarom eigenlijk? - en wilt u meedenken over de toekomst van het ambtelijk werk in de kerk, komt dan allen!

In verband met de voorbereiding voor deze avond horen wij graag hoeveel gemeenteleden op deze vergadering aanwezig willen zijn.

Aanmelding kan t/m 2 februari bij de scriba.

Wij hopen op een grote opkomst en een inspirerende bijeenkomst, tot eer van de Heer van onze Kerk en tot opbouw van onze kerken en ons persoonlijk geloof.

Mede namens het moderamen van de vGKN

A. de Jong, scriba

Doelcollecte St. Mensenkinderen

Als gemeente in Noordwolde collecteren we regelmatig voor St. Mensenkinderen.

In 2017 hebben we gecollecteerd voor het aanleggen en aansluiten van gasleidingen voor 5 arme gezinnen in Armenië. Er komt in de loop van het voorjaar een verslag van dit project ter inzage.

Voor 2018 hebben we een bijenproject. Het ontwikkelen van bijenteelt voor arme gezinnen.

Onderstaand informatie over het project.

In de regio Tavus marz, in Armenië, liggen veel dorpen met schrijnende armoede. Vooral werk en vast inkomen zijn hier de grootste problemen. In Khachardzan wonen 106 gezinnen, waarvan 40% straatarm is. Het zijn vluchtelingen die als gevolg van het grensconflict tussen Armenië en Azerbeidzjan in 1998 hier naartoe zijn gekomen. In Aghevnavanq is het niet veel anders. Daar wonen 98 vluchtelingengezinnen.

De mensen in deze dorpen willen graag bijen gaan houden, maar ze weten niet hoe ze dat moeten doen. De voorwaarden in de omgeving zijn gunstig voor bijenteelt, veel bossen en velden met bloemen. De mensen in deze twee dorpen willen graag bijen gaan houden en daar een inkomen uithalen. Maar ze hebben niet alleen geen geld, maar ook niet de benodigde kennis en praktijkervaring om zich met bijenteelt te gaan bezighouden.

Er is een imker bereid gevonden om de mensen te leren hoe ze bijen moeten houden. Ieder dorp krijgt niet alleen 20 bijenkasten, maar ook beschermende kleding, rookpijpen, een machine waarmee de honing uit de raten wordt geslingerd en suiker om mee te beginnen.

Een jaar nadat ze begonnen zijn en honing hebben kunnen oogsten, moeten ze gaan uitbreiden naar het dubbele aantal bijenkasten, zodat er dan weer bijen naar een ander dorp gegeven worden. Zodoende kunnen de dorpsbewoners niet alleen zelf een inkomen eruit halen, maar ook weer arme burens en familie helpen.

Barbara Mulder.

Gelukkig 2018!

Maar soms ben je op zoek naar echt geluk. Iets wat niet te vinden is in spullen, bezittingen of succes.

Jezus zegt: “Het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben”.

Wil je hier meer over weten?

Doe dan mee met de Alpha cursus in Noordwolde/Wolvega.

Startavond: Dinsdag 23 januari 2018 aanvang 18.30
Samen eten en meer leren over het Christelijk geloof.

Meer informatie:

www.alphacursus.nl

Annie Dijkstra:

dijkstra68@kpnmail.com

0561 499336

Nimda Schelhaas:

snelhaas@kpnplanet.nl

0561 431138



Noordwolde zingt met Maud en Anneke

Op 28 januari om 19.00 uur is de eerste Noordwolde zingt met avond.

Deze avond is een hele bijzondere avond voor de familie de Vries. Anneke zal met kleindochter Maud een aantal liederen voor ons zingen en Johannes speelt deze avond op het orgel. Daarom heen worden een aantal mooie en bekende andere liederen gezongen.

Om alvast vooruit te blikken:

op 25 februari komt het trio "Stil" uit Vollenhove.

Dit zijn drie dames die zingend getuigen van Jezus.

Luit Mulder

Kerststukjes maken

Donderdagavond 14 december hebben we weer mooie kerststukjes gemaakt.

Dit was georganiseerd door Klazien en Trijntje.

Bij binnenkomst in de kantine bij de familie van Drie kregen we eerst lekkere hete chocolademelk en heerlijke cake.

Toen kon een ieder zijn creativiteit kwijt in het maken van kerststukjes.

Dit alles onder vele kwebbelende monden.

Conclusie hele gezellige avond.

Dank jullie wel Klazien en Trijntje.

vr.gr. Seppie.

Kerstman of Jezus?

Ik las ergens onderstaande brief. Graag wil ik hem jou/u laten lezen. Het kost een paar minuten, maar het is zeker de moeite waard!

Beste broer of zus,

Zoals je wel weet is mijn verjaardag weer herdacht. Elk jaar is er een viering ter ere van mij. En ik denk dat dat dit jaar ook wel weer zo zal zijn geweest. In die tijd zijn veel mensen druk met het kopen van cadeaus, op de radio hoor je allerlei berichten, op de tv zie je reclames en overal in de wereld praat iedereen over dat mijn verjaardag. Het is echt erg mooi om te weten dat tenminste één keer per jaar zoveel mensen aan mij denken. Zoals je weet begon de viering van mijn verjaardag lang geleden. In het begin leken de mensen te begrijpen en waren ze dankbaar voor alles dat ik voor hen gedaan had. Maar tegenwoordig lijkt het of niemand nog de reden van het feest weet.

Ik weet nog dat een jaar eerder een groot feestmaal werd georganiseerd ter ere van mij.

De tafel was gedekt, vol met heerlijke gerechten, toetjes, fruit, noten, chocola en wijn.

De versieringen waren super de luxe en er waren veel, heel veel ingepakte cadeautjes.

Maar weet je, ik was niet uitgenodigd. Ik was de eregast, maar niemand dacht eraan om mij een uitnodiging te sturen. Het feest was voor mij, maar toen de grote dag kwam, werd ik buiten gelaten. Ze deden de deur voor m'n neus dicht... en ik wilde nog wel bij hen zijn en de tafel delen. Eigenlijk was ik helemaal niet verbaasd, want de afgelopen jaren deed iedereen de deur voor mij dicht.

Toen bleek dat ik toch niet uitgenodigd was, besloot ik stilletjes bij het feest naar binnen te gaan. Zonder een geluid te maken, onopvallend. Ik ging naar binnen en bleef in een hoekje staan toekijken.

Ze waren allemaal aan het drinken. Sommigen waren dronken en vertelden moppen en lachten over alles. Ze hadden een geweldige tijd. Op een gegeven moment kwam er ook nog een grote dikke man binnen in rode kleren met een grote witte baard.

Hij riep aldoor 'Ho! Ho! Ho!' en het leek wel of hij dronken was. Hij zat op de bank en alle kinderen renden naar hem toe en riepen: "Kerstman, Kerstman". Alsof het feest ter ere van hem was!

Om 12 uur 's nachts omhelsden de mensen elkaar. Ik stak mijn armen uit voor iemand om mij te omhelzen...maar niemand omhelsde mij. Plotseling gingen ze cadeautjes uitdelen. Ze openden ze een voor een vol verwachting. Toen ze allemaal geopend waren keek ik of er misschien eentje voor mij bij zat... Niet dus.

Hoe zou jij je voelen als op jouw verjaardag iedereen cadeautjes aan elkaar geeft, behalve aan jou? Ik begreep toen dat mijn aanwezigheid op het feest niet op prijs werd gesteld en verliet de zaal stilletjes. En ieder jaar wordt het erger. Mensen staan alleen stil bij eten en drinken, cadeautjes, feestjes en niemand staat stil bij mij.

Weet je wat ik mooi zou vinden? Als bij een volgend Kerstfeest jij het toestaat dat ik in jouw leven kom. Ik zou het mooi vinden als jij het feit erkent dat bijna 2000 jaar geleden ik naar deze wereld kwam om mijn leven te geven voor jou. Aan het kruis. Om jou te redden. Vandaag wil ik alleen maar dat jij dit echt gelooft, met je hart.

Ik wil nog iets met je delen: Omdat niemand mij uitgenodigd heeft voor een feest, ga ik mijn eigen viering geven. Een groots feest dat niemand zich echt kan voorstellen. Een spectaculaire party. Ik ben nog bezig om de laatste dingen te regelen. Maar ik ga nu al uitnodigingen rond sturen en er is ook een uitnodiging voor jou. Je plaats is gereserveerd!

Maar ik wil weten of je er ook zelf graag bij wilt zijn. Daarom wil ik graag een bevestiging van jou ontvangen. Je naam wordt dan met gouden letters in het gastenboek geschreven. Alleen dan zal je het feest echt mee mogen vieren. De gasten die de uitnodiging niet aannemen, zullen buiten blijven. Maak jezelf dus klaar, zodat wanneer alles gereed is, jij er bij zult zijn!

Tot gauw!

Liefs, Jezus.

Johannes de Vries.

In de stilte van het wachten
waar haast en tijd verstomt
groeit geloof uit tot verwachten
naar de vrede die nog komt.

In de stilte van geloven
waar de twijfel is verstomd
bloeit de hoop uit tot verwachten
naar het leven dat nog komt.

In de stilte van het hopen
waar de toekomst ogen heeft
mogen wij in liefde wachten
op de komst van Hem, die leeft.

Zo vloeien hoop, geloof en liefde samen
in het wachten op de Heer
sterk in stil vertrouwen,
wetend, eenmaal komt Hij weer.

(gedicht van Rieteke Hoogendoorn)

Eric van Drie

Nieuwjaar

Al, wat hij onderneemt, gelukt.

Ps.1:3d

We hebben elkaar weer een goed nieuw jaar toegewenst.

In het noorden van het land was het vanouds: veel heil en zegen!

Als je niet “christelijk” wilde klinken, zei je: gelukkig nieuwjaar!

Toch begint ook de eerste psalm ermee: welzalig. Gewoner vertaald: gelukkig. Het klinkt zo makkelijk: gelukkig nieuwjaar.

Maar kun je er ook wat aan doen?

Jazeker, zegt de psalm. Weet in welke kringen je je beweegt. Weet waar je blijft stilstaan. Weet waarin je opgaat. Een verlokkeende keuze is: de weg der goddelozen. De weg van zondaren. De kring van spotters. Zij lachen om mensen die met God rekenen.

Achterlijke lui. Niet van deze tijd.

Psalm 1 echter getuigt voluit van het tegendeel: al wat zij onderneemen gelukt!

Want de Here kent hun weg. Hij gaat met u mee, al de dagen.

Ook de moeilijkste dagen.

Dat is een veilige, troostrijke wetenschap voor dit nieuwe jaar.

Heil en Zegen

Van geslacht op geslacht
werd het heil
van God verwacht,
Zijn zegen
doorgegeven.

Moge Hij u
ook nu
vervullen
met zijn vrede

(Coby Poelman).



**Wordt het meer dan praten?
Blijf er niet mee zitten**

De kerk hoort een veilige plaats te zijn. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook in de kerk, binnen kerkelijke relaties, komt misbruik voor.

Het Meldpunt is er in de eerste plaats voor slachtoffers van misbruik. Je kunt hier terecht als je informatie, ondersteuning, of advies nodig hebt.

Heb jij problemen of vragen rond seksueel misbruik in kerkelijke relaties? Neem contact met ons op, ook als je liever anoniem blijft.

Kijk op www.meldpuntmisbruik.nl
Mail naar info@meldpuntmisbruik.nl
Bel naar 06 810 801 17 (ma-vrij 9.00 – 17.00)



Kerk en Samenleving, radioprogramma

Elke zondagavond op Radio Weststellingwerf Centraal

Zendfrequenties: Wolvega e.o. 105.0 Mhz.

Noordwolde e.o. 107.4 Mhz.

Kabel 104.1 Mhz.

19.00 – 20.00 uur Uitzending van de radio kerkdienst

20.00 – 21.00 uur “In de Korenschuur” (muziekprogramma)

Opname gebeurt in de ochtenddienst op dezelfde dag.

Herhaling op elke donderdagavond vanaf 20.00 uur.

Kerkgebouw Dwarsvaartweg 1, 8391 MH Noordwolde
Website: www.kerknoordwolde.nl
Telefoon: 0561 - 431812

Voorzitter E. van Drie, Meentweg 7a
Kerkenraad 8391 VA Noordwolde, tel. 0561-432140

Vice Y.P. Dekker, Molenstraat 8
Voorzitter 8391 AJ Noordwolde, tel. 0561-430551

Secretaris A. de Jong, IJsbanaanweg 46
Kerkenraad 8391 HZ Noordwolde, tel. 0561-433726
e-mail: scriba.kerknoordwolde@gmail.com
postadres: Dwarsvaartweg 1, 8391 MH Noordwolde

Pastoraalwerkers ds H. Scholing, tel. 0528-340550
ds.scholing@kpnmail.nl
dhr. S. van der Kooij, tel 050-2000105
famvanderkooi@gmail.com

Coördinatie A. Postma , Norgerweg 82
kosters 8433 LR Haulerwijk , tel. 0516-795100

Voorzitter J.A. van der Wijk, Boijlerweg 4
Commissie Van Beheer 8392 NH Boijl, tel. 0561-431971
Secretaresse M. van Soolingen– de With
e-mail: cvbkerknoordwolde@outlook.com

Penningmeester B. Mulder-Massier, IJkenweg 6
8394 TA De Hoeve, tel 0561-431182; e-mail:
penningmeester.kerknoordwolde@gmail.com
Bank: Rabobank Noordwolde
IBAN nr: NL93 RABO 0310 2126 26
tnv Geref. Kerk, Noordwolde
(overmaking specificeren)
RSIN nr: 8022 21 932

Redactie Tj. Borger-Folkertsma, Boschoordweg 26
Trefbode 8392 MP Boijl, tel. 0561-421166
E-mailkopij trefbode@gmail.com