

De Trefbode



*Maandblad van de
voortgezette Gereformeerde Kerk
Noordwolde en omgeving*

Maand December 2017

KERKDIENSTEN KOMENDE PERIODE

10 december 9.30 uur: ds Bloemendal, Frieschepalen
19.00 uur: dhr van der Kooi, Groningen
1^e collecte: Noordwolde Zingt
ouderling: N. Schelhaas
diaken: A. Hilhorst
koster: A. Hilhorst
verwelkomer: M. van Soolingen

17 december 9.30 uur: dhr. Lowijs, Noordseschut
19.00 uur: Noordwolde Zingt met
 gelegenheidskoor, Wolvega
1^e collecte: Open Doors
ouderling: E. Klop
diaken: L. Mulder
koster: H. Bouknegt
verwelkomer: H. Bouknegt

24 december 9.30 uur: ds van Harten-Tip, Smilde
19.00 uur: geen dienst
1^e collecte: Jongeren
ouderling: L. Nieuwland
diaken: R. Borger
koster: A. Postma
verwelkomer: E. Klop

25 december 9.30 uur: ds Pastoor, Steenwijk
Kerst 1^e collecte: Missão Horeb Brazilië
ouderling: E. van Drie
diaken: N. Schelhaas
koster: A. Hilhorst
verwelkomer: P/J Dekker

31 december 9.30 uur: mevr Baron, Bakkeveen
 19.00 uur: dhr van Dijke, Buitenpost
1e collecte: Bouw en Onderhoud
ouderling: L. Mulder.
 diaken: P. Dekker
 koster: H. Bouknegt
verwelkomer: H. Bouknegt

7 januari **11.00 uur:** ds Hulshof, Jubbega
 19.00 uur: geen dienst
1^e collecte:
ouderling: A. de Jong
 diaken:
 koster:
verwelkomer: M. van Soolingen

De 2^e collecte is altijd bestemd voor de Kerk

Iedere zondagmorgen is er kindernevendienst voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

De diensten zijn te beluisteren via

www.kerkdienstgemist.nl -kerk Noordwolde.

De liturgie is te vinden in de power point presentatie op www.kerknoordwolde.nl - diensten (ppt)

Agenda

- 03 december : Koffiedrinken na de ochtenddienst
04 december : 20.00 uur Gebedsgroep
06 december : 10.00 uur Koffie ochtend in het Trefpunt
12 december : 19.00-20.00 uur Catechesatie Jongeren
12 december : 20.00-21.00 uur Catechesatie Volwassenen
13 december : 20.00 uur Gemeente Groei Groep in de kerk
18 december : 20.00 uur Gebedsgroep

07 januari : Nieuwjaarsreceptie na de ochtenddienst

19.30 uur Zanggroep United in Christ oefent wekelijks op donderdagavond, uitgezonderd die waarop de kerkenraad vergadert.

Kopij Trefbode inleveren vóór 23 december bij:

Tjoukje Borger, Boschoordweg 26, 8392 MP Boijl

Of via E-mail: **trefbode@gmail.com**

Het volgende nummer van de Trefbode verschijnt op 7 januari

De Trefbode verschijnt verder in 2018 op:

4 februari (inleveren kopij 22 januari)

4 maart (inleveren kopij 19 februari)

1 april (inleveren kopij 19 maart)

Wie zijn er jarig deze periode



| | | | |
|--------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| 04 dec | A. Hulst-Prak | De Kwekerije 82 | 8391 LJ Noordwolde |
| 06 dec | C. Smit-Veldhuizen | Renbaanstraat 45 | 8391 BM Noordwolde |
| 17 dec | Jorne Dassen | Doldersumsestraat 20 | 8392 MR Boijl |
| 18 dec | Tj. Borger-Folkertsma | Boschoordweg 26 | 8392 MP Boijl |
| 23 dec | A.H. Mulder | Pepergaweg 73 | 8395 PB Steggerda |
| 28 dec | Nienke Tine IJspeert | Bovenstreek 12 | 8391 HN Noordwolde |
| 06 jan | E. van Drie | Meentheweg 7a | 8391 VA Noordwolde |

**Allen van harte gefeliciteerd en
een gezegende dag toegewenst!**

VAN DE VOORZITTER

Wat betekent kerst voor U?

Kerst betekent de komst van Christus. Hij was de langverwachte Messias en redder. De diepste betekenis van Kerst is dat God zelf de moeite nam om als mens naar deze aarde te komen. God koos deze manier om de mensheid te redden van zonde en onrechtvaardigheid. Wanneer we naar het leven van Jezus kijken zien we dit ook juist terug. Jezus treedt in woorden en daden op tegen de onrechtvaardigheid die er in de samenleving aanwezig is. Daarnaast keek Hij juist wel om naar mensen aan de rand van de samenleving. De ultieme manier waarop Hij de overwinning op zonde en onrechtvaardigheid haalde was zijn dood aan het kruis. Kerst is het feest van het Licht. Jezus noemde zichzelf het Licht van de Wereld. In een vaak zo donkere wereld brengt Hij licht.

Vreemd verhaal?

Als je er goed over nadenkt is het een vreemd verhaal. Welke God komt nou als mens naar de aarde en kiest ervoor om te sterven aan een kruis? Mijn God, de God van het christendom deed het. Weet je wat Hij nog meer deed? Hij stond na drie dagen op uit de dood. Voor veel mensen is dit dwaasheid. God heeft hiermee wel een bedoeling: om ons te tonen hoeveel Hij om ons geeft! Hoewel we soms dingen niet altijd even goed begrijpen, laat hij ons niet los. Als je met Hem gaat leven zal je dat merken. Hij zal dan steeds meer een realiteit in je leven worden en Jezus zelf neemt je leven dan bij de hand. Hij helpt je langzaam de dingen van het leven te begrijpen. En het mooiste van alles: Hij leert jouw steeds beter begrijpen hoeveel Hij om je geeft. Of dat dwaas is maakt dan eigenlijk niet zo veel meer uit.

Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen. Davids troon en rijk zijn erop gebouwd, ze staan vast, in recht en gerechtigheid, van nu tot in eeuwigheid.

[Jesaja 9:5-6](#)

Gezegende kerstdagen toegewenst,

Eric van Drie



NIEUWS VAN DE KERKENRAAD

Zaken uit de notulen van de kerkenraadsvergadering op donderdag 2 november 2017.

Opening

De voorzitter heet een ieder welkom en leest uit Lucas 17 vanaf vers 11 wat gaat over de 10 melaatsen. Vervolgens een stukje van Luther over dankbaarheid. Daarna zingen we met elkaar psalm 150. Aansluitend vraagt de voorzitter in gebed een zegen over deze vergadering.

Presentielijst-Onderling delen

De presentielijst wordt getekend. Het dagelijks bestuur is geheel aanwezig. L. Nieuwland is van de ouderlingen aanwezig. Onderling wordt er weer het nodige gedeeld, bijzondere dingen komen vaak aan de orde. Mooi om dit iedere keer weer even te doen.

Vaststellen van de agenda

De agenda wordt onveranderd vastgesteld.

Pastoraat

Er worden een aantal pastorale zaken besproken en daar waar nodig wordt er actie ondernomen.

Het voorstel wordt gedaan om de bloemengroet ook aan iemand anders te geven die het verdient of waardeert terwijl deze niet lid is van de gemeente. Dit voorstel wordt aangenomen.

Vaststelling notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vergadering op 28 september worden vastgesteld zonder toevoegingen of wijzigingen.

Commissie van Beheer

De overeenkomsten voor de voorgangers die gaan werken in Noordwolde worden in orde gemaakt en zodra deze klaar zijn kunnen ze worden ondertekend.

Jeugd

De jeugddienst van afgelopen zondag is nog niet geëvalueerd. De avond was simpel opgezet en laagdrempelig. De voorgangers hadden veel mensen meegenomen en er was veel jeugd uit de omgeving.

Diaconie

De diaconie is bij elkaar geweest. Er is gesproken over de kerstpakketten voor de mensen die gebruik maken van de voedselbank. We stellen voor om de diaconie collecte van 12 november tijdens de avondmaalsviering hiervoor te reserveren. Het concept collecterooster voor 2018 is af. Deze wordt besproken en de scriba zal de bevindingen doorgeven aan de penningmeester.

Eredienst

Censura Morem wordt gehouden en niemand heeft bezwaar om met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren. Op zondag 26 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Op 31 december 2016 is zuster Kok overleden. Scriba zal dit doorgeven aan dominee Huitema.

Gemeenteavond

Er zijn geen reacties binnengekomen op de gemeenteavond van 19 oktober. De belangstelling was groot en we zijn blij en dankbaar dat de gemeente unaniem het voorstel heeft overgenomen. De agenda van de gemeenteavond op 16 november wordt besproken. Scriba zal hier de nodige voorbereidingen voor nemen.

vGKN

De besluitenlijst wordt doorgenomen. Op diverse punten onderneemt scriba actie en zal informatie geven op de vragen. De volgende synodevergadering wordt op zaterdag 14 april 2018 in Noordwolde gehouden.

Gezamenlijk Moderamen

Er is dit jaar geen kerstzangdienst in de kerken. Mede door de activiteit van buitengewoon kerst in Noordwolde.

Er is op 17 december wel een Noordwolde Zingt (met een koor uit Wolvega) en het voorstel wordt gedaan om deze dienst in te vullen als kerst sing-in.

Rondvraag en mededelingen

Er zijn geen vragen of mededelingen meer.

Datum volgende vergadering

Wordt vastgesteld op 7 december.

17. Sluiting

E. van Drie sluit de avond af met gebed en wenst ons allen wel thuis.

A. de Jong, scriba

Noordwolde Zingt met Het gelegenheidskoor Wolvega

De zangavond op 17 december, om 19.00 uur, wordt mede ingevuld door het gelegenheidskoor uit Wolvega.

Dit koor staat onder leiding van Margje Dijkstra.

Ze zijn al enkele malen vaker in Noordwolde geweest. Dit koor heeft niet een vaste samenstelling en ook geen vast repetitieschema.

Ze komen voor een bijzondere gelegenheid samen, oefenen de liederen voor een optreden en na het optreden gaat ieder zijn of haar eigen (zang) weg weer. Met het oog op kerst verzorgt het koor een aantal optredens waarvan één dus in Noordwolde. Verder gaan we natuurlijk zelf ook onze lof en eer aan de Heer toezingen.

Johannes de Vries zal de begeleiding op het kerkorgel verzorgen.

Luit Mulder

Van Hart tot Hart

Dankbaarheid

Op vakantie in Israël kreeg ik een boekje aangereikt met de titel Stop Crying. (Stop met huilen).

In de korte beschrijving staat, dat het je met Gods hulp, wil laten begrijpen wat de uiteindelijke verlossing behelst. Omdat dit boekje is geschreven door een Rabbi die het Joodse geloof aanhangt, was ik wel een beetje vooringenomen en las het met een gezond wantrouwen. Immers als Christen weet je dat de totale verlossing, alleen genade is en alleen mogelijk door het geloof in Jezus Christus als onze verlosser.

Desondanks vond ik er voldoende in staan om dat, in deze “van Hart tot Hart” met u te willen delen.

Het is in het Engels geschreven en ik heb het vertaald.

Het verhaalt van de uittocht uit Egypte en alle wonderen die daarbij gebeurden. Nooit eerder waren zulke wonderen gezien of gehoord. Toch kwam het volk Israël steeds weer in opstand en begon te klagen, te huilen en Mozes te beschuldigen. Daaruit kunnen we leren dat , ook al ben je getuige van de grootste wonderen, dit niet genoeg is om jou als persoon te veranderen.

Alles begint bij God en het bedanken van hem voor alles wat Hij voor je deed.

Wanneer je iets nodig hebt, benoem de gunsten die de Here je deed en bedank hem daarvoor. Vertel hem dat hij je al zoveel heeft gegeven en dat je alles uit zijn hand mocht ontvangen, en vertel hem, dat je ook deze gunst nodig hebt. Alles begint bij dankbaarheid.

Wanneer je met aandacht de hele Torah (oude testament) leest dan wordt je duidelijk dat het begin van alle zonden ondankbaarheid is. De route van alle foute karaktereigenschappen is ondankbaarheid. Verdriet, depressie, wanhoop, huilen, de hele familie van depressieve gevoelens zijn allemaal het resultaat van ondankbaarheid. Als een mens ziet wat God allemaal voor hem of haar gedaan heeft zal die mens nooit in zijn leven meer verdrietig zijn.

De rabbi vertelt dat verdriet per definitie betekent dat die mens kwaad is op God. Het is alsof hij zegt “Waarom doet U niet wat ik wil? Wat een brutaal mens. Waarom ben je zo ondankbaar en zie je niet al de gunsten die God je verleende tot nu toe? Is God niet goed genoeg voor jou? Een mens moet zich realiseren wat God allemaal voor hem doet en zich losmaken van zijn egoïsme en eigenwaan. Dat is de enige manier, om los te komen van de eigen foute karaktereigenschappen en ondankbaarheid.

Neem eens het huwelijksleven.

Wanneer elke partner dankbaar zou zijn naar zijn of haar huwelijks-partner en alleen dank je zou zeggen steeds opnieuw, dan hebben deze koppels een gezegend huwelijk.

Ook in de opvoeding van onze kinderen moet dankbaarheid en met name de dankbaarheid naar onze schepper het belangrijkste zijn. Dit is de beste route op de weg naar volwassenheid en een succesvol leven.

Tot zover het stukje uit Stop Crying.

Bovenstaande lijkt misschien vergezocht, tot we de toespraak van Mozes lezen in Deuteronomium waarin hij de zegen belooft wanneer ze naar God luisteren en alle verschrikkingen wanneer ze dit niet doen. Bijzonder om te zien dat er ook voor het dagelijks leven veel raakvlakken zijn met het joodse geloof.

Wat er door bovenstaand artikel bij mij naar boven kwam was; “Wonderen zien is geen garantie voor geloof” en “Ben ik wel dankbaar genoeg voor alles wat hij mij gaf” en “Stel ik God niet aansprakelijk voor vervelende dingen die mij overkomen?”

Natuurlijk is het niet zo dat emoties niet goed zijn. Wij zijn geschapen met onze emoties.

Ook Jezus kende emoties. Jezus weende bij de dode Lazarus, was boos om de wisselaars in de tempel en enorm angstig in de hof van Gethsémané. Ik ben er wel van overtuigd dat dankbaarheid naar God toe, het begin is van genezing voor onze ziel. Ik wens u en mij de hulp van de Heilige Geest toe bij het in praktijk brengen van dankbaarheid naar onze schepper .

U alleen U loven wij.

Ed Klop

Collecte opbrengst van oktober 2017

| | | | |
|---------|--------------------|----------|---------------|
| 1 okt. | Studie voor Israel | € 169,65 | Kerk € 90,75 |
| 8 okt. | St. Missao Horeb | € 152,00 | Kerk € 63,20 |
| 15 okt. | 3xM | € 90,10 | Kerk € 46,55 |
| 22 okt. | Ark Mission | € 180,00 | Kerk € 181,10 |
| 29 okt. | Jongeren | € 286,56 | Kerk € 58,30 |

Barbara Mulder, penningmeester

Doedag

Op 14 oktober hebben we weer een doedag gehad. U heeft het vast wel gemerkt. De hal ziet er weer fris en mooi uit. Er is hard gewerkt. Zo is er gezaagd, geboord, geschuurd, afgeplakt, gesaust, geverfd, enz. Verder zijn er lampjes van de kroonluchters vervangen en is de buitenlamp gerepareerd. Ondertussen werden we voorzien van koffie en taart. (door Martha gebracht) En ook Nienke kwam nog vrolijk binnenlopen met een zak snoep om uit te delen. Je voelt op zo'n dag dat je bij elkaar hoort en dat ieder zijn/haar steentje bij mag dragen. Het sauzen van de muren viel qua tijd wat tegen en in de week er na zijn er nog verschillende mensen geweest om het af te maken. Daarna is alles opgeruimd en weer ingericht. Omdat de muren nog niet helemaal dekkend zijn willen we dit later nog een keer opnieuw doen. We willen dan ook de keuken daar nog bij betrekken, maar dat komt volgend jaar. Ondertussen wordt er nu nog aan een nieuw prikbord gewerkt.

Via deze weg willen we iedereen heel hartelijk bedanken die aan deze dag heeft meegewerkt! We zijn dankbaar dat we dit zo samen mochten doen.

Namens de Commissie van Beheer,
Marrie

Uitnodiging koffieochtend

Op woensdag 6 december is er een koffieochtend in het Trefpunt.
Het begint om 10 uur en het duurt tot half 12.
Ds. Scholing zal er ook bij zijn.

Als je opgehaald wilt worden, bel dan naar Hilde 431693 of
Leonora 431273
Tot dan!

Leonora Nieuwland

Lieve broeders en zusters,

Het weer is somber, de bladeren vallen. 's Avonds is het weer vroeg donker. We zoeken de gezelligheid weer in huis.

Een bloem-plantenstukje draagt bij aan de gezelligheid in huis.

Vanaf 23 november staan deze weer in de kerk.

Ze worden steeds afgewisseld voor nieuwe stukjes zodat er wat variatie is. Het geld kan in de pot van de kaartverkoop.

Ook zijn er bij mij thuis bloem-plantenstukjes en tuinplanten te koop.

9 december staan Marry en ik in het Vlechtwerk (buurthuis) op de boeken/kerstmarkt met kerstpullen, kerststukjes e.a. om 14 uur tot 17 uur.

Alle inkomsten van bovengenoemd gaan in de pot voor de kinderen in het kinderkuis 'Horeb' in Brazilië. Het opgehaalde geld van 2017 wordt in januari overgemaakt naar Missão Horeb, Brazilië.

Daarna begint weer een nieuw jaar met de verkoop van bomen, struiken, planten, plantenstukjes en de nieuwe oogst met fruit en groente, aan de [Schapendrift 15](#) in Noordwolde.

Voor informatie of een afspraak kunt u bellen: 0624651965.

Martha Buvelot

Open Doors Gebedsnieuws

9 november 2017

Noord-Korea: We blijven volharden tot het eind.

Een Noord-Koreaanse gelovige deelt zijn gebed met ons:

"Ik bid u de overvloedige zegen van de Heilige Geest toe.

Alle Noord-Koreaanse gelovigen die ik ken, zijn dankbaar voor wat u voor ons doet. De vreugde die we voelden toen we de materialen ontvingen, is enorm. Er zijn geen woorden voor om onze dankbaarheid te uiten. Dankzij u wijden we ons toe om Jezus te volgen. Het geeft ons hernieuwde moed.

Er is een geestelijke strijd gaande in ons land, de vijand kan altijd aanvallen. Dankzij deze geestelijke oorlog wordt ons geloof getest en bewezen. We volgen in de voetsporen van onze voorvaders, die God trouw waren tot in de dood. Alle Christenen moeten Christus vertrouwen, zodat ze, door moeilijkheden en lijden heen, Hem blijven volgen. We blijven volharden tot het eind.

Namens alle Noord-Koreaanse gelovigen, dank u met heel mijn hart."

Dank en gebedspunten:

Dank God voor het volhardende geloof van onze broers en zussen in Noord-Korea.

Bid voor alle christenen die betrokken zijn bij hulpverlening. Zij nemen veel risico.

Bid voor de gelovigen die in het geheim samenkomen. Dat ze elkaar kunnen bemoedigen en groeien in hun geloof.

m.h. gr. Leonora Nieuwland

Beste gemeente,

Langs deze weg wil ik jullie laten weten dat ik me heb laten overschrijven naar de gemeente van de Kruiskerk te Haulerwijk.

Van kinds af aan ben ik met plezier naar de VGKN Noordwolde gegaan, waar mijn ouders me hebben laten dopen, waar ik tot geloof ben gekomen en voor God gekozen heb door geloofsbelijdenis te doen. Ik wil jullie bedanken voor de geestelijke (op)voeding, de warme en liefdevolle plek die ik heb mogen ervaren en deel mocht nemen binnen de gemeente.

Tijdens mijn periode als kindernevendienstleidster was het altijd een feestelijke uitdaging om samen met de kinderen, uit de lesmethode 'Vertel het maar', Bijbelverhalen te lezen en werkjes te maken om ze te helpen groeien tot leerlingen van Jezus.

De reden voor het overschrijven komt doordat Sieger en ik zijn verhuisd naar Een (een dorpje vlakbij Haulerwijk en Norg) en ik sindsdien naar de kerkdiensten van de Kruiskerk ga.

Nogmaals wil ik jullie bedanken voor de jaren samen-(lid)-zijn in de kerk te Noordwolde.

Ik wens jullie allen Gods zegen toe in het volgen van Jezus in het dagelijkse en geestelijke leven door de leiding van de Heilige Geest.

Hartelijke groeten,
Jildou Mulder

Kerststallenexpositie in Noordwolde

De exposanten zijn Jan de Vries uit Wolvega en Jan Rijkkema uit Frederiksoord. Jan de Vries is heel bekend om zijn verzameling kerststallen en heeft al diverse keren in verschillende plaatsen geëxposeerd. Meer informatie: www.dekerstkribbe.nl Hij beschikt over een grote kennis wat de geschiedenis van de kerststal betreft.

Wij hebben hem bereid gevonden hierover te vertellen op woensdag 13 december om 20.00 uur in de protestantse kerk van Noordwolde. De toegang is gratis.

Jan Rijkkema is 'een oude bekende'. Twee jaar geleden heeft hij een gedeelte van zijn kerststallenverzameling in de kerk tentoongesteld, de rest van zijn verzameling komt dit jaar aan de beurt.

In de 'houthoek' zijn (blank)houten kerststallen tentoongesteld uit de verzameling van Jeltje Kramer. Verder laat zij voorbeelden zien van hoe met eenvoudige middelen een leuke kerststal is te maken.

Daarnaast laten nog een paar mensen u meegenieten van hun kerststallen. Zoals elk jaar werken schoolkinderen uit Noordwolde en omgeving mee aan de expositie onder leiding van GVO-juf Jacqueline de Ruiter.

Aan de hand van teksten, gedichten, kaarten en een PowerPoint presentatie wordt vorm gegeven aan het thema van de expositie 'De herders in het veld'.

Wegens het succes van vorig jaar verzorgt Marijke Sloot zaterdag 16 december vanaf 13.30 uur opnieuw een creatieve inloopmiddag.

Tijdens de muziekmiddag op 17 december van 14.00-16.00 uur speelt Duo Puur, bestaande uit fluitiste Petra van den Dolder en harpiste Annegreet Rouw. Zie ook: www.duopuur.nl

Beide middagen zijn vrij toegankelijk.

Het belooft ook dit jaar een mooie expositie te worden.

Thema: 'De herders op het veld'.

Wanneer: 16, 17, 23, 24 en 26 december van 13.30-16.30 uur

Waar: protestantse kerk Noordwolde, Oldeberkoperweg 1

Info: Jeltje Kramer, tel. 0561-430706

Rita Akkerboom, tel 0561-475672

Onrust op kerstavond.

Het was de moeilijkste beslissing die boer van 't Sant ooit had moeten nemen. Ik moet er eerst met mijn vrouw over spreken, voordat ik kan zeggen wat we gaan doen, weifelde hij. Het is geen kleinigheid wat je daar vraagt. Ik moet ook denken aan mijn gezin en aan mijn bedrijf. De man tegenover hem knikte gelaten. Ja, ja, hij wist allang wat er nu zou komen. Op zoveel plaatsen had hij het al gehoord: we willen wel helpen, maar we vinden het niet verantwoord. Of: we durven niet. Hij werd er moe van.

Van 't Sant was te vertrouwen, dat wist hij. Daarom was hij met deze grote moeilijkheid juist naar hem gegaan, nadat hij op verschillende plaatsen het hoofd gestoten had.

Er moest voor een joods echtpaar onderdak worden gezocht, een jonge man en vrouw. Dat was nooit gemakkelijk, maar deze keer was het bijzonder moeilijk, omdat er een kindje geboren zou worden.

Zodra van 't Sant thuiskwam, sprak hij er met zijn vrouw over. Ze hadden al meer mensen geholpen, die moesten vluchten, ook wel Joden. Aan het eind van de gang hadden ze een behoorlijke schuilplaats gebouwd, maar dit was toch geen plaats waar een kindje geboren kon worden? De schuilplaats was nauwelijks te verwarmen...

Moeder Van 't Sant kende alle bezwaren die haar man opsomde. Ze wist er zelfs nog meer te noemen. Toch zei ze niet: laat ze maar een andere plaats voor die mensen zoeken. Haar vriendelijke ogen vernauwden zich tot smalle spleetjes. Het was of ze in de verte keek. Was er eens ook niet zo'n joodse vrouw geweest, voor wie nergens een plaats was waar haar kindje geboren kon worden? Opeens wist moeder Van 't Sant wat haar antwoord moest zijn. Hier zijn ze welkom, zei ze resoluut. De kordate beslissing verraste hem niet: hij kende zijn vrouw.

Ze kwamen nog dezelfde avond. Arme, opgejaagde mensen. Hij heette Seth en zij Esther. Het was ook duidelijk te zien dat ze joods waren.

De boerin had alles klaargemaakt in de schuilplaats. De ruimte was klein, maar Esther en Seth waren er zo gelukkig mee, dat de boerin tranen in haar ogen kreeg. Nergens veilig, overal gevaar voor hun leven --- maar hier zou het hun aan niets ontbreken. Zolang de vijand er geen lucht van kreeg, zouden ze hier veilig zijn.

Niet lang daarna werd het kindje geboren. Een jongetje. In de schuilplaats hield de joodse vrouw haar zoontje in de armen. Moeder Van 't Sant zei: je bent net als Mozes, toen mocht ook niemand weten dat er een joods jongetje geboren werd. De ogen van Esther begonnen te stralen, terwijl ze vol liefde op haar kindje neerkeek. Zo zal zijn naam zijn. zei ze, Mozes.

Boer Van 't Sant draaide zich om van ontroering: Op hun boerderij een joods jongetje geboren ... net als dat joodse Kind van twintig eeuwen geleden.

Kort daarop was het kerstfeest. We vragen Esther en Seth ook in de kamer, zei moeder. Op kerstavond hoeven we niet bang te zijn, dat er Duitsers zullen komen. Alle soldaten zijn aan het feestvieren.

Moeder had wat extra's klaargemaakt en samen zouden ze het kerstfeest vieren. Ze zaten samen in het warme vertrek. Esther wiegde het kindje in haar armen. Het werd een mooi feest. Van 't Sant las het kerstverhaal van eeuwen geleden. Moeder Van 't Sant moest steeds naar het kindje kijken in Esthers armen. Zo'n kindje was het ook geweest, hun Verlosser....

Opeens schrokken ze op.... Kwam daar een auto het erf oprijden? Ja, ja, ze hadden zich niet vergist, het was zo! Esther sprong in paniek overeind en het kindje begon te huilen. Vlug naar de schuilplaats, zei de boer. Vrouw kijk jij of er niets in de kamer achterblijft dat hen kan verraden.

Er werd luid op de deur gebonsd. Buiten klonken harde stemmen. Doe open, vlug.

Uiterlijk kalm opende boer Van 't Sant de voordeur, de soldaten duwden hem ruw opzij. Waar zijn die Joden, schreeuwden ze. Deuren werden opengegooid, ze bonkten tegen de muren. Opeens voelde moeder Van 't Sant zich wonderlijk rustig worden. Ze zei: Hier zijn geen Joden en ze wees om zich heen. In de kamer waren geen Joden. Het hele huis werd doorzocht. De soldaten hadden echter haast. Dat ze er op deze avond op uit gestuurd waren om een paar Joden op te sporen! Ze hadden er hun feest met de versierde kerstboom en al het lekkers voor in de steek moeten laten. Misschien was het daarom, dat ze niet zo zorgvuldig zochten. Scheldend en tierend vertrokken ze. Voor alle zekerheid ging de boer buiten kijken. Het zou niet de eerste keer zijn, dat een van de soldaten stiekem achterbleef om hen daarna te overvallen. Ze waren allemaal verdwenen.

Later zaten ze weer samen in de kamer. Esther hield het kindje stijf tegen zich aan. Seth zei, als ze ons hadden gevonden, had dat ook jullie leven kunnen kosten. Hoe kunnen jullie ons dan in huis nemen? Er was verwondering in zijn stem. Het duurde enige ogenblikken voordat het antwoord kwam: Toch is het heel eenvoudig. Als wij als christenen geen liefde kunnen geven, hoe zullen jullie dan in de liefde van Christus kunnen geloven?

Leonora Nieuwland



December

Het is al weer december.
Het jaar is bijna om
met Kerst in het vooruitzicht
en het nieuwe jaar dat komt.

In de maand met donkere dagen
wordt de geboorte van Christus herdacht
bij kou en regenvlagen
of brengt de sneeuw een witte vacht?

En als het niet gaat sneeuwen
dan maken we iets dat er op lijkt.
't Is alles namaak en geschitter
wat er in onze huizen prijkt.

Als Jozef en Maria nu zagen
al die glitter en die pracht
zij zouden elkaar vragen:
“ 't Was toch anders in onze nacht?”

Toen Maria's tijd was gekomen
was er slechts plaats in een stal.
Geen mooie wieg van haar dromen,
een kribbe en wat doeken, dat was al.

Het was wel Gods Zoon, als Verlosser geboren,
voor een wereld in diepe schuld.
Een engelenkoor liet aan herders horen:
Ere zij God en vrede op aarde
Christus geboren
Gods belofte is vervuld.

(Nel Andeweg- van Brakel)

Max Lucado agenda 2018

Al jarenlang zeer geliefd. Een agenda vol bemoedigingen en inspirerende teksten van Max Lucado.

Twee pagina's schrijfruimte per week, begint op zondag, handige linaal en plastic opberghoes.

Gebonden door een zeer compacte ringband.

Klein formaat van ca. 10×15 cm en harde kaft. € 12,50

Formaat A5 met harde kaft. € 14,50



Dag in dag uit – dagboek 2018

Al ruim dertig jaar een geliefd dagboek.

Diverse auteurs uit de breedte van kerkelijk Nederland hebben hier opnieuw aan meegeschreven. Het dagboek bestaat uit 365 toegankelijke, korte overdenkingen volgens een goed doordacht bijbelleesrooster € 5,90, groot letter formaat € 9,95,

blok en schild (scheurkalender) € 9,95



Een gebed voor elke dag – scheurkalender

De niet-jaargebonden scheurkalender

'Een gebed voor elke dag' bevat 366 gebeden uit de christelijke traditie. De gebeden zijn van grote christelijke leermeesters als Augustinus, Thomas à Kempis, Kierkegaard, Frère Roger, Maarten Luther, Karl Barth en vele anderen.

Daarnaast zijn gebeden opgenomen van Nederlandse dichters als Inge Lievaart, Hans Bouma en Jaap Zijlstra.

Een bron van inspiratie waar je een heel jaar mee vooruit kunt!

€ 14,99





**Wordt het meer dan praten?
Blijf er niet mee zitten**

De kerk hoort een veilige plaats te zijn. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook in de kerk, binnen kerkelijke relaties, komt misbruik voor.

Het Meldpunt is er in de eerste plaats voor slachtoffers van misbruik. Je kunt hier terecht als je informatie, ondersteuning, of advies nodig hebt.

Heb jij problemen of vragen rond seksueel misbruik in kerkelijke relaties? Neem contact met ons op, ook als je liever anoniem blijft.

Kijk op www.meldpuntmisbruik.nl
Mail naar info@meldpuntmisbruik.nl
Bel naar 06 810 801 17 (ma-vrij 9.00 – 17.00)



Kerk en Samenleving, radioprogramma

Elke zondagavond op Radio Weststellingwerf Centraal

Zendfrequenties: Wolvega e.o. 105.0 Mhz.

Noordwolde e.o. 107.4 Mhz.

Kabel 104.1 Mhz.

19.00 – 20.00 uur Uitzending van de radio kerkdienst

20.00 – 21.00 uur “In de Korenschuur” (muziekprogramma)

Opname gebeurt in de ochtenddienst op dezelfde dag.

Herhaling op elke donderdagavond vanaf 20.00 uur.

Kerkgebouw Dwarsvaartweg 1,
8391 MH Noordwolde
Website: www.kerknoordwolde.nl
Telefoon: 0561 - 431812

Voorzitter E. van Drie, Meentheweg 7a
Kerkenraad 8391 VA Noordwolde, tel. 0561-432140

Vice Y.P. Dekker, Molenstraat 8
Voorzitter 8391 AJ Noordwolde, tel. 0561-430551

Secretaris A. de Jong, IJsbaanweg 46
Kerkenraad 8391 HZ Noordwolde, tel. 0561-433726
e-mail: scriba.kerknoordwolde@gmail.com
postadres: Dwarsvaartweg 1, 8391 MH Noordwolde

Pastoraalwerker vacant

Coördinatie A. Postma , Norgerweg 82
kosters 8433 LR Haulerwijk , tel. 0516-795100

Voorzitter J.A. van der Wijk, Boijlerweg 4
Commissie Van Beheer 8392 NH Boijl, tel. 0561-431971
Secretaresse M. van Soolingen– de With
e-mail: cvbkerknoordwolde@outlook.com

Penningmeester B. Mulder-Massier, IJkenweg 6
8394 TA De Hoeve, tel 0561-431182
e-mail:
penningmeester.kerknoordwolde@gmail.com
Bank: Rabobank Noordwolde
IBAN nr: NL93 RABO 0310 2126 26
tnv Geref. Kerk, Noordwolde
(overmaking specificeren)
RSIN nr: 8022 21 932

Redactie Tj. Borger-Folkertsma, Boschoordweg 26
Trefbode 8392 MP Boijl, tel. 0561-421166
E-mailkopij trefbode@gmail.com